

27.oktober 2020

EM2020/126

Forslag til forespørgselsdebat om behovet for en klimastrategi for Grønland. En sådan klimastrategi kunne samle alle de dele af tidligere strategier, der er relevante i forhold til klimaspørgsmålet. (Inuit Ataqatigiit, Inatsisartut gruppen)

Tak for dette vigtige forespørgselsdebat.

Set i forhold til spørgsmålet omkring klimaforandringen er vores indlandsis det mest monitorere is i forhold til andre igennem satellit. Når vores indlandsis smelter vil havene øges og kystlande, erhvervsmæssige og store byer vil udraderes, som følge af nedsmeltningen. Derfor er det enorm vigtig del af verdenssamfundets tilstræbelser på at modvirke dette og der arbejdes hårdt for dette.

Kyotoaftalen fra 1992, som Grønland har tilsluttet sig og senere i forbindelse med klimaforandringen og følgerne heraf og det senere udbygning af Parisaftalen og som er meget vigtig i forhold til verdenssamfundets politik, videnskabeligt, erhvervsområdet, forsvar, udvikling og nu har medført, at det er det mest gennemdrøftede emne.

Grønland er medaktør igennem UNFCCC, Grønland er foregangsland i Arktisk Råd som formandskab i rådet og som følge af klimaforandringer tilpasset os og sikre et bæredygtigt videreudvikling i forhold til andre lande og det er i form af vores vandkraftsværker, som vi alle er sammen om.

Vores land i arktisk igennem historien og at vi har formået at leve i adskillige klimaforandringer, har vi som folk været i stand til at tilpasse os forholdene. Vi har levet som nomader og fulgt det levende ressourcer og tilpasset vores fangstredskaber.

Vi lever i dag et andet liv og dette til trods er det derfor meget vigtigt, at vi kan tilpasse os igennem vort erhverv og dette kan vi ikke komme udenom.

At man har klimastrategi, så må vores målsætninger også være synlige, og derfor har vi også behov for tydelige hjælpeforanstaltninger og tilpasninger, som folk.

Nye fiskearter er begyndt at komme, fiskearter flytter sig, fangst og fiskeriet er under forandring og derfor er det bydende nødvendigt, at Naalakkersuisut går forud for dette og dette ser som naturlig del. Det betyder, at vi anser det for meget vigtig, at hvid- og narhvaler, hvaler, isbjørne, laks, torsk, rejer og andre livsvigtige ressourcer for at påvirke ved økonomiske og igennem livsforandringer er



vigtig med løbende tilpasning og være klar til disse forandringer og derfor nødvendigt med synlige politikker.

Et klimastrategi er også, at vi som land har en holdning til, at der i sommerperioden i de kommende 20 år vil der være isfrit i Nordvestpassagen og hvilke politikker vil vi have til det øgede skibstrafik, hvad er vores holdning til påvirkningen af det levende ressourcer, hvilke krav vil vi stille også for at beskytte vores sø territoriale område og ikke mindst, hvordan vil vi økonomiske formål vil vi indarbejde i vores klimastrategi. Spørgsmål af yderste vigtighed, som vi skal være i stand til at besvare med det samme, set i forhold til verdenssamfundets stridigheder omkring landegrænse, rigdomme og øget militærisering, hvorfor det er vigtig synlige politikker hertil.

Verdenssamfundet har lagt klimastrategi pga. Klimaforandringer.

Man har vilje til at være med i at bekæmpe nedsmeltningen af indlandsisen og ønsker ligeledes medindflydelse. Vi som lever i Arktis og hvordan kan vi give tilbage og sikre en fremtidsperspektiv som vi også kan have medindflydelse på.

At følgerne af klimaforandringerne og de nye muligheder skal vi drage nytte af. Vi har endnu bedre muligheder for vedvarende energi, som vi skal udnytte og udbygge hertil.

Før har vi gjort det, at sende fisken uden videre bearbejdning ud af landet og uden at øge værdien heraf i landet og dette har medvirket til, at konkurrenceevnen fra andre lande har været et tema. Vores konkurrenceevne er derfor nød til at kikke på, hvilke muligheder vi besidder i form af vedvarende energi og vi kan bruge dette til at sikre øge værdisætningen af vores ressourcer, som ikke er set af andre lande.

Det er yderst vigtig med innovation, forholdene ændrer sig og hvis vi skal vinde som land, så er det bydende nødvendigt med at være i stand til at tænke stort for at styrke vores erhvervsliv og gøre vores produkter endnu mere attraktive.

Vi har fået nye muligheder. Vi kan beslutte os for om vi skal lide nederlag eller vinde kampen. Tak for det vigtige forespørgselsdebat.