



Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut i finanslovsforslaget for 2020, at prioritere op til 4. mio. kr. årligt i en forsøgsperiode på 4 år, at oprette en opsøgende omsorgstjeneste kaldet - "Unnuarissat", som på gadeplan i byerne Nuuk, Tasiilaq, Sisimiut, Aasiaat og Qaqortoq skal arbejde fra torsdag kl. 20.00 til søndag kl. 08.00, fra 1. januar 2020 med opsøgende, forebyggende og omsorgsgivende arbejde for børn og unge.

(Medlem af Inatsisartut Peter Olsen, Inuit Ataqatigiit)

(1. behandling)

Først og fremmest vil vi gerne takke forslagsstiller for at sætte fokus på opsøgende forebyggelse, som er en ting vi som politikere og borgere godt kan blive bedre til.

Det er trist at se børn der går ude på gaderne om natten, fordi de af forskellige årsager ikke har lyst til at gå hjem, eller fordi forældre ikke har sat nogle grænser for, hvornår de skal være hjemme.

En af de artikler i FN's børnekonvention vi blandt andet ikke følger her i Grønland er FN artikel 5: Forældreansvar, som siger at myndighederne skal respektere forældreansvar og hjælpe, hvis det er nødvendigt.

Der er derfor vigtigt at forældre og borgere bliver mere opmærksomme på vores ansvar, før vi lader problemet overgå til myndighederne. Det er derfor godt, at der er blevet sat stor fokus på tidlige indsatser og MANU projektet, for at ruste forældre bedre til at påtage sig rollen som forældre.

Vi vil også benytte lejligheden til at sige tak til MIO's organisation for at sætte fokus på opdragelse i deres arbejde, det er vi meget taknemmelige for.

Forslagsstiller kommer i sit forslag ind på at lignende initiativer allerede har være prøvet på frivillig basis, men da der var mangel på frivillige var projektet gået i stå. Det er desværre en tendens vi ser flere steder. Vi mener fra Demokraatit at det er vigtigt, at flere får øjnene op for, hvor vigtigt det er at give en frivillig hjælpende hånd, om det så er indenfor sporten, for socialområdet, for kulturen mv.

I dag ser vi desværre at færre og færre engagerer sig i frivilligt arbejde. Vi håber at denne tendens kun er midlertidig, og at befolkningen igen vil finde deres ellers frivillige ånd.

Vi er enige med Naalakkersuisut i at udfordringer vedrørende børn, der befinder sig på gaden om natten, løses bedst med lokale og nære løsningsmodeller.

Lad mig blot kort tage udgangspunkt i Qaanaaq. Her er man efter børnetalsmandens besøg blevet enige om i deres lokalsamfund at tage et medansvar og yde en større frivillig indsats i at bekæmpe de sociale



problemer der er i deres by. Det er modigt og sejt gjort af dem og det vil vi gerne fra Demokraatit rose dem til skyerne for, da det er et eksempel på, at ved at tage udgangspunkt i lokale udfordringer igangsættes nye initiativer på baggrund af de lokale udfordringer.

Jeg finder det lidt kritisk, at man i nærværende forslag ikke har beskrevet hvad de 4 mio. kroner om året helt konkret skal bruges på. Det kunne forslagsstiller godt have beskrevet lidt dybere.

Jeg håber ikke, at det offentlige over tid skal overtage flere områder, der er startet på frivillig basis, da det er vigtigt at vi som folk tager et fælles ansvar og er med til at løfte der hvor vi har kræfter til at løfte.

Misforstå mig ikke; det er ikke fordi jeg mener det offentlige ikke kan eller skal gøre det, jeg mener bare at det er vigtigt at bevare den frivillige ånd i vores samfund, det er en værdi vi skal værne om.

Med disse bemærkninger indstiller vi forslaget til forkastelse.