



18. august 2022

EM 2022/96

Hermed fremsættes beslutningsforslag i henhold til § 33 i Forretningsordenen for Inatsisartut:

Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at udarbejde en redegørelse over mulighederne for at tilbyde erhvervsrelaterede fag til eleverne i afgangsklasserne i folkeskolen. Redegørelsen skal deles ud til Inatsisartut inden EM2023.

(Medlem af Inatsisartut Aqqalu C. Jerimiassen, Atassut)

Begrundelse

Vores største ønske fra Atassut er, at ethvert menneske opnår at kunne forsørge sig selv og stå på egne ben.

De andre partier snakker ofte om et selvstændigt land, hvorimod vi fra Atassut hellere vil snakke om et selvstændigt menneske. Et selvstændigt menneske er det som kan have den største indflydelse på sine landsmænd. Vi kommer ingen vegne ved blot, at snakke om et selvstændigt land, uden handling.

Vores børn skal allerede fra folkeskolen kunne drømme om, at blive selvstændige som voksne. Selvom vi glæder os over at flere bliver færdiguddannede, er der høj sandsynlighed for at de højt uddannede får en høj eller gennemsnitlige stilling hos det offentlige.

Vi mener fra Atassut at den tanke må vendes om allerede i folkeskolen hos børnene, således de allerede fra start kan drømme om, at blive selvstændige og ikke sætte lid til det offentlige.

Det er begrænset hvor hurtigt udviklingen kan ske i de forskellige bosteder, hvor de større byer anses for at være mere veludviklede i forhold til de andre. Større viden omkring erhvervslivet har stor indflydelse på at være ambitiøs i fremtiden, hvor tanker om videreuddannelse også findes mere naturlige ved at have et personligt mål.

Det offentlige skal ikke sørge for at mennesket er kørende, omvendt er det mennesket der skal sikre fundamentet for, at det offentlige kan fungere. Vi skal ikke forme et barn til, at være afventende og sætte lid til systemet, omvendt skal vi forme et barn til at tro på sig selv og have selvtillid og viljestyrke nok til at kunne forsørge sig selv i fremtiden.

Hvis vi tager en betragtning af vores land i dag, så kan det godt ligne et kommunistisk land udefra. De fleste af de store virksomheder ejes af det offentlige, hvor det allerede er i strid med vores snak om at skabe et selvstændigt land. Vi mener fra Atassut at dette må vendes om.

Ved en ny folkeskolereform kan vi skabe så meget indflydelse på vores børn.

Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige:



Der skal forventes, at der skal bruges et AC-årsværk på udarbejdelse af rapporten, hvilket vil beløbe sig til ca. 500.000 kr.

Økonomiske og administrative konsekvenser for det private erhvervsliv:

Ingen.

Økonomiske og administrative konsekvenser for borgerne:

Ingen.