

04. jan 2016

I medfør af § 36 i Forretningsorden for Inatsisartut skal jeg hermed fremlægge følgende forslag til Forespørgselsdebat:

Forespørgselsdebat om hvorvidt Grønlands nuværende benævnelse “Kalaallit Nunaat” bør ændres til “Inuit Nunaat”.

(Medlem af Inatsisartut, Nikolaj Jermiassen, Siumut)

Til at starte med er det værd at bemærke, at jeg føler, at det er nødvendigt at understrege, at min hensigt med dette debatoplæg ikke på nogen måder skal betragtes som forsøg på at grave grøfter i samfundet, vi er på godt og ondt en del af en globaliseret verden, hvor det ikke er sjældent at forskellige etniciteter lever sammen i et land, dog finder jeg det nødvendigt at debattere landets benævnelse. Formålet med debatten er at skabe en kraft, vi som nation kan bruge og være stolt af at være en del af, en kraft som skaber en sammenhængskraft i hele landet.

Vore forfædre her i landet har på de forskellige bosteder i hundreder af år, konstant tilpasset sig de skiftende forhold for at opretholde noget at leve af; således har man både til lands og ikke mindst til vands, via havet udviklet fangstmetoder, fartøjer og redskaber på højeste niveau, med stor grad af selvfølelse og en god portion selvværd i baggagen.

Jeg finder det derfor passende, at Inatsisartut debatterer, hvad de mener om, at vore forfædres betegnelse for landet tages tilbage.

Vore forfædre kaldte sig for mennesker: **INUIT** - og de spredte sig udover den ganske kyst, hvor de kæmpede mod iskolde snestorme og orkanlignende storme for, at udnytte de levende ressourcer, som landet kunne tilbyde, og hvor man i en konstant tilpasser til naturen og de naturbestemte love, foretog fangst af de levende ressourcer, som man udnyttede fuldt ud på den mest bæredygtige måde, med en stor grad af selvværd og uden at kunne spørge nogen til råds, men vel vidende, at en fornuftig og bæredygtig udnyttelse af de levende og ikke levende ressourcer var nødvendig, og at der var mere end rigeligt til alle, hvis blot man passede godt på ressourcerne, og hvor man ikke var bange for at tage de nødvendige skridt, fordi de vidste, at de måtte gøre noget, og at der ikke var andre end dem selv til at handle.

Jeg er slet ikke et sekund i tvivl om, at man høstede af sine egne forfædres visdom og viderudviklede denne styrke og gav den videre til de næste generationer samtidig med, at fællesskabet og evnen til at hjælpe hinanden ved at løfte i flok konstant måtte realiseres for at holde datidens samfund oppe og køre og videreudvikle sig.

Vi har en kæmpe kyststrækning, ja, den er så stor, at mens en del af landet ligger badet i solskin, så er andre dele under vintermørke; i Sydgrønland hvor det bliver mørkt om aftenen, men hvor solen ikke går ned i den nordlige del af landet, så hvis landet skal koordineres og styres som et land, så må man nødvendigvis tage udgangspunkt i landets forudsætninger, idet det ikke vil nytte noget, at benytte sig af andre folkeslags tænkemåde, ligesom vi ikke kan bruges deres landes love til noget.

Vore forfædre har altid boet her, hvor de hver eneste morgen har set solen stå op i øst, og hvor de uden at kunne vide, hvad dagen ellers vil bringe, alligevel er taget på fangst hver dag i al slags vejr og fangeren efter en god fangstdag, veltilfreds har kunnet vende hjem og glad kunnet sørge for sin familie, men ligeledes har han måttet tage de dårlige dage med, hvor fangsten svigtede, uagtet hvor mange kræfter han ellers lagde i den, men hvor selv de dårlige dage gav fornyede kræfter og et spirende håb, efter at have hvilet sig, og hvor han kunne kalde sit hvileleje – **INUIT NUNAAT**.

Jeg mener helt klart, at tiden er inde til, at Vort Folk, der bebor dette land, skal tage deres lands betegnelse tilbage og samtidig mener jeg, at uagtet om du er et barn, om du er ung eller gammel, om du er en kvinde eller en mand – så vil vi alle være stolte over, at begynde, at kunne kalde Vort elskede Land for: **INUIT NUNAAT**.

Jeg ønsker jer alle en god debat.

Forslag til Inatsisartutudtalelse:

På baggrund af forespørgselsdebatten fremsætter jeg følgende forslag til Inatsisartutudtalelse:

Inatsisartut opfordrer Naalakkersuisut til at overveje at planlægge en holdningsundersøgelse om, hvorvidt Grønlands nuværende benævnelse “Kalaallit Nunaat” bør ændres til “Inuit Nunaat”.