



partii naleraq

UPA2016/119

Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at udarbejde en klar ejerstrategi for Telepost A/S inden sommeren 2016. I denne ejerstrategi skal planerne og forventningerne til liberalisering af teleområdet klart fremgå. Derudover skal det klart fremgå om Telepost A/S fremadrettet forventes at finansiere investeringer i projekter der ikke er direkte rentable for Telepost A/S, herunder specifikt forlængelse af søkablet og udbygning af radiokæden.

(Medlem af Inatsisartut Kalistat Lund, Inuit Ataqatigiit)

Partii Naleraq anser kommunikation netværket for yderst vigtigt i et vidtstrakt område med få indbyggere i et stort areal, og vi mener at dette område bør fortsat være en offentlig opgave, så den kan løses bedst muligt. Vi vil med denne udtalelse til beslutningsforslaget stillet Kalistat Lund, Inuit Ataqatigiinniit komme med en udtalelse, fordi den alene ikke interessant, men er også vigtig for os alle. Vi er godt klar over at færdsel i Grønland er meget dyr, og da familierne kan bo langt fra hinanden er det vigtigt at priserne for kommunikationsmidlerne er rimelig billige.

Kommunikations teknologien har globalt hurtigt vundet terræn i de seneste år, det gælder også her i Grønland, især når det gælder kommunikationsmidler (mobil telefoner) og kommunikation gennem internettet, denne udvikling medfører en naturlig ønske om merindtjening, også i Grønland. På baggrund af denne udvikling er der flere, der har interesse i at åbne virksomheder i Nuuk, der er billigere end Telepost A/S. Vi vil ikke komme yderligere ind på hvorledes Telepost A/S udfører sine opgaver på, men vil hellere koncentrere os om grundlaget for virksomheden – det er en solidarisk virksomhed for hele landet, forstået på den måde at forbrugerne er alle med til at betale sammen, uanset hvor vi kommer fra, underordnet om vi kommer fra Nuuk eller Siorapaluk, og vi i de store byer er solidariske overfor de mindre bosteder i hele landet, og gør det muligt for dem, at de kan bruge kommunikations-midlerne til en overkommelig pris. For eksempel hvis vi på stående fod accepterer at der etableres et konkurrerende virksomhed til Telepost A/S i Nuuk, vil du ramme os som en boomerang, fordi vi er for få i Grønland, og hvor vil den ansvarlige administration landet være?

Vi har oplevet flere debatter og der har ligeledes været undersøgelser, og vi får enddog rapport tilsendt i Inatsisartut fra specialister vedrørende udviklingen i kommunikations og teknologi branchen, og John Strand har udfærdiget en rapport med betæneligheder som vi

specielt hæfter os ved, og vi har fuld forståelse for at disse betænkeligheder også er fremherskende hos forslagsstilleren Kalistat Lunds begrundelse til forslaget.

John Strand er vil sammen med Artic Council, der ere n del ICC, fremkomme med deres rapport I slutningen af 2016, og i den rapport fremkommer de med en klar udmelding: “Vi vil fra arbejdsgruppens side gøre rede for hvorledes Telepost Greenland er organiseret med hensyn til kommunikations virksomheden – jeg håber at resten af Arktis kan lære af hvorledes Grønland har tacklet kommunikation og teknologi problemer og det kan I virkelig være stolte af, og ikke mindst med hensyn til at I giver folk muligheder, hvor end de bor.” Det er vi enige I, og vil påpege at det er meget nemt at love at der bliver billigere priser i specifikke steder og det vil være meget svært at forklare hvorledes folk, der bor i Sisimiut, Ilulissat, Qaqortoq, Aasiaat, Tasiilaq, Maniitsoq, Paamiut, Narsaq, Nanortalik kan få bedre forbindelse i og med at vi løbende kræver bedre forbindelse. Derfor mener vi at det vigtigt at holde fast ved solidaritetsprincippet når det gælder kommunikation og teknologi, og ikke sætte fokus på kun at give lettelser på kun få. Grønland er skævt fordelt I mange sammenhænge, de fattige er aldeles fattige, og vores arbejde for at fremme velfærd er kun for de få, og derfor mener vi at Naalakkersuisut bør formulere nye målsætninger, hvis de vil opnå bæredygtige løsninger, fordi hvis vores land skal udvikles mod et bæredygtigt samfund, bør det generere flere mennesker der er i middelklassen, og reducere antallet af de fattige, og dette forhold indikerer at landet er skævt fordelt og vi bør komme med løsninger nu – og ikke imorgen.

Vi vil med disse udtalelser til forslaget, og I same åndedrag udtrykke forståelse for de betænkeligheder der kommer til udtryk, støtter vi forslaget og henviser det til videredrøftelse i udvalget for anlæg og infrastruktur forud for anden behandlingen.

Tak