



**Aqqalu C. Jerimiassen**  
**Atassut**

**FM 2023/144**  
**14. april 2023**

**Forslag til forespørgselsdebat om, hvordan Naalakkersuisut og Inatsisartut forholder sig til aktiv dødshjælp med udgangspunkt i rapporten: ”Belysning af hvordan vi som samfund ønsker at forholde os til aktiv dødshjælp og en analyse af udviklingsmulighederne inden for den palliative indsats”.**

(Medlem af Inatsisartut Jens-Frederik Nielsen, Demokraatit)

Man siger at døden er en del af livet og at alle skal den vej. Nogle gange kan det også næsten være en tabu at skulle tale åbent om det. Især når det gælder ens nærmeste pårørende, og når det handler om en persons beslutning om at ende livet.

Alligevel synes jeg også at det er på tide at tale om det på et dybere niveau, og vi er glade for at det er blevet bragt op.

Der er folk som er uhelbredeligt syge, vores medmenneske som kommer til at lide fysisk resten af deres dage, en person som nære et ønske om at dø if fred. Vi skal kunne lytte til disse ønsker. Ja, disse ord kan gøre ondt, men vi bør kunne tale åbent om sandheden.

Vi har landsmænd der desværre lider dag og nat under deres uhelbredelige sygdom. Der er også i blandt dem folk der ellers gerne vil hjælpes til at dø. Man da det ikke er en mulighed, er der nogle selv om det er frygteligt, der er nødsaget til at begå selvmord. Disse ord er frygtelige, men der har været flere af sådanne tilfælde her i Grønland.

Et menneskeliv er det mest værdifulde vi har. Men uanset hvem vi er, så kommer vi ikke til at leve for evigt. Dagen vil oprinde og det har vi alle vidst siden vi var børn. Men vores medmennesker der lider, eller blot holdes i live med maskiner og er uhelbredelige, bør vi kunne have medlidenhed til og åbne vores hjerter. Det mener vi fra Atassut.

Vi siger mange tak for forespørgselsdebatten og håber på at Naalakkersuisut vil fremkomme med en plan dertil.