



FM 2014/109  
20.05.2014  
Mimi Karlsen

### **Inatsisartuts beslutningsforslag om, at pålægge Naalakkersuisut at udarbejde en redegørelse om mulighederne for et øget administrativt og politisk samarbejde og samhandel mellem Grønland og Nunavut**

(Medlem af Inatsisartut Doris Jakobsen, Siumut)

Forslagstilleren fra Siumut, Doris Jakobsen begrundet sit forslag med at vi har stærke kulturelle bånd med vore frænder i Nunavut, men at vi har knap så stærke samarbejdsrelationer på det politiske og administrative plan.

Nationale grænser lande imellem holder i dag stammefrænder med samme sprog og for nogle af os med familiemæssige bånd, adskilt fra hinanden. Dette har stået på i mange år og man kan blive ængstelige for, at de næste generationer ikke længere vil værdsætte kontakten og derved går disse bånd tabt. Hvis vi fortsat værdsætter kontakten med vores stammefrænder, må vi derfor udbygge samarbejdet.

Samarbejdsområderne kan være mange. Vigtigst gælder dette på sprogområdet, vores levevis og på vores brug og udnyttelsen af fangsttyrene, naturen og vandet. Det gælder også vores måde at anskue livet på. Vores livsanskuelse kan jo på mange måder være anderledes end europæernes og som vi derfor også forsvaret fra tid til anden. Der er således rigtig mange samarbejdsområder.

Vi kan samarbejde på uddannelsesområdet. Som et befolkningsfattigt og et arktisk folk må der indenfor uddannelserne være mange områder vi kan hjælpe hinanden med. Til fælles med vores stammefrænder anvender vi i dag europæernes måde at drive undervisning på, selv om vi med vores stammefrænder og som Inuit kan have en anderledes tilgang til læring og forståelse. Det er bl.a. på disse områder vi kan lave fælles udviklingstiltag- og forskning, således at vores børn kan komme igennem et uddannelsesforløb baseret på en anerkendt kulturbaseret undervisning.

Som nævnt har vi som stammefrænder hver især været underlagt kolonihærdømme og har derfor også hver især arvet forskellige landes administrationskulturer og struktur. I dag er administrationsopbygningen i Grønland og i Nunavut meget forskellige, og kan til tider slet ikke sammenlignes.

På handelsområdet kan vi have fælles interesser og forskellige handelsvarer kan være fristende. Tænk bare på alle de ting vi i dag importerer fra Europa, varer som vi ellers kan importere og købe fra vores nærmeste naboer, som Nunavut. Det er derfor ønskeligt med et tættere handelsmæssigt samkvem.

Stammefrændernes fælles samarbejdsorgan- og forum ICC kan ikke blot forglemmes i dag. Som organisation er ICC vores eneste og mangeårige fælles stemme som Inuit og som nyder international anerkendelse. Inuit Ataqatigiit ligger derfor meget vægt på at organisationen også får en officiel opbakning.

Dette gælder ligeledes for arbejdet i Arktisk Råd og ikke mindst i forhold til arbejdet i Nordisk Råd som vi mener fortsat bør nyde opbakning.

Med disse korte bemærkninger støtter Inuit Ataqatigiit op om forslaget fra Doris Jakobsen og henviser forslaget til viderebehandling i det relevante udvalg.