



Forslag til forespørgselsdebat om at Naalakkersuisut igangsætter mere specifikke tiltag, der går ud på, at man i gensidig forståelse og bedre samarbejde med forældrene, udstikkes krav til forældrene, således hjemmet, hvorfra børn var tvangsfjernet holdes under skærpet tilsyn, herunder forældrerådgivning, misbrugsbehandling og andre forhold, hvorved forholdene i hjemmet forbedres og at børn, som er anbragt udenfor hjemmet kan vende hjem snarest.

(Medlem af Inatsisartut Anthon Frederiksen, Partii Naleraq)

Tak for et interessant emne. At anbringe børn og unge udenfor hjemmet er en alvorlig sag. Der er mange forskellige grunde til anbringelserne.

I dag ved vi, at vi i 2014 har anbragt 624 af vore børn udenfor hjemmene, tallet er både chokerende og uacceptabelt. Dette medfører at vi sammen må samarbejde om både at nedringe tallet samt at foretage forebyggende tiltag. Vi forældre slipper ikke vore børn, selv når disse bliver voksne, hvor vi støtter dem når de har brug for støtte i livet eller støtter dem i de behov de end måtte have. Derfor har Inuit Ataqatigiit altid prioriteret tidlig indsats i form af at yde støtte og hjælp til vordende forældre, uanset disse måtte være enlige eller par.

Vi skal huske på, at grunden til at børn og unge bliver anbragt udenfor hjemmene er, når andre muligheder er udtømte. Desuagtet skal vi huske på, at vi løbende skal have initiativer der sigter på, at de anbragte børn kan vende hjem. Dette skal ske gennem planlægning i tæt samarbejde med medarbejdere, plejeforældre samt forældre, hvor man lægger gode planer i fællesforståelse.

Vi er bekendte med at døgninstitutioner samt plejeforældre yder et stort indsats for at de anbragte børn og unge kan få trygge og gode kår, for disse må behandles varsomt når de skal til at finde nye måder at handle på og der yder medarbejdere og plejeforældre en stor indsats som vi er taknemmelige for.

Inuit Ataqatigiit er af den opfattelse at ved forældre, børn og de unge får et godt samarbejde og ved at ligge gode rammer, så kan man opnå at arbejde for at få børnene hjem igen. Vi finder det særdeles vigtigt at planerne skal indeholde klare ansvarsfordelinger for de involverede.

For det er vigtigt for barnet, at denne fastholder sin kontakt til sine forældre i anbringelsestiden samt at man skal have til hensigt at få barnet hjem igen. Man kan ikke komme uden om, at der skal være et godt samarbejde mellem kommunens medarbejdere, sundhedsvæsenet, familiecentre samt andre når familierne skal have fyldestgørende hjælp. Dog skal vi gøre opmærksom på, at man ikke skal tvinge forældre i misbrugsbehandling, men at dette skal være en mulighed gennem tæt rådgivning.

Man skal i tæt samarbejde med forældrene belyse hvor de skal støttes og modtage rådgivning. Forældrehøjskoler hvor man har oplysninger om det store ansvar om at blive forældre og vejledninger er en del af de muligheder man kan tilbyde for unge vordende forældre, vordende forældre samt til forældre med mange børn.

Vi mener at tilbud om samlet tidlig indsats overfor familierne og forebyggende arbejder samt oplysningsarbejder kan forebygge anbringelser uden for hjemmene.