



Aqqalu C. Jerimiassen

EM 2021/7_2

Atassut

5. november 2021

Forslag til Finanslov for 2022.

(Naalakkersuisoq for Finanser og Indenrigsanliggender)

En bred udtalelse:

Da jeg allerede har nævnt mange punkter under 1. behandling, vil jeg i stedet for at gentage mig selv udtale mig mere bredt i en kortere form.

Ifølge det økonomiske råd er der kun 4 år til at vi når punktet hvor vores forsørgere og dem vi forsørger bliver lige mange. Derefter vil vores udgifter udgøre et langt større andel end vores indtjening.

Vi vil begynde med at takke skatte og finansudvalget for deres arbejde, og for de mange spørgsmål de har bragt op til besvarelse.

Vi vil også take Naalakkersuisoq for finanser for grundige besvarelser på udvalgets spørgsmål.

Spørgsmålet er så om hvad vi kan samarbejde om og gøre for at lukke dødens gab? Vi er nået til det punkt hvor vi skærer i den samme lagkage og vender hvert eneste øre.

Alle forrige Naalakkersuisut har I mange år, uanset parti, skåret I den samme lagkage i stedet for at finde nye indtjeningsmuligheder.

Vi er simpelthen nødt til at stoppe med at gøre som I de forrige år.

At vi gang på gang er i tvivl om hvad vi skal gøre holder os tilbage og stopper fremgang. Denne store tvivl mentalitet blev endelig tilsidesat da vi tog skridtet og blev enige om nye lufthavne.

Det er således også blevet endnu vigtigere at skulle prioritere hvad vi skal bruge vores midler til. Det er på tide at vi revurderer alle vores udgifter, f.eks. kan vi tænke på om vi virkelig skal smide flere penge i ICC, Forfatningskommissionen samt rådet for menneskerettigheder?

Hvem vil direkte have gavn af disse ting som jeg nævnte? Lad os stille det spørgsmål klart og tydeligt, hvem det i virkeligheden gavner direkte.

Vi tvivler simpelthen på at disse udgifter har direkte effekt på folks vilkår i dag eller i de kommende år.

Vi er nødt til finde nye indtjeningsmuligheder, og markedsføre Grønland globalt.

Under Covid-19's og dets negative økonomiske følger, har mange lande boostet forskellige erhverv økonomisk, så de kan genoprette deres grundlag. Hvis vi bare ser på vores rigsfæller kan vi tydeligt se at de har gjort meget for at kickstarte deres erhverv, såsom Visit Faroe Islands har fået stort støtte, et kæmpe boost. Er det mon noget vi kan lære noget af?

Vi minde os selv om at Visit Greenland I år har fået The Webby People's Voice Awards for markedsføring af Grønland. Dette var det bedste hjemmeside arbejde, det er tilsvarende en Oscar for turisme.

Dette viser at det er vigtigt især nu, at give Visit Greenland et større økonomisk boost. Det er et kæmpe resultat de har opnået, og på samme tid giver vi dem ikke det nødvendige økonomisk grundlag til markedsføring.

Fra Atassut er vi slet ikke i tvivl om hvordan vi skal finansiere forskellige tiltag i finansloven, og dem har vi allerede fremlagt til forhandlingerne, det er bla. Pax tax til krydstogtskibe (bemærk, ikke sat alt for højt) som kan bruges til markedsføring af Grønland, samt midler til turisme i kommunerne.

Fra Atassut siger vi gang på gang, vi skal hente pengene udefra, ikke fra vores egen befolknings lommer. Det synes vi ikke er en overraskende tankegang. For vi kan jo allerede se at man vil hente yderligere 6mio. kr. i forslag pkt17.

Som støtteparti til koalitionsparterne finder vi det altid nødvendigt at tage ansvar og være med til at finde på løsninger og finansieringsmuligheder, for pengene vil ikke komme dumpende ned fra himlen.

Hvis vi skal have råd til at hjælpe de ældre og folk med handicap, er vi nødt til at hente penge udefra, uden at belaste dem der arbejder hårdt. Hvis vi kigger 2 år tilbage så var vi sammen den nuværende koalition, stærkt modstandere af forhøjelser af afgifterne, penge der skal hentes fra befolkningen. Vi var i hvert fald ikke stille omkring det. Vi vil fra Atassut fastholde vores mening som dengang. Folk har jo ikke glemt hvad vi har lovet.

Offentlige udgifter stiger hvert eneste år. Hvis vi skal sammenligne os selv med resten af verdenen, så har vi én af de største offentlige sektor med en kæmpemæssig administration. Vi kan jo nu se at 44% af befolkningen arbejder i de offentlige.

Hvis vi igen sammenligner os selv med andre lande, så fylder det offentlige sektor rigtig meget. Det viser samtidig at serviceniveauet for befolkningen er for langsom.

Vi laver alt med en kæmpemæssig administration, vi laver alt med undersøgelser og rapporter, som koster befolkningen rigtig mange penge. Hvis vi forestiller os fremtiden, er det svært at forestille sig at det skal vedblive sådan. Vi må gøre finanslovsprocessen meget mere fleksibelt, og have en administration der passer bedre til befolkningens størrelse.

Det er en fælles mål for alle at opnå selvstændighed, selvom vi fra Atassut siger at vi må bevare Rigsfællesskabet i noget tid, når man ser på vores nuværende situation, så er vores målsætning ikke anderledes en alle andre. Det handler blot om hvordan vi når dertil, og der har vi vores forskelle. I vores nuværende situation det blot en smuk drøm og næsten utopisk at ville selvstændighed.

Det betyder heller ikke at vi ikke ønsker det. Vi vil blot bruge vores kræfter og energi på at selvstændiggøre befolkningen. For et land vil aldrig opnå selvstændighed hvis mennesket ikke er selvstændig.

Vi håber på at finansudvalget vil have gjort rede for flere ting, før finansloven bliver tredjebehandlet. Det er vidst og bevidst at alle i denne sal er interesseret i befolkningens bedste.

Vi håber fra Atassut at Naalakkersuisut vil være åbne og samarbejdsvillige.

Med disse ord henviser vi forslaget til finansudvalget.