



24. maji 2016

UPA2016/145

**Forslag til forespørgselsdebat om, hvilken rolle Grønland har som en del af verden samt om, hvordan Grønland som en del af verdenssamfundet skal stille sig når der sker store menneskelige katastrofer internationalt, grundet krig i enkelte lande eller mellem lande, og når der internationalt deltages i organisering af nødhjælp eller modtagelse af flygtninge.**

(Medlem af Inatsisartut Sara Olsvig, Inuit Ataqatigiit)

Indledningsvis skal vi bemærke, at vi er glade for, at denne overskrift er taget op. Der er nok ingen tvivl om, at begrebet, at være international, eller det at være en verdensborger kan forstås på mange forskellige måder, således har Kalaallit Nunaat på forskellige måder deltaget i internationale sammenhænge, hvor man endda har haft formandskabet, eller deltaget i arbejdet på forskellig vis. Vi er samtidig verdensborgere og når der sker store katastrofer, så træder vi altid til med en hjælpende hånd eller en pengeindsamling, hvilket er til trods for, at vi selv har masser at slås med. Som eksempel herpå har vi adskillige gange arrangeret store pengeindsamlinger, når der har været jordskælvskatastrofer eller hungersnød.

Der er en meget stor vilje til, at hjælpe fra grønlandsk side, når katastrofen sker rundt omkring i verden.

Vi har stor forståelse for forslagsstillerens formål med sit oplæg og der er nok heller ingen tvivl om, at vi på længere sigt vil se, at Kalaallit Nunaat begynder at tage sig af flygtninge. Det, at skulle hjælpe andre, hænger selvfølgelig også sammen med, om mennesket der skal hjælpe, nu også selv har de nødvendige kræfter.

Når det er sagt skal det siges, at der i Vort Land nok kan findes pengemidler til, at skulle tage sig af flygtninge, samtidig med, at vi har det paradoks, at der er så mange misbrugte mennesker i Vort Land, at deres problemer lægger en naturlig dæmper på den hjælp de ellers ville kunne yde. Det står

så grelt til for os heroppe, at der faktisk findes byer, der ikke har uddannede til, at tage sig af det sociale område.

Derudover er der fatale problemer med hashmibrug, alkoholproblemer - ikke mindst er børnene udsat for seksuelt misbrug i et meget stort omfang; der er ikke mindst selvmordende, som endda er blandt verdens højeste, hvorfor man måske med rette kan spørge, om vi så oveni alt dette også skal til at tage flygtninge – mest af den simple grund, at vi nok ikke har de fornødne kræfter hertil.

Man kan selvfølgelig påstå, at alle lande også har deres problemer og, at de trods dette tager flygtninge og ja, det er helt korrekt. Men de omtalte lande har heller ikke nær så store problemer, som Vort Land har. Vi vil hellere få gjort noget ved det altoverskyggende problem omkring det seksuelle misbrug af børn.

På denne baggrund mener landsstyrekoalitionens partier lige p.t., at vi hellere må hjælpe på en anden måde indtil videre. Men læg nu mærke til, at der er tale om en midlertidig afvisning af problemet.

Så lad os hellere foretage pengeindsamlinger, men der er også andre måder. Endvidere så er de internationale indsatsområder vi arbejder med – som nævnt af naalakkersuisoq – og som vi ikke her vil gentage, rimelig dokumentation for at Kalaallit Nunaat er international medspiller på mange måder.

Med disse bemærkninger skal vi erklære os enige i den foreliggende Inatsisartut udtalelse.

Tak.

Jens-Erik Kirkegaard, Siumut, Demokraterne og Atassut.