



10. september 2021

EM 2021/151

Jeg fremsætter hermed følgende forslag til forespørgselsdebat i henhold til § 36 i forretningsordenen for Inatsisartut:

**Forslag til forespørgselsdebat om, hvordan vi sikrer grønlandernes mulighed for at blive værnepligtige, og dermed ligeledes sikrer adgang til øvrige kompetencegivende uddannelser i regi af Forsvaret.**

(Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraterne)

Al uddannelse gør os rigere. Som land og som folk. Det er derfor helt ubegribeligt, at Naalakkersuisut ikke vil støtte de mennesker herhjemme, som ønsker at tage en uddannelse i Forsvaret.

Naalakkersuisut har simpelthen besluttet at stoppe værnepligtsafprøvning, og dermed reelt også muligheden for at tage en uddannelse i Forsvaret. Kan det virkelig passe, at dette bliver bakket op af et flertal i Inatsisartut? Det kunne jeg godt tænke mig at undersøge gennem denne debat.

Og lad det være sagt med det samme; Demokraatit er helt og aldeles uenige i Naalakkersuisuts tilgang til dette spørgsmål.

Langt de fleste partier ønsker på sigt et selvstændigt Grønland. Det siddende Naalakkersuisut består blandt andet af de største selvstændigheds fortalere vi har herhjemme og det undrer mig derfor meget, at man derfor ikke ønsker at opruste på de forsvarsmæssige uddannelser. Jeg mener bestemt, at ønsket om selvstændighed flugter med, at man opbygger en grønlandsk uddannelseskapacitet, som gør Grønland i stand til at varetage visse funktioner på det forsvars- og sikkerhedsmæssige område i fremtiden. Jeg mener at uddannelse er vejen frem, og alt uddannelse gør Grønland og grønlanderne rigere. Det er ganske enkelt ulogisk at forhindre grønlandere i at tage disse uddannelser. Bør vi ikke have uddannede borgere inden for Forsvaret til når vi bliver selvstændige?

Det virker meget mærkeligt, at Naalakkersuisut aktivt forhindrer unge mennesker i at tage en uddannelse, men det er ikke desto mindre, hvad man har gjort. Er det rimeligt, at vi fratager de unge nogle af deres muligheder for uddannelse? Bør vi politikere ikke tilskynde uddannelse?

Demokraatit står ganske uforstående over for denne handling, og det er vigtigt, at vi med denne debat udstikker nogle pejlemærker og retningslinjer i forhold til at sikre, at Naalakkersuisut genovervejer sin beslutning om at modarbejde unge grønlanderes ønske om at få en uddannelse i regi af Forsvaret. Hvilke ulemper er det lige præcis, at der er ved at flere borgere får en uddannelse?

Demokraatit mener, at en uddannelse i Forsvaret kan bruges til mange andre ting end et arbejde inden for Forsvarets rammer. Der findes mange eksempler på, at en uddannelse i Forsvaret har ført til en flot



karriere i andre brancher. Hvad i alverden er der dog af fordele ved at afskære unge mennesker denne mulighed?

Demokraatit håber med baggrund heri, at et samlet Inatsisartut via denne debat kan overbevise Naalakkersuisut om at sikre, at unge mennesker også fremover kan komme til værnepligtsafprøvning og derigennem få mulighed for at få en uddannelse i Forsvaret.

Jeg ser frem til at høre holdningerne til dette emne fra Naalakkersuisut og de øvrige partier.