

31. oktober

EM2018/150

Forslag til forespørgselsdebat om hvordan vi her i landet kan forbedre og udvikle idrætten? Hvad kan vi gøre for at øge frekvensen af de turneringer der finder sted her i landet for at udvikle vore landshold?

(Medlem af Inatsisartut Peter Olsen, Inuit Ataqatigiit)

Peter Olsen, medlem af Inatsisartut har på vegne af Inuit Ataqatigiit stillet et forslag til forespørgselsdebat, som vi fra Siumut skal komme med følgende bemærkninger til.

Idræt er et af de suverænt bedste værktøjer til forebyggelse, hvilket allerede er påvist i forskningens verden hvor dokumenterede undersøgelser viser hvor stor en nytte idræt er i denne henseende. Erfaringer viser desuden, at brugen af euforiserende stoffer i stor stil mindskes i forbindelse med udøvelsen af sport.

I 2014 viste en befolkningsundersøgelse om sundhed, at indbyggerne bliver federe og federe, hvilket så igen medfører, at forskellige sygdomme også blomstrer op. Undersøgelsen viser samtidig, at antallet af rygere herhjemme udgør halvdelen af befolkningen, ligesåvel som brugen af euforiserende stoffer iblandt mænd og unge er meget stigende, endvidere må man konstatere at vores forbrug af alkohol rammer masser af familier og borgere. Der er derfor al mulig grund til at udvikle idrætten.

De borgere der i frivillighedens ånd selv arbejder i foreninger og forbund bliver færre og færre, hvilket så medfører, at de forbund der førhen var velkørende nu går mere eller mindre i stå, derfor må man styrke det frivillige arbejde. Såfremt man vil fremme lysten til idræt allerede fra børnene er ganske små, så skal de støttes heri og så man fremme deres brug af kroppen, derfor er det også nødvendigt, at samarbejde med daginstitutionerne og kommunerne hvis man vil opnå signifikante resultater.

Som eksempel er der nogle af vort lands daginstitutioner der har det som formål, at børnene hver eneste dag skal ud og gå tur, her får de lov at gå op ad bakker, så deres ben kan styrkes og det er så begyndelsen på et bedre børneliv.

Det er en del af Siumuts målsætninger, at man i tæt samarbejde med kommunerne fremmer idrætten. På det grundlag har man i de tidligere år sammen med borgmestrene underskrevet en hensigtserklæring om, at idrætten i folkeskolen skal fremmes og, at man mindst en time pr. dag skal få børnene til at bevæge sig, og når de så har vikar skal de ikke blot se film, men skal have idræt og så skal der banes vej for, at alle børn kan gå til idrætsaktiviteter i fritiden uagtet om forældrene oppebærer en lavindkomst.

I dag uddeler Naalakkersuisut overskud fra tipsmidler i pulje a,b,c, og langt de fleste af disse midler går allerede til idræt, og det er så Idrætsforbundet der modtager størsteparten af de penge. Da Pan AM mesterskaberne blev afviklet i Nuuk, var det med til at ruske op i borgerne og det gav ligesåvel styrke som vilje. Man kan nok regne med at der også ude på kysten vil blive og flere af disse arrangører, så vi bør også følge med og have nogle puljer klar når det kommer. Sådanne arrangementer, der er så omfattende, er ikke kun gavnlige for idrætten, men er også med til at markedsføre vort land, øge interessen for os, såvel på det turistmæssige plan som på det handelsmæssige plan vil det være en uvurderlig gevinst for os.

Set under et er der masser af ting der trænger til at blive moderniseret indenfor idrættens verden, for eksempel mht. trænerne, halfaciliteterne og mange andre ting. Vi mener fra Siumut, at bygder uden idrætsanlæg skal have en høj prioritet til etablering af idrætsanlæg.

Man kan godt sige, at Idrætsforbundet arbejder tæt sammen med Naalakkersuisut, i det mindste enes de om målene for idrætten. Idrætsforbundet kører seminarer ude på kysten, ligesom man også i Nuuk vil køre seminarer. Idrætsforbundet er det sted herhjemme der har størst viden, om det behov som idrætten har og vi mener fra Siumut, at de nødvendige forhandlinger skal foregå sammen med Idrætsforbundet.

Forslagsstillerens debatoplæg som indeholder grundlæggende og gode formål har vi stor forståelse for fra Siumut. Men når man fremsætter forslag er det særdeles vigtigt, at angive hvorfra pengene skal hentes, ligesåvel som det er uhyre vigtigt, at deltage i arbejdet med finansloven og derigennem vise sin ansvarlighed via sin medvirken.

Doris Jakobsen Jensen