



9. marts 2012

FM2012/85

Med henvisning til § 33 i forretningsordenen for Inatsisartut, fremsætter vi følgende beslutningsforslag:

**Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges om at gøre en tidlig indsats for at give kommende og nybagte forældre mulighed for behandling af deres misbrug af hash og alkohol under graviditet og under amning, således barnets sundhed under graviditet og det tidlige barndom kan sikres samt at der skal ske opfølgning efter endt behandling med henblik på vidensopbygning.**

(Medlemmer af Inatsisartut Aleqa Hammond & Ruth Heilmann, Siumut)

**Begrundelse:**

Siumut arbejder til stadighed for at børn og unge skal være trygge, sunde og som er fysisk og psykisk stærke og som endvidere er fuld ud bekendt med egen identitet.

Vi er glade for, at vi i vort land har mange stærke familier der gør et godt opdragende indsats og som viser vej for den nye generation.

Desværre er det ikke alle familierne som er ressourcestærke og der er desværre mange som bliver forældre i en ung alder og som har behov for en vejledning. Disse kan være ressource svage og kan være ramt af arbejdsløshed eller ikke være optaget til en videregående uddannelse; de kan ligeledes mangle rådgivning eller kan være forsømte i deres egen barndom.

Her i den seneste tid har vi kunnet høre historier gennem pressen, at der er flere vordende mødre der er brugere af euforiserende stoffer, hvilket er chokerende og stiller krav om tidlig politisk indsats i form af tilbud om misbrugsbehandling og lignende.

Ud fra et landsdækkende behov har de stedlige sundhedscentre i samarbejde med bygderne begyndt tidlig indsats gennem rådgivning og behandling for vordende unge forældre. Indsatsen skal ske gennem mere nærværende holdning i samfundet og via forbedrede pædagogiske mål for fremtiden. En god måde kan være, at de vordende forældre kan opnå større selvtilid gennem stiftelse af forældregrupper, hvor de kan udveksle meninger og erfaringer med hver andre.

Ligeledes skal det seneste tids chokerende historier i pressen om flere og flere vordende mødre er brugere af euforiserende stoffer give anledning til at man tilbyder fast misbrugsbehandling til de gravide.

Man kan nævne flere ting som man særligt kan have behov for. Men vi mener at de gravide samt nybagte forældre har behov for at komme til et sted, hvor man i samarbejde med kommunerne i hele landet, inklusive i bygderne, kan oprette steder hvor de gravide og nybagte forældre kan komme og møde hinanden, idet dette kan have en stor betydning for den fremtidige støtte for dem og giver mulighed for støtte og rådgivning, idet behovet for netop denne gruppe er udtalt og kan give gode resultater i form af input til hvordan man bedre kan opdrage børn; idet det helt sikkert kan give dem

kræfter i hverdagen ved at de møder andre nybagte forældre, når man stifter steder hvor de kan møde hinanden.

**Forslagets økonomiske og administrative konsekvenser.**

De midler som skal bruges til denne beslutningsforslag er at finde på hovedkonto 30.10.45, hvor man har afsat 27.1 mio. kr. med bl.a. følgende tekst:

**Kurser for vordende forældre:**

Inatsisartut vedtog i 2006, at der skal afholdes kurser for vordende forældre, som skal give forældrene bedre redskaber til at håndtere og modtage deres kommende barn. Kurserne kan afholdes under familiecentrenes eller i andet regi.

**Forslagets økonomiske og administrative konsekvenser for befolkningen.**

Forslaget vil ikke have direkte konsekvenser for befolkningen.

**Forslagets økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet.**

Forslaget vil ikke have økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet.