



EM 2018/150

31/10-2018

Niels Thomsen

Forslag til forespørgselsdebat om hvordan vi her i landet kan forbedre og udvikle idrætten? Hvad kan vi gøre for at øge frekvensen af de turneringer der finder sted her i landet for at udvikle vore landshold?
(Medlem af Inatsisartut Peter Olsen, Inuit Ataqatigiit)

Der er alt for lidt fokus på idræt og alle de fordele og goder der er herved. Som samfund og som land bruger vi helt generelt for få penge både på breddeidræt og på eliteidræt.

Idræt giver velvære, bedre sundhed og forebygger livsstilssygdomme, men det giver os sammenhold, holdånd, engagement, målrettethed og disciplin.

Alt dette vil jeg uddybe i dette indlæg.

Først og fremmest et jeg nødt til at gøre det helt klart, at breddeidræt og eliteidræt hænger sammen. I min optik er det således forkert, at man mange steder diskuterer, hvorvidt man skal satse på bredden eller eliten. For mig er bredde og elite hinandens forudsætninger. Især børn og unge har brug for idoler at se op til – idoler at spejle sig i. Der er ingen tvivl om, at diverse sportsgrenes popularitet stiger og falder alt efter, hvem man ser op til og efter hvordan idolerne klarer sig i konkurrence med andre.

Det er på den baggrund vigtigt, at vi både tænker bredde og elite, når vi taler om idræt. I oplægget til denne debat er forslagsstilleren inde på, hvordan vi kan tiltrække flere store idrætsbegivenheder her til landet. Det enkle og korrekte svar er, at vi skal have ordentlige faciliteter. Det nytter ikke noget, at de spillesteder og arenaer som vi kan tilbyde fremstår nedslidte og umoderne. Derfor skal vi have lagt en plan for, hvor, hvornår og hvordan vi kan anlægge moderne og attraktive idrætsfaciliteter. Her er det vigtigt at huske på at anlægge disse, så de både bliver til gavn for bredde og elite. Vi skal ikke opføre monumenter, der bare står og forfalder. Dermed også sagt, at vi skal have en klar plan for vedligeholdelse af anlæggene.

Da jeg første gang var i Inatsisartut for cirka 8 år siden stillede jeg forslag om at anlægge kunstgræsbaner. Den gang var der ikke stemning for det her i Inatsisartut, og mit forslag blev ikke til noget. Her i 2018 har vi fået kunstgræsbaner rigtig mange steder, og helt ærligt; er der nogen af os der ville undvære dem? Det tror jeg ikke. Der er altid liv og glade dage omkring kunstgræsbanerne, og de er med til at sikre, at vi får bevæget os på en god og sjov måde. På samme måde skal vi opgradere vores indendørs idrætsfaciliteter, så de bliver attraktive og så alle får lyst til at bruge dem.

Nogle vil nok spørge mig, hvordan jeg vil finansiere al den her fokus på idræt. Svaret herfra er helt klart, at idræt skal ses som en investering, der tjener sig selv hjem på lang sigt. Ved at fokusere på idræt til alle aldersgrupper vil vi set over tid minimere livsstilssygdomme og sygefraværet, hvilket vil være til stor gavn



for samfundsøkonomien. Det ændrer naturligvis ikke på, at vi skal finansiere satsningen på idræt her og nu, og der vil jeg bare sige, at det for Demokraterne er et fokusområde, der skal prioriteres. Det vil sige, at vi er klar til at finde penge til en øget satsning på idræt ved kompenserende besparelser på andre områder.

Herudover er det tit et overset element, at idræt og sport giver evner, der efterspørges på arbejdsmarkedet. Man lærer at sætte sig mål, og træne målrettet på at opfylde disse. Man lærer vigtigheden af selvdisciplin – hvis man vil være god er man nødt til at være fokuseret og passe sine træning. Disse evner har vi brug for på arbejdsmarkedet, og er ikke noget man kan lære ved at læse en bog. Det er til gengæld noget, der er en essentiel del af idræt.

Og endelig vil jeg fremhæve, at idræt giver sammenhold. Alle os der har været en del af et omklædningsrum ved, hvad jeg taler om.

Der skal på den baggrund ikke herske tvivl om, at Demokraatit er klar til at investere i idræt og sport. Forslagsstiller nævner et beløb på 3,5 millioner kroner. Sådan vil jeg ikke gøre det op.

Jeg vil være med til at lægge en langsigtet plan, der skal sikre, at idræt bliver et naturligt indslag i alle grønlænderes hverdag uanset om man dyrker idræt på eliteplan eller for sjov. Hvor meget det kommer til at koste vil tiden vise, men som jeg allerede har redegjort for, så kommer hver en investere krone tilbage igen i form af de goder jeg har nævnt i dette indlæg.

Jeg ser frem til resten af denne debat.