

INUIT ATAQATIGIIT

Inatsisartuni



EM2019/Pkt. 98

10. oktober 2019

Stine Egede

Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges til FM2020 at fremsætte forslag til kommissorium for en sundhedskommission. Kommissionen skal udarbejde anbefalinger til forbedringer af sundhedssystemet som helhed, herunder særligt om rekruttering, fastholdelse af personale samt samarbejde med Danmark og udlandet. Anbefalingerne skal udgøre Inatsisartuts politiske grundlag for en sundhedsreform. Faglige organisationer for alt sundhedspersonale samt andre interessenter med fagindsigt i det grønlandske sundhedsvæsen skal som minimum kunne repræsenteres i kommissionen. (Medlem af Inatsisartut Tillie Martinussen, Samarbejdspartiet)

Inuit Ataqatigiit prioriterer sundhedsvæsenet fortsat højt. Vi har under vores tid som Naalakkersuisut udført store udviklingsinitiativer, hvor vi har bevilget store midler for at give medarbejderne gode rammer og ikke mindst for at tilbyde gode rammer for patienterne.

Desværre har vi op til flere gange kunnet konstatere, at bevillingsforøgelserne stopper, eller at der foretages nedskæringer når vi udtræder Naalakkersuisut. Dette kan man også se nu på den nugældende finanslov.

Vi bor i et kæmpe vidtstrakt land, hvor der er store afstande mellem bostederne. Desuagtet så har vi alle krav på at modtage behandling fra sundhedsvæsenet. Men desværre må vi konstatere, at der nu er endog store rekrutteringsvanskeligheder i yderdistrikterne. Men også i de mellemstore byer er der i dag tiltagende problemer i forbindelse med rekruttering af læger og sygeplejersker. Dette problem kan ikke isoleres vores land, idet man i vores nabolande, som vi sammenligner os med, også er mangel på sygeplejersker og lægemangel.

På grund af lægeuddannelsernes opbygning er der i dag stadigvæk færre og færre læger der er generalister, som vi kender fra tidligere tider, idet disse går på pension. De yngre læger som i dag kommer for at arbejde er meget specialiserede, hvorfor de foretrækker at arbejde i de større byer, hvilket er forståeligt.

Dette er ikke så mærkeligt. Lægeteamet kan sparre med hinanden med de specialer de besidder. Det kan enhver forstå.

Når det er sagt, så er tiden moden til at vi nu lægger en langtidsplanlægning som ser 10 eller 20 år frem i tiden. Hvilken sundhedsvæsen ønsker vi at have. Hvilke uddannelser har vi behov for i disse

år samt fremadrettet. Hvilket sundhedsvæsen ønsker vi. Ikke mindst; hvilke krav stiller brugerne? Vi skal ikke glemme sundhedsvæsenets medarbejdere der har førstehåndskendskab til forholdene.

Den politiske rutine vi har kørt i 40 år, hvor man udstikker politiske mål, alt efter hvem der har magten er "usund for sundhedsvæsenet".

Vi har op til flere gange set gode initiativer der lider skibbrud når en ny valgperiode indledes med ny Naalakkersuisut.

Inuit Ataqatigiit ønsker at udtrykke taknemmelighed for Naalakkersuisuts revion af forældede love.

Vi ønsker ligeledes at bifalde Naalakkersuisoqs initiativ til indkaldelse implicerede parterne inden for sundhedsområdet.

Derfor forstår vi Naalakkersuisuts udmelding i svarnotatet om reform af sundhedsvæsenet sådan, at de har søsat initiativer, men at de også er lydhøre over for andres input. Derfor ønsker vi, at man ligeledes inddrager parterne og ikke mindst medarbejderne til dette.

Derfor henviser vi forslagsstillerens forslag samt Naalakkersuisuts ændringsforslag til nøje behandling i Familie- og Sundhedsudvalget.