



**Med henblik på løsning af den vanskelige boligsituation i byer og bygder i yderdistrikterne og byggeri af nye boliger samt renovering af nedsledte boliger fremsættes hermed forslag til forespørgselsdebat.**

(Medlem af Inatsisartut Hans Enoksen, Partii Naleraq)

Hos Demokraterne har vi en holdning om, at folk selv skal bestemme så meget som muligt vedrørende deres eget liv. De skal selv tage ansvar og selv gøre noget, for at forbedre deres livssituation. Dette gælder for bygder såvel som for byer.

I mange år har først den danske stat, derefter hjemmestyret og nu selvstyret bygget huse til grønlænderne. Selvom tanken er sympatisk, så stammer det underliggende menneskesyn fra kolonitiden. Der ligger en formodning om, at grønlænderne nok ikke selv kan finde ud af at bygge huse, derfor skal vi bygge huse til dem. Som Demokrater forstår vi ikke, hvorfor vi på samme tid kan tale om selvstændighed og behandle vores landsmænd i bygderne, på samme måde som vi selv blev behandlet under kolonitiden.

På det mere praktiske plan så har tanken om at staten, eller selvstyret skal sørge for boliger til folket, bremset meget for udviklingen. I starten var det typehusene, som var datidens svar på en IKEA sofa. Det var fremsynet for sin tid. Men tiden er løbet fra de løsninger, der var fremsynede dengang.

Hvis man ser sig omkring i verden, så har boligen gennemgået en rivende udvikling de senere år. Mange steder i verden bliver der bygget utraditionelt. For eksempel findes der en bevægelse for noget, der på engelsk kaldes earthships, på dansk kan det oversættes til jord-skibe. Det lyder fjollet, men dækker over et begreb, hvor boligen skal kunne stå alene med sin egen varmekilde, sin egen affaldshåndtering, og sin egen energiopsamling. Selve husene er bygget af jord og gamle bildæk.

Nu er hverken jord eller gamle bildæk det der fylder mest i landskabet i Grønland, så lige netop den løsning, er nok ikke den mest realistiske. Men nogle af de ideer, der bliver brugt, burde man nok tage med i sine overvejelser. For eksempel, at man bruger solceller og vindmøller til at generere sin egen elektricitet. For eksempel, at man behandler sin egen afføring i et biogas anlæg, der kan give varme, og for eksempel, at man placerer sit hus så man udnytter placeringen optimalt i forhold til vind og sol.

Den slags tanker bliver aldrig tænkt, så længe man har et selvstyre der insisterer på, at sørge for alt ned i de mindste detaljer, som hvilken type hus man skal bo i.

Vi tror på, at når det enkelte menneske selv træffer sine egne beslutninger og selv arbejder for at bedre sine kår, så får man et langt bedre resultat, end hvis selvstyret gør alt for en. Det betyder ikke, at vi ikke skal hjælpe til. Det ville for eksempel være nyttigt, hvis vi sørgede for noget forskning i energirigtige lavpris huse. Det ville være nyttigt, hvis vi havde en grønlandsk kreditforening som kunne formidle mindre lån til eksperimentelle huse. Det ville være nyttigt



hvis viden om alternative boligformer, blev spredt ud til hele Grønland, i stedet for at vi bliver ved med at gentage de løsninger, som den danske kolonimagt mente var rigtigt for grønlænderne dengang.

Med disse ord ønsker vi alle en god debat.