



17. november 2020
Atassut

EM 2020/41 og 46, 85
Bentiaraq Bendtsen Ottosen

Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at udarbejde en undersøgelse af, hvilken type uddannelse, der kan være særligt egnet til at fokusere på den praktiske og teoretiske lære om den traditionelle inuitkultur. Undersøgelsen skal ligeledes klarlægge videreuddannelses- samt beskæftigelsespotentialet efter endt uddannelse, eventuelle samarbejds muligheder med andre lande, de økonomiske konsekvenser, fordele og ulemper samt muligheden for placering af uddannelsen på eksisterende uddannelsesinstitutioner. Undersøgelsen skal omdeles til Inatsisartut senest under EM2021.

(Medlem af Inatsisartut Peter Olsen, Inuit Ataqatigiit)

Det er altid vigtigt at støtte op om kulturelle tiltag, på den måde vil vi også med til at beskytte vores kulturarv. Noget af det som vi i Atassut med glæde har fulgt med i, de seneste år, er befolkningens stigende interesse for vores kulturarv. Det synes jeg er et stort skridt i den rigtige retning. Vi har været en del af rigsfællesskabet de sidste 300 år, hvor vi har opnået meget, hvor det vigtigste har været bevaringen og videreudviklingen af vort sprog.

Som folkeslag har vi et enestående kultur, og det ved vi at resten af verdenen er begyndt at ligge mærke til. Derfor er det vigtigt at vores unge får muligheden for at få mere viden om vores kultur og kulturarv fra uddannelsesstederne. Derfor mener jeg at det er vigtigt at den enkelte får muligheden for via lærdom at udvikle sig som menneske, og det vil også være med til at udvikle os som folk.

Det vigtigt for os at forældrene skal kunne videregive vores kultur og kulturarv til deres børn, da børnene på den måde vil bedre kunne forstå hvilken kultur og normer vi har her i landet.

Vi ser med interesse på forslaget og vi vil fra Atassut bede om at den komme videre til rette udvalg.

Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at fremlægge en strategi, til FM 2021 som beskriver ekstraordinære tiltag og økonomiske og administrative rammer der i perioden frem til 2026 kan iværksættes for at øge andelen af unge mellem 16-25 år, der kommer i beskæftigelse eller i gang med en uddannelse.

(Medlem af Inatsisartut Múte B. Egede, Inuit Ataqatigiit)

Ét af vores vigtigste idealer i Atassut er at alle som kan arbejde, skal arbejde. Vi har alle sammen et ansvar for at skulle brødføde os selv, for hvis vi ikke kan det, så giver vi ansvaret videre til andre. Vi er nød til selv at kunne tage et ansvar og finde et arbejde, for de fleste af os ved nok hvor høj arbejdsløsheden iblandt vores unge er. Det mener vi i Atassut er på høje tid, at vi tager en alvorlig debat om hvad vi kan gøre for at gøre det mere attraktivt for vores unge at arbejde, for hvis vi ikke får det gjort, kommer det til at gå ud over befolkningens levestandard.

Der er masser af unge som vil arbejde, men som er gået i stå, men som sagtens kan tage på arbejde når de får det rigtige skub. Jeg syndes ikke at det er på sin plads at skulle vende det blinde øje til dem, for vores unge er vort lands fremtid, og de er nød til at forstå at der er brug for alle hænder på arbejdsmarkedet.

Vi mener fra Atassut at vi burde diskutere mere om, muligheden for at vores unge kan komme på værnepligt, for det er for at de unge kan få muligheden for at udvikle sig selv og deres selv disciplin. At fuldføre sin værnepligt er jo ikke ensbetydende med at man *skal* få en efterfølgende stilling i hæren, for fuldførelsen af sin værnepligt er også med til at gøre én bedre rustet til arbejdsmarkedet. Jeg tror på at det vil være en god ting for vores unge hvis de får den mulighed, for det kan jo ses i rigsfælleskabet hvor gode resultater de selv har med det i Danmark. Så derfor syndes jeg at vi vha. rigsfælleskabet vil kunne give vores unge et godt fundament som de kan bygge deres liv på.

Vil i samme omgang påpege, at vi er ved at fratage ansvaret fra de enkelte, at vi er kommet i denne situation, hvor nogle folk ikke engang kan arbejde og brødføde sig selv. Derfor er det på tide at vi begynder at formindske det enorme offentlige styre, vi har taget fra befolkningen og give det tilbage, så de bedre kan tage ansvaret for sig selv tilbage. For jo færre administrative opgaver der er til den offentlige sektor, vil vi kunne spare opgaverne væk og få muligheden til at sænke afgifterne og skatten. Vi er også nød til at tro på at befolkningen kan få lysten til at arbejde tilbage. Vi har som politikere været for gode til at fratage befolkningen ansvaret og har på samme tid lovet dem guld og grønne skove, hvor det så har resulteret i en svagere befolkning.

Vi ser med interesse på forslaget og vi vil fra Atassut bede om at den komme videre til rette udvalg.

Forslag til: Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges senest FM2022 at fremlægge en redegørelse for, hvorledes et pilotprojekt på kursustilbud, opkvalificering på uddannelse, og andet relevant læring for unge og voksne for byer og bygder med lav beskæftigelse kan etableres online, eller via digitale eller elektroniske tiltag

(Medlem af Inatsisartut Tillie Martinussen, Samarbejdspartiet)

Selvom tallene for arbejdsløse har været faldene i de seneste år, skal vi også ligge mærke til at ifølge Grønlands statistik, så er det de ældre som mest er på arbejdsmarkedet. For der er mange unge, som ikke har et arbejde selvom de er arbejdsdygtige, og jeg mener at det er på sin plads at skulle diskutere om hvordan vi kan give dem lysten til at komme i gang.

I byer og bygder hvor der er høj arbejdsløshed, kan man tydeligt se at der i de steder hvor der er fabrikker er relativ høj BNP, det samme er tilfældet med byer og bygder som er mere afsidesliggende, men at det samtidig kan ske at der er en høj arbejdsløshed.

Vi bor langt fra hinanden langs kysten, og jeg mener at der er gode muligheder for at udvikle en tidssvarende styreform. Vi er nød til at bekæmpe arbejdsløsheden ved at åbne op for muligheder og være bedre til ikke at stå i vejen for udvikling. På den måde vil vi give flere muligheder for nye arbejdspladser.

Vi skal som politikere ikke være dem som skaber arbejdspladser, det er de erhvervsdrivendes som skal klare den opgave. Vores opgave som politikere er at give iværksætterne de bedste muligheder, og fjerne de love som kan stå i vejen for fremtidig erhvervsudvikling.

I vores store iver for at blive selvstændige, har vi belastet os selv og taget det ene ansvarsområde efter det andet, hvor vi ellers skulle koncentrere os om at arbejde med mennesket i centrum, for vi har i for mange år brugt alle vores kræfter på at arbejde på en smuk drøm for fremtiden. Det har endda kostet menneskeliv, for vi magter ikke sundhedssektoren, og dem som har psykiske mén er også et tegn på at vi har handlet overilet og har ikke haft muligheden for at komme på behandling. Lad os se vores fejl i øjnene, og lad os lære af dem.

Vi vil fra Atassut foreslå, at indføre værnepligten for at forebygge fremtidens arbejdsløshed. At sænke beskatningen, og styrke sundhedssektoren. Da et sundt menneske har lyst til at arbejde, vil vi have arbejdet om selvstændighed sat i bero, for at komme i gang med alle de andre opgaver som står og venter i samfundet. De erhvervsdrivende skal have bedre vilkår for at have ansatte og gøre det lettere for at komme med ny idéudvikling og ikke mindst formindske den offentlige administration.

Vi tror og stoler på at folk selv kan og vil tage ansvaret for sig selv, for et menneske i udvikling skal ikke konstant holdes i hånd.

Når det er sagt vil vi fra Atassut ikke afvise forslaget, men bede om at den kommer op i det rette udvalg.