



Aqqalu C. Jerimiassen

UKA 2020/133

Atassut

4. November 2020

Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges, at iværksætte et reformarbejde der tager udgangspunkt i Skatte- og velfærdscommissionens anbefalinger på skatte – og velfærdsområdet. Det kommende arbejde skal tage afsæt i de fokusområder, der er angivet i bilag 1. Arbejdet skal være afsluttet inden udgangen af 2021.

(Medlem af Inatsisartut Múte B. Egede, Inuit Ataqatigiit)

For at kunne iværksætte reformarbejde her i landet, er det vigtigt at ramme brugerne rigtigt, for ikke at tage fra den ene side og ligge dem på den anden. Vi stræber jo allesammen efter velfærd, og ikke mindre velfærd i fællesskabets navn.

Atassut tror på, at bedre økonomisk stilling kan kun opnås ved øget konkurrence og lettere handelsbetingelser.

Derudover skal vi undgå at skabe diverse nye afgifter eller fradrag som lappeløsninger og gerne skabe klarere skatte- og velfærdsreformer, da borgernes købekraft burde forbedres, og det kan opnås ikke nødvendigvis bare ved at forhøje lønningerne, men også forhøje værdien af reallønnen. På den måde kan vi sikre bestemmelser der gavner både de lavestlønnede og højestlønnede.

Det er på tide at iværksætte skattereformarbejdet her i landet, fordi vi ikke kan blive ved med at forhøje afgifter for at stoppe blødningen lige så snart kassen er tom. Borgerne er trætte af at få deres lommer tømt, vi har jo set dette ved flere demonstrationer.

De lavestlønnede bliver fremstillet som fattige ved enhver diskussion om samfundet økonomiske situation, men de er faktisk dem der aflastes bedst gennem landets system, og lige så snart deres løn forhøjes, bliver de straks straffet med forhøjelser af udgifter til børneinstitutioner, fjernelse af boligsikringer og børnepenge. Det er ingen overraskelse at de begynder at tvivle med at tage det første skridt til et bedre velfærd, for de ved at lige så snart deres løn forhøjes bliver de straffet, og ikke mindst mister noget af deres overskydende skat. Vi har gjort vejen til mellemindkomstgruppen meget utiltalende her i landet, og denne gruppe er faktisk dem der i sidste ende har det hårdest og har mindst penge i deres lommer i landet.

Velfærd er ikke lig med fjernelse af ansvar, velfærd er ikke lig med besværliggørelse af vejen til velstand, velfærd er ikke lig med at tage penge fra den ene side og ligge dem i det andet, hvor kun nogle ofrer noget.

Vi skal ligeledes vurdere om Skatte- og velfærdskommissionen har udarbejdet en pålidelig anbefaling, måske er alle partiernes standpunkter forskellige, men mere forskellige omkring hvordan vi fremstiller vores arbejde og målsætninger for at alle skal leve i velstand.

For Atassut, er det vigtigt altid at arbejde med borgeren i centrum, da vi mener at vi skal danne rammerne for vejen til skattelettelse og bedre velstand. Borgerne burde have bedre købedygtighed for det løn de har tjent ved at arbejde, der burde sættes grænser for den fortsatte afgiftning på varer, og vi skal forhøje pengeværdien. Her må vi ændre personfradraget og skatten væsentligt, da vi ved, at hvis en borger har haft et lavt indkomst, får vedrørende sine skatteindbetalinger tilbage gennem personfradrag. Alle burde betale et bestemt procenttal af deres løn i skat, lige meget hvor lidt eller hvor meget de har tjent.

Vi fra Atassut vil også hermed opfordre Naalakkersuisut at sætte en midlertidig stopper for at bruge borgernes skatte kroner til at opnå selvstændighed, og borgernes skatte kroner burde bruges på mere realistiske opgaver.

Med disse ord sender vi fra Atassut forslaget videre til kommissionen.