



EM 2013/57
2. oktober 2013
Juliane Henningsen

Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at udarbejde en målrettet indsatsplan, der skal redegøre for, hvordan samfundet som helhed skal håndtere den stigende gruppe af borgere, der har fået hjerneskader som følge af et for stort alkoholforbrug. Indsatsplanen skal forelægges for Inatsisartut senest på FM 2014.

(Medlem af Inatsisartut Agathe Fontain, Inuit Ataqatigiit)

Vi hilser forslaget om at der tilbydes borgere, der har fået hjerneskader som følge af et for stort alkoholforbrug, yderligere hjælp velkommen. Vi mener også at Sundhedsudvalget, på baggrund af forslaget, bør foretage en tilbundsående evaluering. Redegørelsen fra 2012 kunne være et godt udgangspunkt.

Inuit Ataqatigiit ser gerne, at ældre tager del i samfundet stille og roligt, uden at lide nød. I den forbindelse tænkes der specielt på ældre demente og på personer med særlige hjerneskader.

Ældre demente bør sikres en tidlig og lempelig hjælp ved at en række grupper af omsorgspersonale indgår i et professionelt samarbejde på tværs.

Dette er realiseret takket være et tidligere forslag fra Inuit Ataqatigiit om at der udarbejdes en redegørelse om demens. Denne redegørelse ligger til grund for vor opbakning til forslaget.

Det fremgik af redegørelsen, at mellem 350-400 personer led af demens i 2011. Det fremgik også heraf, at antallet af demente som følge af et for stort alkoholforbrug, forventes at være højere i vort land, sammenlignet med danske forhold.

Når vi nu ved, at demente og hjerneskadede har større behov for omsorg end normalt raske ældre, så bør vi kunne sørge for, at dette indgår som led i vor ældreomsorg. Det er en opgave, som kommunerne og Naalakkersuisut bør løfte i flok.

Derfor bør Naalakkersuisut, under henvisning til sundhedsstrategien, begrunde deres afslag nærmere, hvad er det I vil? Hvorfor sår man tvivl om en målrettet indsatsplan? Det er ikke acceptabelt at der ikke findes nogen hjælp til en gruppe borgere, der lider af demens som følge af et for stort alkoholmisbrug.

Det ville gøre godt om man tog fat på at yde den gruppe af borgere, der har fået hjerneskader som følge af et for stort alkoholmisbrug, den rette hjælp, ikke alene med kroner og ører, men også ved at gøre det muligt, at de får en meningsfuld tilværelse.

I og med, at der bliver flere og flere demente i vort land, er der brug for nøjere at undersøge og planlægge, hvorvidt vort omsorgsapparat er klædt på til opgaven.

Med disse ord henviser vi forslaget til behandling i Sundhedsudvalget.

