



24. februar 2023

FM 2023/166

Hermed fremsættes følgende forslag til forespørgselsdebat i henhold til § 36 i Forretningsordenen for Inatsisartut:

**Forslag til forespørgselsdebat om hvad vi kan gøre for at overkomme traumer fra kolonitiden? Hvad forventer vi, at Danmark gør?**

(Inatsisartut medlem Aqqalu C. Jerimiassen, Atassut)

Hvad kan vi gøre for at overkomme selvmedlidenhed? Hvad kan vi gøre for, at vi stopper med at stå stille og være i tvivl om, hvad vi kan gøre? Hvad kan vi gøre for at stoppe med at føle os som ofre? Hvordan kan vi selv tage ansvar? Hvad kan jeg selv gøre? Hvad kan du selv gøre? Hvad kan vi gøre som samfund? Hvad kan Danmark gøre?

Det er på tide at komme videre. Vi siger ikke, at vi bare skal glemme fortiden for at komme videre. Men vi vil godt vide, hvad vi håndgribeligt kan gøre. Tidligere har man etableret forsoningskommissionen, som nu står færdigt. Har vores vrede mod Danmark blevet formindsket?

Sorte Amerikanere har sagt, at de nok ikke vil komme af med deres vrede mod de tidligere slaveejere i den nærmere fremtid. Gad vide, hvor længe vi vil blive ved med at holde på vores vrede mod Danmark? Selvom vi selv ikke har oplevet disse ting, er det tydeligt at vi stadigvæk bærer nag, og faktisk viderefører det til vores børn, da danskerhadet kan mærkes blandt børn i skolen.

Vi mener at dialog og gensidig forståelse er vejen frem. Vi har alle accepteret at Grønland bliver selvstændig engang i fremtiden. Selv os fra Atassut vil stemme for selvstændigheden, når vi engang i fremtiden har pengene til det. Det er derfor vigtigt, at skulle vide fra afkoloniseringsbevægelsen, hvad de egentlig helt præcist gerne vil opnå. Hvad vil de gerne have os i Inatsisartut til at gøre?

Hvad kan vi gøre for at overkomme alle de dårlige ting, Danmark har gjort mod grønlændere? Skal de sige undskyld igen? Hvad kan vi selv gøre? Desværre bliver den slags debatter altid fyldt med vrede, og sætter splid imellem os grønlændere. ”Hvis I ikke er enige med os så opfører i jer som kolonialister”, ”Hvis I ikke tænker som os, så er du imod dit eget folk”. Hvis vi skal have den slags debatkultur, så er det svært at se, hvordan vi kommer videre.

Vil vi først klare os godt, når vi bliver selvstændige? Er det først, der vi bliver lykkelige? Er det først, der vi kan overkomme vores problemer? Hvis det er sådan, at vi først kan klare vores problemer, når vi bliver selvstændige, hvorfor er der så ingen, der har fremlagt et forslag om en afstemning om selvstændighed? Vi er jo nødt til at gøre noget håndgribeligt i dag.

Er det først, når vi begynder at skille de forskellige etniciteter ad, at vi kan begynde at klare os bedre? Vi gør jo fuldstændig det modsatte end resten af verden, og prøver nu at indføre



raceadskillelse i en verden, der begynder at se bort fra hudfarve og etnicitet, en verden der accepterer diversitet.

Fra Atassut indbyder vi jer alle til debat, og rækker vores hænder ud mod håndgribelige løsninger.