



Med henblik på at unge i vort land kan deltage i en samfundstjeneste, og ikke mindst for at arbejdsløse i byggerne og byerne kan få muligheder for at deltage i en samfundstjeneste, foreslås en debat med henblik på at vi i samarbejde med kommunerne kan gennemføre afdækning af problemstillinger på området.

(Medlem af Inatsisartut Hans Enoksen, Partii Naleraq)

I Demokratesne mener vi at uddannelse, opkvalificering og udvikling må være vejen frem.

Demokratesne mener at vi i højere grad skal i dialog med erhvervslivet om, hvilke kompetencer de efterspørger, og forsøge at uddanne til dette, når vi taler om Samfundstjeneste.

Når man taler om arbejdsløshed er det vigtigste aspekt for os, at få flyttet menneskene fra passiv forsørgelse til aktiv selvforsørgelse. Det mener vi giver os et bedre selvværd som folk.

Uddannelse og opkvalificering

Vi har stor geografisk spredning i landet. Det betyder at man måske må flytte i en periode for at få opkvalificering og omskoling. Er dette realistisk med det pres der er på kollegier i uddannelsesbyerne nu? Hvad siger kommunerne – er deres borgere villige til at flytte i en periode for at blive opkvalificerede eller omskolede? Hvis ikke, og hvis de systemer vi allerede i dag benytter os af ikke slår til, hvad skal der så til?

Demokratesne mener at en del af løsningen er, at udnytte de gode tiltag vi allerede har i samfundet endnu bedre. Det er nødt til at ske i samarbejde med erhvervslivet, så vi ikke ødelægger levestandarden for de virksomheder der nu bidrager til vor økonomi. Samfundstjeneste må aldrig blive konkurrenceforvridende.

Når det så er sagt, synes vi der burde nedsættes en dialog-gruppe bestående af kommunerne, Selvstyret, erhvervslivet og folk fra f.eks. Piareersarfik som har forstand på arbejdet med de arbejdsløse.

Når det gælder uddannelse ønsker vi mere fleksibilitet for klippekort-systemet. Systemet må ikke stå i vejen for, at folk som endelig er tilbage i uddannelsessystemet f.eks. får deres kandidatgrad, selv om de ikke har flere klip.

Demokratesne vil gerne have indført, at man ikke længere bliver trukket i klip fra en tidligere gennemført uddannelse, således at det vil være muligt at tage en kortere uddannelse og senere en længere overbygning.

Matchgruppe 2 og 3 af de arbejdsløse

Der skal hjælp til Matchgruppe 2 og 3 af de arbejdsløse, men vi kan ikke stampe ressourcer op af jorden som ikke findes.



Lad os tage fat om de sociale problemer der ligger til grund for nogle af de arbejdsløse, så de kan få arbejdet sig igennem deres problemer og få et menneskeligt løft, som munder ud i arbejdsparathed.

Opkvalificering og omskoling skal ikke blot være begreber, men skal konkretiseres. Selvudvikling nævnes i forslaget, men hvem skal udvikle, løfte og bære?

Der er massivt behov for hjælp på socialområdet. Vi har stadig ikke uddannede nok til at hjælpe borgerne. Derfor er det på tide at tænke ud af boksen og finde nye veje.

Demokraterne synes det er en god idé med aktivering, men det skal være et system som ikke belaster en allerede tung administration i kommunerne.

Demokraternes bud er at lytte til de folk som til dagligt arbejder med problemstillingerne med de ledige, effektivisere de eksisterende tilbud, og give plads til nye gode idéer fra fagpersonerne i kommunerne, erhvervslivet, og på uddannelserne.

Med disse ord takker vi for en interessant debat.