



24. oktober 2017

EM2017/14

## **Udenrigspolitisk redegørelse 2017**

(Naalakkersuisoq for Selvstændighed, Udenrigsanliggender og Landbrug)

Der er nu gået et år siden vi sidst drøftede den udenrigspolitiske redegørelse i Inatsisartut.

Udenrigspolitikken og kontakten med udlandet, samarbejdet med udlandet, at påvirke og udøve indflydelse på udenrigspolitiske spørgsmål, at gøre reklame for Vort Land, ja endnu engang er der sket rigtig meget indenfor disse overskrifter, hvilket vi fra Siumut glæder os over.

Alle disse ting kan man læse nærmere om i den "Udenrigspolitiske redegørelse". Redegørelsen er indholdsmæssigt dyb, man kommer ind på en lang række aktuelle udenrigspolitiske relaterede spørgsmål, dog skal vi fra Siumut i denne forbindelse ikke komme med bemærkninger til samtlige af redegørelsens overskrifter.

Først og fremmest vil vi fra Siumut gerne takke de andre Arktiske lande for et godt samarbejde i det forløbne år og vi håber samtidig, at samarbejdet fortsætter og vokser i de kommende år, til glæde for os alle.

Vi vil dog gerne i forbindelse med rigsfællesskabet bemærke, at vi fra Siumut glæder os over, at der med udgangspunkt i Naalakkersuisuts henvendelse i 2014 til den danske regering, at man i år i februar har indgået en aftale omkring, at få undersøgt det amerikanske militærs Camp Century, der forurener miljøet med radioaktiv stråling for, at få placeret ansvaret. Vi opfordrer til at Frednings- og Miljøudvalget skal følge sagen på nærmeste hold, ligesom vi ved, at Udenrigs- og Sikkerhedspolitisk Udvalg allerede er inde i sagen og følger denne.

Med disse bemærkninger vil vi fra Siumut dele vores glæde over, at Vort Land nu får en repræsentation på Island, hvilket vi jo allerede har i København, Bruxelles og Washington DC.

Vi vil i den forbindelse gerne høre nærmere om hvilke opgaver den grønlandske repræsentation egentligt talt har ved siden af de daglige opgaver, der skal løses og man får lyst til, at spørge hvad den grønlandske repræsentations vigtigste opgave egentlig er? Vi mener fra Siumut, at Vort Lands - folkets interesser er, at sikre en øget velfærd herhjemme herunder; igennem handelsinteresser, økonomiske interesser og for at sikre, at bane vejen for Vort Lands eksport af hjemmeproducerede varer. Men hvordan sikrer den grønlandske repræsentation dette? Spørger man os fra Siumut skal der ikke herske tvivl om, at vi synes, at initiativerne skal være større, ligesom initiativerne bør løbe vedvarende.

Som eksempel herpå må vi bemærke, at såfremt vi skal sikre os eksportindtægter i fremmed valuta, så skal det ske ud fra eksportfremmende reklameboost.

*Som eksempel herpå kan man jo kigge de nordiske lande over skuldrene; der bor ca. 27 millioner mennesker og der er stor pengeligelighed iblandt disse forbrugere. Dette er ligeledes gældende i andre lande, hvor vi har repræsentationer. På det foreliggende grundlag vil vi derfor opfordre Naalakkersuisut og deres repræsentationer til, at man arrangerer eksportfremmende reklamefremstød hvert år.*

*I København hvor der er en grønlandsk repræsentation, kan man indbyde de nordiske landes journalister, ligesom vi bør tage med og opfordre lokale producenter at udstille deres produkter ved forskellige travelmarts. Omkring turismeerhvervet kunne man også forestille sig reklamefremstød, herunder indbefatter UNESCO´s liste over verdensarv områder i dag Ilulissat og sidst er Sydgrønland også kommet med på UNESCOs´s liste. Der foretages i dag forsøg med eksport af øl fra Vort Land og mindre flasker med drikkevand, ja, så er der designere som er heroppefra; der er endda kommet flere nye mærker. Dette kræver en virkelig god reklameindsats, og så må man på andre måder ligeledes fremme alle produkter, der kan sætte gang i vores eksport til udlandet. Vi ser andre lande, der foretager disse eksportfremstød. Derfor er det utrolig vigtigt, at vore repræsentationer fremlægger disse eksportprodukter fra Vort Land ud til de mange millioner af forbrugere i andre lande.*

Herunder er der ikke mindst vore lufthavnsprojekter, der kan indlemmes i disse nytækningsområder således, at vi for alvor kan få åbnet dørene på vid gab overfor udlandet, og her skal der ikke spares på virkemidlerne, idet vi må tage alle værktøjer i brug for, at få det til at lykkes.

Hvis ikke repræsentationerne bliver organiseret mere hensigtsmæssigt, hvordan har man da tænkt sig, at de afholdte udgifter hertil skal kunne betale sig hjem igen?

Med tanke på repræsentationerne, så har vi allerede etableret et samarbejde i forskningsøjemed, ligesom vi har grund til at tro på, at vi i de kommende år vil kunne regne med landet til investeringer og anlægsopgaver i råstofområdet, samtidig er Kina et af de lande i verden, der lægger flest penge, når de er på besøg ude i verden som turister. Da vi fra Siumut regner med, at Vort Land med stor omtanke kan etablere et samarbejde, så vil vi opfordre til, at Naalakkersuisut fastsætter og arbejder for, at Beijing bliver det næste sted, hvor der skal etableres repræsentation.

*Envidere vil vi med tanke på vore unges uddannelsesperspektiver pege på praktikpladsmulighederne, idet der er flere muligheder vi gerne vil pege på indenfor rigsfællesskabet, således, at vi udover vore egne repræsentationer, kan benytte os af det danske konsulat i New York, den russiske ambassade i Rusland, eller man kan pege på Australien. Vi vil på denne måde kunne opbygge og etablere know-how og erfaring i diplomatiet iblandt vore veluddannede frænder, og vi vil derfor opfordre Naalakkersuisut for udenrigsområdet til sammen med Naalakkersuisoq for Uddannelsesområdet om at sprede disse ideer ud i livet.*

Efter således at have medgivet disse bemærkninger omkring repræsentantskaberne i udlandet, så vil vi kort nævne, at det ikke kun er Naalakkersuisoq for udenrigsanliggender der kører udenrigspolitikken, idet vi kan se, at flere andre Naalakkersuisoq områder allerede har et større samarbejde i gang med udlandet, her kan for eksempel nævnes sikkerheds- og forsvarsområdet, samarbejdet mellem Vort Land, Danmark og Færøerne i Rigsfællesskabet, samarbejdet mellem Danmark og Færøerne, samarbejdet i det Arktiske område, herunder til dels Arctic Council, ICC, Samarbejdet med de Nordiske Lande, til dels samarbejdet med FN omkring menneskerettighederne, samarbejdet med EU og samhandel, samarbejdet med USA, og herudover er der et større samarbejde med forbundende herunder omkring fastsættelse af hvalkvoter vores samarbejde med IWC. Men her skal også som eksempel medtages

sundhedsvæsenets samarbejde med det Islandske sundhedsvæsen omkring grønlandske patienter med livstruende sygdomme, eller som ikke umiddelbart kan behandles herhjemme, idet man kan benytte sig af Island til rekreation og, at man derigennem har et alternativ til Danmark og Rigshospitalet.

Vi har allerede i de senere år fra Siumut opfordret Naalakkersuisoq for udenrigsanliggender til, at man på lige fod med Island og Norge åbner op for konkurrencen således, at flyselskaber der vil være med, kan deltage i at etablere flyruter, her tænker vi på, at Kalaallit Nunaat kunne deltage i "EU-US Open Skies Agreement". Vi regner dog med, at Naalakkersuisoq for infrastruktur allerede har iværksat dette samarbejde. I de kommende år må man således påregne, at der skal en ihærdig indsats til for, at bane vejen for, at forbedre lufttrafikken fra udlandet, hvilket bl.a. vil ske ved planlægning af anlæggelse af nye lufthavne, idet vi må få iværksat, at der kan komme flere turister således, at vi kan få skabt flere arbejdspladser herhjemme og derigennem få øget den samlede økonomiske omsætning.

Ved at forøge antallet af turister der ankommer til landet, vil de hjemmehørende opleve en øget velfærd; der vil blive skabt nye arbejdspladser og den samlede økonomiske omsætning i Vort Land er selvfølgelig omdrejningspunktet og dermed formålet med disse tiltag. Nu har vi i spandevist af år forsøgt, at nå disse mål men uden større held.

Alligevel tror vi fuldt og fast på, at de nye metoder vi iværksætter, at de nye infrastrukturelle tiltag og reformer og den stigende interesse for det Arktiske område langt om længe endelig vil slå igennem.

Når så lufthavnsreformerne er på plads, så vil der kun være tilbage, at vi må udnytte det og sørge for, at de muligheder som dette vil afstedkomme, skal kunne udnyttes på den mest optimale måde således, at alt er klart fra starten af.

Med hensyn til samarbejdet med udlandet og endelig Danmark, så vil man endvidere bemærke, at nogle af de steder der i årevis har været militæranlæg, men også nogle af de militære anlæg, som stadig er i brug har efterladt militært affald, som er ekstremt ødelæggende for vort miljø, her må de ansvarlige få gjort noget ved dette miljøgriseri. Netop i denne sag har det utrolig stor betydning, at vi fra vores land taler med en fælles og fast stemme således, at de der skal lytte hertil kan fatte, at vi mener det og således, at de kan få taget sig sammen og få ryddet op efter sig.

Til slut skal vi med hensyn til udenrigshandelen opfordre Naalakkersuisoq for udenrigsanliggender til, i samarbejde med Naalakkersuisoq for Finansier og Skatter, at sørge for, at de færdigvareprodukter som kommer af vort lands hav, herunder tænkes ikke mindst på rejer og hellefisk, at man benytter sig af den korrekte eksportpris således, at man kan undgå skattesvig, og hvis det så har været tilfældet, at man skal forsøge at undgå dette. Det er ikke et ukendt fænomen, at der landende imellem sker forsøg på, at undgå at betale skatter og afgifter, for eksempel må man påregne, at der alene til EU mistes milliarder hvert år.

For at undgå dette har EU-kommissionen i 2016 udarbejdet forslag til initiativer, som de kalder “The Anti Tax Avoidance Package”<sup>1</sup>, “En pakke til bekæmpelse af skatteundgåelse”. Da man imidlertid ikke på noget tidspunkt har undersøgt, om der vitterligt er nogen, der seriøst forsøger at undgå, at betale skat i Vort Land, er det unægtelig svært, at udtale sig om hvorvidt dette er et fænomen herhjemme der er gældende, men da det er et fænomen der i disse år tages seriøst i andre lande, så er der som følge heraf skabt en del forebyggende tiltag, hvoraf nogle kører i EU-regi og andre i OECD-regi. Det er derfor vi opfordrer Naalakkersuisut til i samarbejde med andre lande at de skal sikre, at vores eksport sker på en så retfærdig måde som muligt.

Med disse bemærkninger til den indholdsmæssigt meget omfangsrige og dybe Udenrigspolitiske Redegørelse 2017, som Naalakkersuisoq for Udenrigspolitiske anliggender har fremlagt, vil vi takke herfor og ønske det bedst mulige samarbejde og samtidig meddele, at vi tager den Udenrigspolitiske Redegørelse til efterretning fra Siumut.

Jens Erik Kirkegaard, Siumut

---

<sup>1</sup> [http://europa.eu/rapid/press-release MEMO-16-160\\_en.htm](http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-160_en.htm)