



partii naleraq

FM2016/67

**Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at udarbejde en redegørelse, som beskriver muligheder og udfordringer ved udnyttelse af Grønlands allerede udnyttede samt uudnyttede vandkraftpotentialer til energiforsyning her i landet og med henblik på eksport. Redegørelsen skal endvidere beskrive finansieringsbehov og finansieringsmuligheder ved etablering af vandkraftværker og dertilhørende infrastruktur. Redegørelsen skal omdeles til Inatsisartut senest i forbindelse med EM2017.**

(Medlem af Inatsisartut Anthon Frederiksen, Partii Naleraq)

Vi vil udtrykke vores taknemlighed til Medlem af Inatsisartut Anthon Frederiksen, Partii Naleraq for at fremsætte et beslutningsforslag bedre udnyttelse af vedvarende energi og overveje eksportmuligheder for denne.

Vi kan ikke være i tvivl om at der må foreligge mange og dyre undersøgelser vedrørende Amitsuarsuit tasersua, som det allerede også er velkendt at kontinentet vest for Grønland mere og mere har behov for energi. Der er ligeledes også forlydender om at forsvarsaftalen skal genforhandles, og i denne forbindelse bør vi ligedes implementere at vi er i besiddelse af ubegrænset mængde rent vand. Med denne indledning vil vi hermed komme med vores udtalelse vedrørende beslutningsforslag pkt. 67 der har til formål om eksport af energi.

Vi er ligeledes blevet informeret at der ved topmødet COP 21 i Paris ved årsskiftet er underskrevet en aftale der forpligter verdenssamfundet, og dette giver os anledning til at vi udover en produktion af vedvarende energi i Grønland også kan foretage sondering om en eksport af vores energi ressourcer. Det er uforståeligt, at imens vi er i besiddelse af uanede mængder energi, importerer vi olie og betaler for det i dyre domme. Alcoa projektet har ingen udsigt til at være til gavn for Grønland, og vi vil opfordre til at projektet indstilles og de omfattende midler, der er bevilget skal omrokers til nærværende implementering af forslag, da der egentlig ikke er nogen hindringer for at de kan udføres, og vi vil hermed invitere alle partier til at arbejde for en success historie, lad os komme igang, lad os vende en negativ historie om til en positiv historie. Vi vil i samme anledning opfordre til at der laves undersøgelse af det vand, der bruges til energi produktion og som bare lades ud som et spildprodukt.

Vi vil i samme åndedrag gentage følgende:

Grønlands indlandsis indeholder det reneste vand, og den er den næststørste vand- reservoir i verden, som kun overgås af indlandsisen på Antarktis ved Sydpolen i omfang, og det giver os i Partii Naleraq anledning til offentligt at melde ud, at det er samfundets største ressource og at regeringen bør arbejde for at udnytte denne ressource til vores fordel og uden forhalinger.

De forenede Nationer (United Nations) har udgivet flere rapporter på foranledning af at jordens befolkning stiger, og at der på grund af forurening er der flere, der har brug for rent vand. Rapporten fra 2012 viser en prognose, der siger at der i 2012 er 800 mio. mennesker, der mangler rent vand, og der er ca. 600 mio. der mangler vand i 2015, men vi ved at tallet er større, En anden rapport har lavet en prognose, der siger at der i 2025, at der om næsten ni år vil være 1,8 mia. mennesker der vil have brug for vand. Det er foruroligende læsning, og det giver os anledning til at det er vores pligt, at iværksætte tiltag der kan være med til at afhjælpe denne situation.

Vi plejer at nævne vores forskellige ressourcer, og vi plejer at være enige om at udnytte dem eller er uenige, og jeg tror at vi alle kan være enige om at udnytte denne ressource, fordi vi kan udnytte det uden at det forurener, og den er en ressource som andre i verden har brug for. Vi lavede en lov om vand og is i 2004, og det er vores holdning at vi bør justere det til de faktiske forhold uden at forhale det.

Disse ting er sikre:

- Der er vitterligt efterspørgsel for denne ressource globalt
- Det er vores ressource
- Vi kan producere det uden at forurene og kan eksportere det til andre lande uden at skade vores anseelse
- Ressourcer er egentlig værdier, der efterspørges af mennesker
- Vi bør udnytte fragtskibenes tomme kapacitet, når de sejler fra Grønland

Det er Naalakkersuisuts målsætning, at hele landet skal forsynes med vedvarende energi i 2024, og det er egentlig ikke så langt forude, og derfor vil vi gerne have at vide hvor langt man er nået med hensyn til planlægningen.

Med disse kommentarer støtter vi forslaget fuldt ud, og henviser det til viderebehandling I erhvervsudvalget forud for anden behandlingen.

Tak