



**Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges til EM2020 at undersøge mulighederne for samt fordele og ulemper ved en etablering af aktiveringscentre for langtidsledige i Grønland.**

(Medlem af Inatsisartut Jens Napātôk', Partii Naleraq)

(1. behandling)

Demokraterne takker forslagsstiller for forslaget, men kan med det samme oplyse, at vi er enige med Naalakkersuisut i, at der allerede findes initiativer, der skal sikre, at alle arbejdsledige unge og voksne skal kunne henvende sig et sted og få hjælp til at komme videre med deres liv ved at få en uddannelse eller arbejde.

Et sundt menneske skal tage ansvar for sig selv og ikke lade sig forsørge af andre borgere via sociale ydelser. Dette betyder blandt andet, at alle raske borgere har ansvar for at tage sig en uddannelse eller få sig et arbejde.

Men ikke alle unge får sig en adgangsgivende eksamen med fra folkeskolen. Dette skyldes ofte, at familien og dermed den unges omgivelser ikke har støttet den unge i at gennemføre folkeskolen med et godt resultat. Dette forklares ofte med, at forældrene ikke har kunne give barnet ordentlig hjælp. Enten på grund af at familien ikke har haft den nødvendige kapacitet til at hjælpe eller fordi familien har sociale problemer. Disse forhold betyder, at mange unge kommer ud i den anden ende af folkeskolen med store udfordringer i bagagen.

Som Naalakkersuisut oplyser i sit svarnotat, så var oprettelsen af Majoriaq ét af mange initiativer i Naalakkersuisuts strategi for at højne beskæftigelsen og for at sikre en "én-dørs-politik" på job-, vejlednings- og opkvalificeringsområdet. Dette for, at det kunne sikres, at borgere kan henvende sig et sted for at komme videre i deres liv.

Demokraterne mener, at initiativer som Majoriaq er et vigtigt redskab for at få flest muligt raske mennesker til at tage sig en kompetencegivende uddannelse eller til få et job, så alle kan blive selvforsøgende.

Demokraterne er enige i, at man løbende skal evaluere de rammer man har sat for at imødekomme udfordringer som ledighed hos unge. Derfor er det naturligt at spørge om Majoriaq er det rigtige sted at sætte ind for at støtte unge ledige i at komme videre i deres liv, så de kan blive få sig et godt liv og bidrage til samfundet.

Demokraterne er glade for, at Majoriaq er ved at blive evalueret. Majoriaq må ikke blive en parkeringsplads for ledige unge, men skal være et sted, hvor alle får redskaber til at komme hurtigt videre i deres uddannelsesliv eller arbejdsliv.



Demokraterne indstiller på dette grundlag forslaget til forkastelse.