



**Siverth K. Heilmann**  
**Atassut**

**FM 2023/167**  
**14. april 2023**

## **Forslag til forespørgselsdebat om hvordan vi opfatter demokrati samt folkestyre i Grønland.**

(Inatsisartut medlem Aqqalu C. Jerimiassen, Atassut)

Det er tydeligt at se at folk har stor vrede i sig pga. den måde vi styrer landet på. Det ser jeg som et tegn på vi har fejlet på den måde vi har styret landet på. Det er samtidig også et tegn på at demokratiet i Grønland har det hårdt. Et tegn på at vi er nødt til at ændre på det politiske system.

Vi politikere er nødt til at være bedre for at styrke demokratiet. Vi skal formindske den uendelige store kamp mellem partierne og blive bedre til at samarbejde. Jeg har selv adskillige gange oplevet at mine forslag og synspunkter bliver forkastet, og senere kommer de selv og stiller selv samme forslag og udtaler sig på samme måde. Det er et direkte bevis på hvorfor vi er handlingslammede.

Vi udtaler os om det smukke formål gang på gang, uanset hvilket emne det drejer sig om. Vi Inatsiartut er også for dårlige til at vide HVORDAN vi når disse smukke formål. For hvis vi Inatsisartut skal bruge al tid på at fortælle om det smukke formål, så bruger vi desværre al tiden på valgflæsk, en uendelig valgkamp i stedet for rent faktisk at opnå noget. Det er derfor meget forståeligt at folk har så meget vrede i sig.

At det er svært at komme videre og rent faktisk at opnå noget er et resultat af at vi under valgkampene ikke realistiske nok. Vi ender altid med kun at udtale os om ting som lyder godt i folks øre. Hvis vi skal have mere demokrati, og hvis vi rent faktisk skal rykke os og opnå noget er vi nødt til at være mere realistiske, og love ting som vi realistisk set kan opnå under valgperioden. Så længe vi plaprer løs om guld og grønne skove så bliver folk skuffet og vreden vil vokse sig større.

Vi har alle ansvar. Både os politikere men også befolkningen. Det er ikke nok som politikere blot at råbe om hvilke problemer der er. Vi skal kunne sige hvordan vi løser disse udfordringer. Vi skal også som befolkning være bedre til at følge med i politik, hvis vi ikke skal blive ved med at stemme på de samme, de samme som har ledet landet i mange mange år og har ikke magtet opgaven. Lad os stoppe med give andre skylden og selv påtage os ansvaret. For hvis vi har ansvarsfølelse, så kan vi endelig tage fat og rent faktisk gøre noget ved det. Man kan ikke kontrollere andre.

Fra Atassut mener vi at vi bør tænke mere liberalt hvis vi skal styrke demokratiet. Vi skal også kunne lytte til højrefløjspartierne. Det er sådan man giver folk friheden. Dét er demokrati. For demokrati skal ikke være således; nå, nu har vi stemt, så er resten op til de folkevalgte. For mange års rødt styre har resulteret at folk føler sig magtesløse, at man blot venter på forandring, og at man blot forventer alt fra de offentlige. Og hvis der ikke sker noget, så kommer vreden.

Vi skal have en balance mellem de to fløje. Således vil folk begynde at føle at de har mere at sige ift. deres liv og at de rent faktisk kan ændre på noget, og have mere ansvarsfølelse i eget liv. Vi politikere skal ikke styre alt fra oven, vi skal blot fastsætte rammerne.

Jeg vil gerne sige tak til forslagsstiller Aqqalu C. Jerimiassen for debatindlægget. Jeg vil også ved samme lejlighed opfordre folk til at tænke sig grundigt. Når i næste gang skal til at stemme: Det er vedkommende som du stemmer på, som kommer til at styre dine hårdt tjente skatte kroner. Vi vil fra

Atassut give folket friheden tilbage og en stor slat af skatte kroner og fra de uendelige afgifter. De skal ikke bruges af det kæmpemæssige og enorme offentlige styre. Dét er selve essensen af folkestyret. Lad os tage ansvaret og stoppe med at give andre skylden.

Tak