



**Forslag til Inatsisartut beslutning om, at Naalakkersuisut pålægges, at der i tæt samarbejde med kommunerne udarbejdes en målsætning for økonomisk udvikling for mindre byer udover Nuuk, Sisimiut, Ilulissaq og Qaqortoq. Således at planen fremlægges overfor Inatsisartut FM2020.**

(Medlem af Inatsisartut Anders Olsen, Siumut)

(1. behandling)

Fra Demokraatit vil vi gerne rose forslagsstiller for at sætte fokus på et meget vigtigt emne. Fra Demokraatit er vi overbeviste om, at økonomisk selvåbenhed og politisk selvstændighed ikke opnås ved at få byer trækker hele læsset – så at sige. Det er hele landets befolkning der skal bidrage med evner og indsats.

Vi vil pointere, at vi ikke anser det som en offentlig opgave at drive erhverv inden for segmenter, hvor private aktører kan og ønsker at drive erhverv. Vi vil ligeledes pointere, at vi ikke er for at flytte offentlige arbejdspladser til andre steder af politiske motiver. Det sidste har vi som samfund dårlige erfaringer med.

Når det så er sagt skal der ikke herske tvivl om, at Demokraatit ser store muligheder for yderligere erhvervsudvikling på steder, som normalt betegnes som mindre byer og bygder. Baggrunden herfor er, at der forskellige steder er naturlige erhvervspotentialer, som bør udnyttes bedre end i dag. Det er her vi som politikere har en vigtig opgave bestående i at skabe de rette rammer.

**Økonomisk udvikling fordrer et stærkt privat erhvervsliv**

Forslagsstiller ønsker at der udarbejdes målsætninger for økonomisk udvikling for mindre byer. Fra Demokraatit forstår vi det således, at man fra centralt hold skal gå ind og definere målsætninger for forskellige bosteder.

Her er vi uenige. Økonomisk udvikling skal ikke skabes af det offentlige. Det er et stærkt privat erhvervsliv, der ud fra erhvervsmuligheder kombineret med samfundsmæssige rammer skal skabe væksten og dermed den økonomiske udvikling.

Den offentlige sektors dominans er for markant, og hæmmer investeringslysten. Det er dette vi politisk bør fokusere på og få ændret. Her bør vi stille mod, at markeds kræfterne i videst muligt omfang udgør grundlaget for erhvervslivet, hvor private virksomheders muligheder for at skabe reel konkurrence bør prioriteres højt.

**Et stærkt privat erhvervsliv fordrer gode og stabile rammebetingelser**

For at sikre et stærkt privat erhvervsliv, kræves at vi fra politisk hold skaber gode og stabile rammebetingelser. Rammebetingelser er i udgangspunktet en stabil og klar lovgivning. Derudover er rammebetingelser et vidt begreb, som i dets grundsubstans handler om at skabe gode vilkår for erhvervslivet.



Gode rammer for forskellige erhverv er blandt andet, at arbejdskraftens kompetencer og tilgængelighed er til stede, at arbejdskraften har et sted at bo, at der er de fornødne offentlige institutioner – eksempelvis børneinstitutioner, skoler etc.

Derudover er gode rammer blandt andet, at der er den fornødne infrastruktur. Eksempler herpå er veje, havne, lufthavne, (byggemodnede) arealer, IT og andre teknisk betonede forhold, som er nødvendige for at der kan drives erhverv.

Et væsentligt forhold, som ikke kan gentages for ofte er, at den offentlige sektor og den private sektor ikke er hinandens modsætninger, tværtimod – de er hinandens forudsætninger. Det er ikke en hemmelighed, at undertegnede ordfører er af den opfattelse, at nutidens offentlige forvaltning er for dominerende, bureaukratisk og rigid. Fremfor at betragte sig selv som en servicerende enhed for landets borgere og virksomheder, ser det ud til, at den offentlige forvaltning har misforstået sin rolle. Dette forhold skal ændres så hurtigt som muligt for at indfri det store erhvervsmæssige potentiale vort land rummer.

#### **Inatsisartut skaber rammerne – borgere og virksomheder skaber vækst og udvikling**

Kære medlemmer af Inatsisartut. Vi mener fra Demokraatit, at landets parlament og politiske organer som sådan, i alt for lang tid har betragtet sig selv som erhvervsfolk og des lige. Dette skal vi hurtigst muligt ændre til, at vi skaber rammerne, for derefter at have tillid til, at private virksomheder løfter deres del af ansvaret. Det er på denne måde vi skaber forudsætningerne for økonomisk selvårenhed – og dernæst politisk selvstændighed.

Med disse ord forkaster vi forslaget.