



Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges på FLL 17 at prioritere midler til projektering og opførelse af et 300 m2 innovationshus i Narsaq. Innovationshuset skal arbejde for at fremhjælpe innovation og nye væksterhverv herunder turismeprojekter, samt produktudvikling med udgangspunkt i lokale ressourcer og derved fremme selvforsyning og lokal produktion baseret på de tilgængelige ressourcer i Sydgrønland levende som ikke levende. Driften af Innovationshuset skal afholdes af Selvstyret.

(Medlem af Inatsisartut Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit)

Først vil vi fra Inuit Ataqatigiit gerne takke Aqqaluaq Biilmann Egede for dette forslag, der som en del af forberedelserne til selvstændighed fremkommer med et forslag som man politisk bør vægte meget højt.

Selvforsyning bør vægtes meget højt, og forslaget bør ses som et der uden tvivl vil være med til at skabe fremgang indenfor erhverv og økonomi. Lad os i disse arbejdsløshedstider skabe rene og vedvarende jobs. Vi bør interessere os for alle nye erhvervsmuligheder, specielt når det gælder selvforsyning. Pengestrømmen ud til andre lande handler meget om de fødevarer som vi importerer.

Der må ske en ændring. Vi må opstarte udviklingen af vore egne erhverv. Vi må selv producere kyllinger, grise og æg, vi kan ikke blive ved med at importere tingene. Vi må selv skabe dem. Lad os selv udvikle produktionerne. Lad os i politisk enighed tage skridtet til en økonomisk og velværdsmæssig fremgang.

Dette forslag ville være en god begyndelse for de regionerne som har været i gang og har viden om selvforsyning, og denne viden skal udnyttes og ikke undermineres. Hvis man oppo, at man accepterer den stilstand som vi har i dag.

Fra Inuit Ataqatigiit mener vi at vi må skabe innovation og udvikling for alle de forskelligartede levende ressourcer vi har i det store land og som vi til dagligt ynder at spise.

For vi spiser jo f.eks. mattak og tørrede råvarer som vi får fra nord og øst, og måske vi kunne udvikle endnu flere produkter fra lam og andre landdyr, som vi måske endda kunne eksportere. Det er bl.a. skolæsten, polartorsken fra nord, og ørreder, laks, lodden og mange andre fiskearter fra syd som man kunne skabe nye produkter med og forsyne Grønland og andre lande.

På trods af at vi har forhåbninger, så har den sidste tid vist, at naalakkersuisut og koalitionen klart sætter spørgsmålstejn ved de mindre byer og affolkede bygder, og det på trods af at fremlagte forslag handler om at styrke den spredte befolkning og prøver at forbedre på forsyningen.

Da vi f.eks. havde et forslag fra Kalistat Lund, pkt. 118, op at vende for nylig, meldte koalitionen ud, at det ikke var realistisk at tilføre midler til Alluitsup Paa, idet der efterhånden kun var 300 indbyggere tilbage, hvoraf mange var gamle, og fordi der kun var tale om denne ene bygd.

Er iveren efter uranudvinding ved at skubbe andre projekter ud i Sydgrønland? Denne iver fylder så meget, at den respektløst skiller befolkningen ad, og dette kan under ingen omstændigheder accepteres, for vi skal ikke bevæge os væk fra ønsket om **en spredt befolkning, fælles og grundliggende værdier, nærvær, glæde og fælles glæde over vores velsmagende mad!**

Fra Inuit Ataqatigiit ønsker vi at Naalakkersuisut går bort fra dette uacceptable arbejde henimod en centralisering som tilmed forskelsbehandler en del af befolkningen og skiller dem ad, men så hurtigt som muligt kommer ind på sporet af de rette opgaver.

Vi mener at Naalakkersuisut springer over hvor gærdet er lavest, og må anse det der sker for en centralisering. Fra Inuit Ataqatigiit mener vi tværtimod at vi godt kan skabe en fremadrettet udvikling med det bosætningsmønster som vi har i dag.

Dette forslag vil være med til at sikre mulighederne for udvikling for en by som Narsaq, for forslaget kan være med til at sikre, at man undersøger for vedvarende erhverv.

Fra Inuit Ataqatigiit kan vi ikke acceptere at man går bort fra nærdemokratiet i kommunerne og i stedet for centraliserer servicen. Hvis Sisimiut og Maniitsoq lukker ned, ser vi det som yderst beklageligt at Naalakkersuisut agerer som handlingslammede overfor barriererne. Kommunerne beder indtrængende om flere arbejdspladser og er i gang med at søge efter områder som man kan udvikle på. Her har man behov for et samarbejde med Selvstyret, for ønsket for alle er en større velfærd for befolkningen.

Man må arbejde henimod at konkretisere sådanne forslag som kan være med til at udvikle og fremme kommunerne, for dette er også en del af målsætningen for kommunesammenslutningerne.

Vi må fra de offentlige være meget mere med i sådanne tiltag som vil være med til at styrke befolkningen, det være sig ved støtteordninger og ved et politisk samarbejde. Ved at stoppe op med investeringer som kan være med til at løfte økonomien med begrundelse i den dårlige økonomi, vælger man den letteste løsning.

Eller vælger koalitionen bare at undlade at lytte til andre politikere, og vælger at styre landet uden at skele til befolkningens holdninger? Så meget at de vælger at lukke af for forslag som kan være med til at udvikle landet og styrke demokratiet?

Vi støtter fuldt ud op om forslaget og anmoder om at forslaget går videre til Erhvervsudvalget, hvor vi ønsker en grundig debat om innovation her i landet.