



Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges, at iværksætte et reformarbejde der tager udgangspunkt i Skatte- og velfærdskommissionens anbefalinger på skatte- og velfærdsområdet. Det kommende arbejde skal tage afsæt i de fokusområder, der er angivet i bilag 1. Arbejdet skal være afsluttet inden udgangen af 2021.

(Medlem af Inatsisartut Múte B. Egede, Inuit Ataqatigiit)

Vi takker forslagsstiller Múte B. Egede for at give os mulighed for at være med til at komme med vores vurderinger gennem dette forslag.

Skatte- og velfærdskommissionen har gennem et kommissorium blevet bedt om at udarbejde forslag som skal sikre øget velfærd og disse er blevet prioriteret:

Øget velfærd

Mulighed for at kunne have gavn af muligheder, øget lysten til uddannelse, mulighed for selvforsørgelse gennem beskæftigelse og dermed være med til at forsørge samfundet.

Øget lighed med indkomst gennem aktiv deltagelse i samfundet.

Gode sociale ydelser som retter sig mod samfundets svage og udsatte folk.

Det blev gjort klart at det ikke var lige til og det ikke blev nemt. Det blev ligeledes gjort klart at såfremt der ikke sker ændringer, så ville konsekvenserne være negative.

Men hvis der var vilje til ændringer, så er planerne følgende:

Tidlig indsats fra allerede under graviditet. Vi skal opfostre stærke børn med gode uddannelsesmuligheder, som er opfostret til at kunne forsørge dem selv.

Reform af offentlige ydelser og arbejdsmarked. Fleksibel beskatning som fremmer lysten til at være i beskæftigelse.

Overskrifterne var: God liv, balancerede offentlige ydelser, selvforsørgelse

Fordi: Barnet er resultat af problemerne, manglende opmærksomhed i skolen og der af følgende manglende uddannelse, som igen medfører arbejdsløshed og igen alkoholproblemer, dårlig økonomi og igen svage familier.

Vores opgaver er helt klare og hvis vi igangsatte et politisk initiativ og hvis vi er forældre eller er i folkeskolen eller er de ældre, så satte skatte- og velfærdskommissionen helt klare prioriterede forslag for samfundet.

I deres svarnotat opridsede Naalakkersuisut hvilke initiativer der allerede var søsat. Selv om disse i sig selv kan siges at være i orden, så står billedet mere broget hvad angår de forhold om indsats fra graviditeten for oven. Vi mangler også indsats om øget beskæftigelse, hvor der er mangel på arbejdskraft.

Derfor ønsker vi at forslagsstillerens intentioner bliver en del af holdbarhedsmodellet og vi ønsker at forslaget bliver henvist til relevant udvalg.