

”Redegørelse om fjernelse af grænsehindre i Norden”

(Medlem af Naalakkersuisut for Uddannelse, Forskning og Nordisk Samarbejde)

Forelæggelsesnotat

På Naalakkersuisuts vegne vil jeg gerne begynde denne forelæggelse af redegørelsen om grænsehindre med at takke formandskabet for Inatsisartut, fordi man har taget dette initiativ. Når vi behandler dette punkt her i eftermiddag, kan vi gå ud fra, at alle parlamenter i Norden har overstået deres behandling af samme emne. Jeg tror, det er første gang, at medlemmerne af Nordisk Råd fra de forskellige lande har opnået at få et aktuelt nordisk tema diskuteret på samme dag i deres respektive parlamenter.

Som det fremgår af den forelagte redegørelse, er dette tema et område, som vi fra Naalakkersuisuts side ikke har prioriteret i vores nuværende nordiske strategi. Dette betyder også, at vi ikke har prioriteret arbejdet i Nordisk Grænsehindringsforum. Spørgsmålet om grænsehindre er derimod en del af Naalakkersuisuts almindelige arbejde. Man kan af de eksempler, der fremgår af redegørelsen, se, hvorledes nordiske og internationale aftalers gennemførelse er med til at forebygge, at grænsehindre opstår.

Vi har for flere år siden anmeldt vores deltagelse i WTO, og Naalakkersuisut fastholder den principielle linje, at en åben deltagelse i verdensøkonomien - samlet set - er en forudsætning for gennemførelsen af vores ambition om en bæredygtig udvikling, der kan resultere i et samfund, som økonomisk, socialt og kulturelt kan stå på egne ben og indtage sin naturlige plads i verdenssamfundet.

Samtidig er det også tydeligt, at alle lande har områder, hvor de mener, at deres eget samfunds funktionsevne afhænger af, at der forefindes restriktioner for varer, personer og andet, som kommer til landet udefra. Dette gælder også for os, og f.eks. vil Inatsisartut på et tidspunkt diskutere en særlig lovgivning omkring såkaldte ”storskalaprojekter.” Det er et eksempel på, at Naalakkersuisut finder det nødvendigt at foretage en regulering af en aktivitet, som kræver en meget stor indførsel af materielle og menneskelige ressourcer i forhold til vores samfunds størrelse. Her er det vigtigt, at vi styrer udviklingen, således at vi ikke bliver styret af kræfter udefra.

Med disse ord ser jeg frem til at lytte og deltage i debatten i dag, således at vi kan medtage ønskerne fra Inatsisartut i Naalakkersuisuts videre arbejde både nordisk og internationalt.

Tak for ordet.