



Aqqalu C.Jerimiassen
Atassut

FM 2023/142/143/146 - 1
26. april 2023

Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at udarbejde en redegørelse med en prioriteret liste over hvilke områder, der med fordel kan hjemtages fra staten. Redegørelsen skal som minimum indeholde de økonomiske konsekvenser ved en hjemtagelse af hvert enkelt område samt en realistisk tidsplan for hjemtagelse af områderne. Redegørelsen skal være klar og omdelt til Inatsisartut inden EM2024.

(Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraatit)

Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at kontakte Rigsmyndighederne med henblik på, at disse finansierer og i tæt samarbejde med Selvstyret udarbejder en redegørelse, der præcist beskriver, hvilke kompetencer, der er nødvendige for at kunne drive de områder, der i dag drives af Staten. Redegørelsen skal indeholde en kompetenceudviklingsplan, der skal klargøre, hvordan vi i Grønland kan tilegne os de fornødne kompetencer til selv at varetage de enkelte områder.

(Medlem af Inatsisartut Anna Wangenheim, Demokraatit)

Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at kontakte Rigsmyndighederne med henblik på at påbegynde forhandlinger om en revision af Selvstyreloven særligt i forhold til de økonomiske relationer mellem Grønlands Selvstyre og staten.

(Medlem af Inatsisartut Jens-Frederik Nielsen, Demokraatit)

Under debatter om selvstændighed eller statsdannelse, så er det ikke et særsyn at fundamentalisterne stempler Atassut som dem der ikke vil videre og som dem der klamrer sig fast.

Her er det første man skal huske på, selv om Atassut gerne vil bibeholde rigsfællesskabet endnu, så er der ingen selvstændigheds entusiaster der reagerer, når vi fra Atassut ikke holder os tilbage med budskabet om at få hjemtaget fødevareområdet, selv når vi har fremsat forslag om det.

Det er et tydeligt tegn på hvem der blot kommer med flotte ord.

Vi er derfor glade for at andet højrefløjsparti fremsætter forslag om vigtige ting vi skal arbejde på.

Det er også svært at sige imod når begrundelserne indeholder budskabet om at vi har hjemtaget områder for tidligt, uden at have forberedt os grundigt. Det er tydeligt at se hvilke konsekvenser det har haft.



Hvis vi skal undgå det på sigt, så kan vi ikke komme udenom at skulle lave en klar målsætning. Hvis vi kan undersøge om hvordan vi kan hjemtage områder på ansvarlig vis, så er vi nødt til at tage højde for og tilpasse det til Grønlandske forhold.

Jeg taler om, at man i dag skal undersøge hvad der er mest hensigtsmæssigt, for når man ser på hvordan det går i dag, vi har en gigantisk administration. Det er heller ikke let for befolkningen med den massive offentlige administration, hvis vi ikke i de kommende år finder på en anden måde at styre på.

Det er derfor nødvendigt med realistiske tal, for det skal være realistisk nok til at tage fat og have ansvar for det.

Vi skal heller ikke vende det blinde øje at man i den anden forslag belyses at vi heller ikke skal hjemtage områder hensynsløst.

Ja, vi har mange veluddannede, men der bliver også altid sagt at alle hænder der er i stand til at arbejde i beskæftigelse nu. Arbejdsløsheden er lav, så lav at vi rent faktisk har mangel på arbejdskraft.

Det skal heller ikke skjules, at der er opstået et behov for udenlandsk arbejdskraft, hvis vi skal have den nødvendige arbejdskraft her i landet.

Hvis vi har valgt at det handler om at på sigt at hjemtage områder, uanset så kan vi ikke komme udenom at skulle samarbejde med staten.

Det er også nødvendigt at have et godt samarbejde og tage de nødvendige skridt sammen i rigsfællesskabet hvis vores mål er at hjemtage områder på sigt.

Da vi i 2009 havde overgang fra Hjemmestyre til Selvstyre var ændringen loven, at vi selv kommer til at betale for de nye områder vi kommer til at hjemtage, uden at staten skal betale driften af dem.

På den anden side når vi har indtægt over kr.75mio, så kommer det til at modsvare det beløb som vi får fra staten som bloktilskud.

Man havde ellers nok gode hensigter da man lavede loven.

Det havde nok været hensigten at vi på sigt i takt med flere indtægter kommer til at være mere og mere uafhængig af penge udefra.

Alligevel har vi den dag i dag, slet ikke haft succes med olie, heller ikke med råstoffer, noget som vi ellers havde haft store forventninger til, har vi heller ikke haft succes med det.

Vi har fra Atassut det hensigt at befolkningen skal kunne klare sig selv og opretholde sig selv økonomisk.

Derfor er det også vores hensigt at selvstændige erhvervsdrivende skal have bedre vilkår. Det kan vi desværre ikke opnå så længe vi bliver ved med at have en alt for rødt politisk retning.

At vi skal blive til en stat er i smuk tanke i sig selv. Men sådan som vores økonomi ser ud i dag, så forbliver det blot en smuk tanke. Men lad nu være med at stemple os som nogen der ikke vil have udvikling og blot vil forblive status quo, på baggrund af den udtalelse.



Vi ønsker kun at vi forstår at hvis man hjemtager områder blot for for at hjemtage dem, så kan det have negative konsekvenser. Det betyder heller ikke at vi prøver at bremse udviklingen, for vi prioriterer befolkningens vilkår over alt andet.

Som forslagsstilleren siger, synes vi også fra Atassut at det er vigtigt, at der skal være et godt samarbejde med staten når vi vil hjemtage områder.

Vi skal skal have en ordentlig hjemtagelsesproces i godt samarbejde med vores rigsfæller samt med selvstyret, for det vigtigste er at det ikke skal have negative konsekvenser for befolkningen.

Siden Selvstyrets indførelse i 2009, er det rigtigt at Atassut har været med til at støtte og har stemt med. Vi skal ikke feje ting under gulvtæppet ang. hvad der er sket, for vi har fra Atassut haft fuld respekt over for befolkningens ønske.

Derfor er vi nødt til at samarbejde om hvad der bedst for befolkningen, uden at flygte fra fortiden, og vi skal kunne tilsidesætte vores partifarve.

Der er nu gået 14 år siden Selvstyrets indførelse, derfor er vi nødt til at samarbejde om hvorledes vi skal vælge en vej for hvordan vi kan begynde at hjemtage områder uden at det bliver på bekostning af befolkningen. Vi skal slet ikke regne med at vi får ting foræret, for vi kan kun opnå noget ved selv at gøre noget.

Med disse ord vil vi fra Atassut støtte op om de tre forslag i deres nuværende form.