



Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at arbejde for at der kan indgås aftale mellem Selvstyret og kommunerne om ydelse af tilskud til anlæg af een fodboldkunstgræsbane i hver af kommunerne i løbet af årene 2015 til 2018.

Naalakkersuisut skal i aftalen med kommunerne sikre sig at kommunerne lever op til deres ansvar om at afsætte tilstrækkelige midler til drift og vedligeholdelse af banerne og deres værdi bevares.

(Medlem af Inatsisartut Anders Olsen, Siumut)
(1. behandling)

Demokraternes tidligere medlem af Inatsisartut Niels Thomsen kæmpede tilbage i 2011 for, at der skulle anlægges kunstgræsbaner i alle fire kommuner. Desværre blev forslaget aldrig til virkelighed.

Nu er det så Medlem af Inatsisartut Anders Olsen, der har overtaget idéen. Det skal han have tak for – kunstgræsbaner i alle fire kommuner er nemlig en rigtig god idé – især for de fodboldglade, men også for folkesundheden.

Utallige videnskabelige studier har vist, at motion både har en forebyggende og helbredende effekt på sygdomme som hjertesygdomme, rygerlunger, åreforkalkning i benene, slidgigt og depression. Derudover skal man ikke glemme, at motion er en effektiv faktor i kampen mod vores voksende problemer med fedme.

Det er derfor vigtigt, at vi sørger for, at befolkningen har gode muligheder for at dyrke motion. En af de sportsgrene, som vi grønlandere er vilde med, er fodbold. Vi ser det i dagligdagen, hvor mange går rundt i trøjer fra deres favoritklubber, vi ser det på facebook, hvor vi hylder de hold, vi er fans af, vi ser det ved de årligt tilbagevendende GM'er og vi ser det på gaderne og i skolegårde, hvor børn kan få timer til at gå med at sparke til en bold.

Vores klima betyder, at naturligt græs er en mangelvare i vort land, men heldigvis har den teknologiske udvikling betydet, at man i dag kan fremstille kunstgræs, der næsten er på højde med den ægte vare.

Det er naturligvis ikke gratis at anlægge og vedligeholde sådanne kunstgræsbaner. Derfor bør det undersøges, hvordan banerne kan blive finansieret. Her er et par idéer:

- Naalakkersuisut skal gå i dialog med GBU, DBU, UEFA og FIFA for at opnå eventuel økonomisk bistand til projektet.



- Der skal undersøges, hvorvidt der er mulighed for hel eller delvis finansiering via fonde.

- Rundt omkring i Europa er mange stadionnavne solgt til kommercielle sponsorer. Eksempelvis hedder Arsenal's hjemmebane Emirates Stadium og Bayern Münchens hjemmebane hedder Allianz Arena. Man kunne da godt forestille sig, at der var grønlandske virksomheder, der havde lyst til at få deres navn/brand forbundet med en af de nye fodboldbaner. Pengene herfra kunne så gå til vedligeholdelse.

Med disse bemærkninger tilslutter vi os forslaget og henviser det til behandling i Udvalget for Uddannelse, Forskning, Kultur og Kirke