



Bentiarq Ottosen  
Atassut

EM 2023/76  
8. november 2023

## **Forslag til forespørgselsdebat om hvordan vi skaber grundlaget for et fleksibelt og sammenhængende uddannelsessystem**

(Medlem af Inatsisartut Najaaraq Møller, Siumut)

Uddannelsessystemet er et af de emner man har brug for at diskutere mere om. Som eksempel kan jeg nævne at folkeskolen skal passe med den kommende videreuddannelse. Vi skal kunne sikre at indordne folkeskolen således at der er sammenhæng.

Forældre er børns fundament, og i den forbindelse mener jeg ikke at man behøver at bibeholde det nuværende prioriteringsliste vi har. For folkeskolen er et sted hvor barnets grundlag starter, og der er det vigtigt at rammerne sikrer barnets fremtid.

Jeg mener ikke at lærerne er dem der skal opdrage børnene, men at det skal være dem der har de boglige værktøjer. Det er nok også formålet, men i dag er det lærerne der opdrager børnene i folkeskolen. Det mener jeg ikke er på sin plads, for jeg har jo sagt at det er forældrene der skal danne grundlaget for barnets opdragelse. Forældrene er dem der skal opdrage, lærerne dem der skal undervise.

Atassut gentager det gang på gang at 11. klasse bør genindføres, og jeg vil sige det lige ud, det er ikke lykkes med Atuarfitsialak. Videreuddannelseprocenten fra folkeskolen skal være højere, og vejledning der sikrer at man tager den rette uddannelse er også endnu vigtigere. For Majoriaq skal ikke være et videreuddannelsessted efter endt folkeskole, men et sted for dem der virkelig har brug for hjælp til at kunne komme videre, herunder til erhvervsuddannelserne.

Vi kan først sikre et fleksibelt og sammenhængende uddannelsessystem hvis vi mindsker centraladministrationen. Vi administrerer alt for meget i dag, og vi taber de unge pga. for meget administration. Det mener jeg ikke er sundt for vores land, og vi opfordrer derfor Naalakkarsuisut til at komme med en vurdering på nødvendigheden af den alt for stor en centraladministration.

Det er vigtigt at tage udgangspunkt i at flest mulige gennemfører deres studie, at tage udgangspunkt i udviklingen af færdiggørelse af videregående uddannelser. Men vi vil også fra Atassut understrege vigtigheden af højnelse af niveauet for erhvervsuddannelserne. Hvis man tager udgangspunkt i uddannelsessystem, skal folkeskolen danne grundlaget som udgangspunktet. Vi mener at man bedre skal tage udgangspunkt i det. Derfor vil vi opfordre Naalakkarsuisut at tage udgangspunkt i folkeskolen, for vores børn er vores fremtid, og det er vigtigt at de følger de rette spor. Man skal tage udgangspunkt i gode undervisningsværktøjer, derfor mener jeg at folkeskolen også skal være et sted hvor man har lyst til at færdiggøre sin uddannelse.

Jeg har allerede understreget, at det er vigtigt at daginstitutionerne skal være et sted hvor børn forberedes og tilpasses til folkeskolen. Det er dem man også kan snakke om. Ved at mindske centraladministrationen kan undervisningen forbedres, for derved at sikre barnets udvikling, og vejledning af barnet til en ordentlig overgang til en videreuddannelse.

Med disse bemærkninger takker vi for debatten.