



Aqqalu C. Jerimiassen
Atassut

UKA 2021/74
04. November 2021

Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at udvikle undervisningsmateriale om menneskerettigheder målrettet børn i folkeskolen tilpasset en grønlandsk kontekst og herudover arbejde for, at undervisere i folkeskolen opnår relevante kompetencer til at undervise i menneskerettigheder.

(Medlem af Inatsisartut Nivi Olsen, Demokraatit)

Det er tydeligt at forslagsgiveren bringer emnet o,p som et forslag med henblik på at vore folkeskoler løbende bliver udviklet, og bliver tilpasset nutiden.

Dertil er der gode argumenter for at forslaget ikke blot bliver tabt, eller lagt i glemmeskuffen.

Dog menes det, at der alligevel er behov for større tilpasning i forslaget. Det er rigtigt, at der er mange ting vi som forældre kan belære vores børn, hvad angår relationer til andre og homoseksualitet m.m.

Det er dog uundgåeligt, at der først skal foreligge en god handlingsplan for hvordan man bedst kan belyse disse områder.

Til trods for at man sagtens kan sætte sig ind i behovet med troen på, at det i lange løb kan realiseres, er det i vores optik mere optimistisk at oprette andre områder, hvad angår dette.

Her tænker vi bl.a. på: at man i folkeskoler kunne indføre projekter inden for erhverv og finanser, hvor det eksempelvis kunne have en effekt på uddannelser som TNI, hvor det drejer sig om uddannelser på "lavere niveau", og hvor disse på længere sigt kunne erstattes med højere uddannelser inden for handel.

Jeg finder det relevant at inddrage disse, da jeg helt klart mener at det også kunne bidrage til at bane vejen for at vi belærer vores børn til at tage ansvar. Her vil jeg komme ind på, at de i Japan belærer børnene i folkeskoler om hygiejne, og dermed allerede fra barnsben lærer at være ansvarlige og selvstændige, og så vidt jeg husker er der ingen rengøringsfolk ansat på skolerne.

Hvis vi gerne skabe et selvstændigt menneske, er det yderst vigtigt at vi har fokus på at lære barnet det fra barnsben, således at medansvar også ligger på rygraden, når barnet bliver voksent. Selvom det måske kan virke lidt komisk, at bruge Japan som eksempel, er min pointe at Japan er ét af de førende lande i verden, hvor de også besidder en masse styrker inden for erhverv, og hvor mange af vores dagligdagsting, også er fremstillet i Japan.

Med støtte til dit forslag, medtager jeg mit følgende forslag til ændring:



“Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalackersuisut pålægges at udvikle undervisningsmateriale om menneskerettigheder, samt om erhverv målrettet børn i folkeskolen tilpasset en grønlandsk kontekst og herudover arbejde for, at undervisere i folkeskolen opnår relevante kompetencer til at undervise i menneskerettigheder og inden for erhverv og finanser”.