



Aqqalu C. Jerimiassen
Atassut

EM 2021/71
4. November 2021

Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut på FM 2022 pålægges at fremsætte et forslag til ændring af Inatsisartutlov om indkomstskat, således at selskabsskatten for fuldt og begrænset skattepligtige selskaber nedsættes til 20 % med virkning fra 1. januar 2023.

(Medlem af Inatsisartut Jens-Frederik Nielsen, Demokaterne)

Vi er alle interesseret i at det skal kunne betale sig mere at arbejde, og vi vil have at vi kan købe mere for de penge vi har.

Vi kan alle forestille os at alle ville være glade for at have flere penge i lommen.

Men vi lever i et land hvor vi sætter afgifter på vare der allerede har afgift, det er afgifter på afgifter. Vi skærer i den samme lagkage om og om igen, med henblik mere fordeling.

Hvis man ser på vores skattesystem som helhed, er det i bund og grund ikke så avanceret. Derfor er det også for nogen et redskab til at udnytte det. Også for virksomheder let nok at oprette flere datter selskaber, oprette A/S og ApS for at spare og betale mindre i skat.

Det er et genkendeligt måde som større virksomheder ofte benytter sig, det gør man ved at lade pengene cirkulære i egne virksomheder, eller med andre ord, "hvidvaske" sine penge, så man ikke skal betale så meget i skat. Desværre er det også alt for let at lade som om at virksomheden går fallit.

Derfor mener vi fra Atassut, selvom vi ikke er imod forslaget budskab, at vi hellere bør være mere nyskabende og reformere hele vores skattesystem. Hvis man vil sænke selskabsskatten, så skal man ligeledes sænke personskatten.

Fra Atassut ser vi hellere at selskabsskatten sænkes i etaper, så i stedet for at sænke det med 5% med det samme, så kunne man sænke det med en enkel procent gennem fem år.

I samme proces bør man også sænke person skatten på samme måde.

Alt det koster mange penge. Derfor vil vi fra Atassut foreslå følgende: I takt med personskatten sænkes bør vi også sænke personfradraget. Dvs. Vil vi have en mere simpel skattesystem, og undgå at folk begynder at spekulære i hvordan de kan få mange penge tilbage fra skat.

Det vil resultere at folk stopper med at arbejde når de når til et hvis beløb med henblik på at få penge tilbage.

Det næste man kunne forestille sig er, hvordan vi kan få det til at være mere attraktivt at skulle være i mellem indkomst gruppen i stedet for i lavindkomstgruppen. For hvem ville foretrække at være i lavindkomstgruppen, når det bliver mere attraktivt at arbejde mere.



Desværre er vi i dag gidsler af vores egen skattesystem, såsom når man i en periode med lavest indkomst kan sikre sig at få alle sine skattebetaling tilbagebetalt, når man ikke har opbrugt hele sit fradrag. Selvfølgelig er det oplagt at det ikke er attraktivt at skulle arbejde mere, og forblive i den laveste indkomstgruppe.

Sådan er det også med virksomheder. Man også bør lette skattevilkårene for enkeltmandsvirksomheder og interessentselskaber (I/S), ikke kun de større virksomheder. Enkeltmandsvirksomhederne skal jo indberette skatten som person indkomst.

Det er derfor vigtigt at tænke i et større billede, når man vil ændre på skatten.

Vi er simpelthen nødt til at bestræbe os på at vores penge har størst værdi, i stedet for kun at tale om lønforhøjelser.

Uani akuuvoq, suliffeqarfinnut akileraarutip apparsarnissaani inummut akileraarutip malittaani apparsarnissaa, inummullu ilanngaaticip malittaani apparsarnissaa inummut akileraarutip apparsarneranut malinnittumik. Erseqqissarluguli, ilanngaaticiqarsinnaasut allat mattunnissaaniq oqariartuuteqannginnama, suli allat ilanngaaticiqarsinnaasut ingerlajuartariaqarmata akunnattumik isertitaqartut illusisinnaallutillu akisuunik pisisinnaaniassappata.

Tamannalu pillugu siunnersuut kiviinnarusungilarput, allannguutissamilli siunnersuuteqarusulluta imannak:

“Naalakkersuisut peqquneqassasut, 2023-imiik ukiut tallimat ingerlaneranni suliffeqarfinnut akileraarutip ukiumut 1%-ikkaarlugu appartinneqartarnissaanik suliaqassasut. Taamatuttaarlu inummut akileraarutip malinnittumik apparsarneqarnissaanik inummut ilanngaaticip malinnaasumik apparsarneqarneratigu aningaasalersorneqartumik, taamaalilluni ukiut tallimat iluanni inummut akileraarutip suliffeqarfinnut akileraarutip appariartortinneqarneratutaaq appariartoqataasumik malinnaasussamik inatsisartut aalajangiiffigisassaatur siunnersuut”.