

14. april 2016

UPA 2016/114

**Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx xx 2016 om ændring af Inatsisartutlov om uddannelsesstøtte (Indførelse af rentetilskrivning under uddannelse og ændring og præcisering af regler om tilskud til afvikling af studielån)**

(Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke)

Vi skal fra Siumut komme med følgende bemærkninger til Naalakkersuisuts fremlæggelse af forslag til Inatsisartutlov om ændring af lov om uddannelsesstøtte.

I forslaget er det fremlagt at der skal udføres et reformarbejde, og med de begrundelser der er lagt for dagen, skal der ikke herske tvivl om, at vi alle kommer med forskellige holdninger.

Vi mener for eksempel det er vigtigt, at huske på, at uddannelsesstøtteområdet endnu er et nyt kapitel i vores lands uddannelseshistorie og, at vi er stolte af og glade for denne ordening, hvad vi også indimellem skal huske os selv på: lige stoppe lidt op og mærke efter; hvad er det egentlig vi har opnået og være lidt stolte af det. De resultater vi her har opnået, er når vi sammenligner det med andre lande ganske flot og på et højt niveau, hvor man her trods alt må betænke, at vi først nu er nået til, at det i mange familier trods alt kun er anden generation, der får en uddannelse. Ingen skal dog tro, at bare fordi et område er begyndt at fungere godt, at vi så stopper op der. At være veluddannet, er blot en del af den almene velfærd som udgør fundamentet, men selve værdien heraf er uvurderlig, idet den opnåede selvtillid og selvværd er ubetalelig.

Vi ved godt, at der indenfor uddannelsesområdet stadig er mange udfordringer der skal løses, hvilket ikke mindst er tydeligst i folkeskolen, hvor tingenes tilstand viser, at vi er nødt til at anlægge et mere holistisk syn, når vi snakker uddannelse og organisering heraf. I lovforslaget er der lagt op til et formål om, at der skal være mere engagement og viljestyrke til, at gøre sin uddannelse færdig på hurtigere tid end tilfældet er i dag.

Når vi tænker på det enkelte menneskes evner, hos menneskene her i landet, så bør der være plads og rummelighed nok til alle og især bør man hilse alle de velkommen, som skulle have lyst til, at tage en boglig uddannelse og højne deres kunnen ud fra deres evner.

Da man fra det offentlige side ikke ligger på den lade side for, at fortælle, at de studerende ikke bare har rettigheder, men også at ansvarlighed skal følge med, så er det helt på sin plads lige at huske på, at de vilkår som der nu engang gives de voksne uddannelsessøgende, skal være rimeligt ensartede i deres udformning. På dette grundlag er der lagt op til, at man i takt med hvor hurtig man er til at gennemføre sin uddannelse, får forskellige tilgange til at afdrage de lån, man har optaget med tilskud fra det offentlige, hvor vi her mener, at dette spørgsmål bør overvejes nærmere i udvalget, før man tager endelig stilling hertil.

Vi mener endvidere, at forslaget til de lån, der er tale om og hvor renterne straks fra låneoptagelsen skal være rentebærende, bør vurderes nøje i udvalget – ikke mindst skal man tænke sig godt om, idet renter ændrer sig og, at man kan risikere, at der kommer en økonomisk efterbyrde for de

uddannelsessøgende efter endt uddannelse, hvilket da også de studerendes forbund i Danmark allerede har gjort opmærksom på.

Uanset hvor vi befinder os i samfundet, så vil det at tage en uddannelse for den enkelte, være en investering i fremtiden og det er netop derfor, at Siumuts politiske kæphest er, at det at tage en grundlæggende uddannelse eller læse videre og tage en højere uddannelse, skal være åben for alle til enhver tid. Der er da ingen der kan være uenig i, at de uddannelsessøgende meget gerne så mange som overhovedet muligt, gerne skal blive færdige med deres uddannelse på kortest mulig tid, hvilket ville være utrolig dejligt, hvis det ellers kunne lade sig gøre. Vi er dog helt bevidste om, at der er et væld af årsager til hvorfor den enkelte uddannelsessøgende, bruger den tid de gør og, at der er lige så mange grunde, som der er mennesker, hvorfor vi fra Siumut lige må minde om, at vi sætter stor pris på, at man ikke laver for stor forskelsbehandling og, at man tilrettelægger uddannelserne efter lighedsprincipper.

På dette grundlag, glæder Siumut sig til, sammen med de andre partier, at få gennemdrøftet forslaget i udvalget inden forslaget skal andenbehandles.

Vivian Motzfeldt

**Siumut**