



SIUMUT
INATSISARTUT

UKA/EM 2015/18, 167

02. dec.

Andenbehandling

Forslag til: Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at projektere og anlægge lufthavne som anført i afsnit 1, i henhold til tidsplan som anført i afsnit 2 og med en kombination af de finansieringsmodeller som anført i afsnit 3.

(Naalakkersuisoq for Bolig, Byggeri og Infrastruktur, Naalakkersuisoq for Finanser og Rå- stoffer, Naalakkersuisoq for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Udenrigsanliggender)

og

Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut i indeværende valgperiode pålægges at fremlægge et forslag til Inatsisartutlov om anlæg af landingsbaner med henblik på at nedbringe vort lands samlede transportomkostninger, øge beflyvningsregulariteten og skabe mulighed for øget konkurrence. Dette skal ske ved nedskalering henholdsvis opgradering af eksisterende lufthavne og heliporte/helipads til pax-19 landingsbaner.

(Et enigt og samlet Anlægsudvalg bestående af Inatsisartut-medlemmerne: Anders Olsen, Siumut, Jens-Erik Kirkegaard, Siumut, Tillie Martinussen, Demokraterne, Ane Hansen, Inuit Ataqatigiit, Kalistat Lund, Inuit Ataqatigiit)

Hvis nu vi vælger ikke at gøre noget. Hvis nu vi fortsætter som nu, hvad sker der så?
Hvis vi intet gør, hvordan vil vores horisont da se ud i Grønland?

Vi ved, at priserne på dagligdagsvarer stiger og stiger, at lønningerne ikke kan følge med. Vi ved alle fra vores slunkne pengepung, at når en enkelt plastikpose fyldes i butikken, så sprænger den ene pose alene nærmest vores husholdningsbudget.

Bare det enkle eksempel er næsten nok til at illustrere hvor hårdt rigtig mange af vore landsmænd lever, for de fleste er dødtrætte af konstant, at måtte spinke og spare og vende hver en krone bare for, at skulle handle lidt til dagligdagen.

Der skal gøre noget som virkelig flytter os fremad, dette er tvingende nødvendigt for at sætte udviklingen igang..

På denne baggrund er vi i Siumut glade for, at et enigt Anlægsudvalg nu indstiller, at der skal banes vej for anlæg af lufthavne.

Før jeg kommer ind på de egentlige bemærkninger, vil jeg komme med følgende klarmelding:
I de senere år har vi tit og ofte været udsat for store omvæltninger.

Som et eksempel kan nævnes da man påbegyndte anlæg af vandkraftværket i buksefjorden i Nuuk, hvilket medførte store omvæltninger og selve investeringen var også stor, hvorfor der også var mange, der var imod projektet. Sådant som vi ser det i dag, har vi sparet en masse i importeret

brændstof, hvormed det selvsagt og ikke mindst har sparet os for virkelig mange penge, idet vi i dag nu bruger vores egne energiressourcer i stedet for importerede brændstoffer.

Som et andet eksempel, vil jeg nævne den massive modstand der var, da man ville påbegynde anlæg af det nuværende Ilimmarfik. Denne ændring var også omkostningstung og dyr for samfundet. Men i dag er det bemærkelsesværdigt så mange, der påbegynder akademisk baserede uddannelser og hvor mange flere end nogensinde, der ligeledes færdiggør de højere uddannelsesniveauer i dag.

Dette viser os den enorme udbytte investering, vi foretog os for år tilbage har. Så kommer jeg endelig frem til mit spørgsmål: Hvis vi indimellem ikke tager mod til os, og tager os sammen til, at foretage de nødvendige ændringer, hvordan vil vi da ellers opnå fremskridt? Koalitionsaftalen har bl.a. følgende overskrifter: *Fællesskab, Tryghed og Udvikling*. Fra Siumut vil vi udtrykke vores glæde over, at Naalakkersuisut arbejder med disse som pejlemærker.

Forandring sker ingensinde kun for forandringens skyld.

De borgere der er herfra landet, ønsker en udvikling. De er ikke imod udvikling.

Ligesom alle andre i verden, ønsker folk, at have et arbejde; folk ønsker, at der er brug for dem; de vil have en uddannelse, praktikpladser; de vil af med den månedlige frygt for ikke, at kunne betale deres regninger, de vil gerne skabe moderne hjem til deres familier, de vil gerne have et bedre sundhedsvæsen og alle andre moderne ting i udviklingens navn.

Vi ved hvor vi er på vej hen.

Lad alle os som er ombord råbe iju iju i takt.

For at vi alle kan komme med på slæden, lad os give vore svagere medlemmer af samfundet styrken til at komme videre.

Masser af familier har svære kår.

Lad os udnytte vore levende og ikke-levende ressourcer fornuftigt.

Alle projekter der kan forsvares.

Vi beder til, at vi kan få lov, at have et liv uden at skulle bekymre os om vore regninger når måneden er omme.

Vi beder til, at vort land har råd til, at give hjælp til de, der er værdigt trængende.

Vi beder til, at vore lønninger kan følge med.

Vi beder til, at vi kan opføre tidssvarende hjem.

Vi kan ikke komme udenom, at vi må handle.

Såfremt vores økonomi ikke skal nå bunden af grøften om få år, så er det nu der skal handles, det er nu der skal foretages de nødvendige ændringer.

Hvis alle disse familier fortsat ikke skal lide, så er det nu der skal handles. Hvis alle disse familier som er så hårdt ramt, skal opleve øget velfærd, så er det nu der skal handles.

Der er ikke længere tid til, at blive ved at udskyde handlingen. Vi har ikke mere tid til at udskyde tignene.

Vi vil ikke bare bygge lufthavne, vi vil etablere arbejdspladser.

Vi vil ikke bare bygge lufthavne, vi vil etablere virksomheder, der kan tjene penge ind til os og samfundet.

Vi vil ikke bare bygge lufthavne, vi vil etablere muligheder.

Man kan regne med, at selve anlæggelsen af lufthavnene vil skabe en masse arbejdspladser. Man kan regne med, at man under anlægsperioden skaber andre arbejdspladser og arbejder, for eksempel hoteller.

Der bliver brug for medarbejdere, derfor må alle involverede gå sammen om et fælles planlægningsarbejde for, at sikre praktikpladser til hjemmehørende, således, at der med garanti kan skabes uddannelsesmuligheder.

Vi kan ikke længere frasige os ændringer af samfundet, Siumut skal på det kraftigste opfordre Naalakkersuisut, at der etableres tidssvarende ordninger.

Der er ingensom helst tvivl om, at brugen af Kangerlussuaq vil ændres væsentligt i forhold til i dag. Alligevel er vi glade for at Naalakkersuisut, er gået sammen med forskellige relevante interessenter for at komme frem til de målsætninger om forandring.

Siumut er vidende om, at der findes investorer, der er klar til et samarbejde og gerne vil indlede dialog herom.

Dette er glædeligt, idet vi er en del af en konkurrerende verden, derfor må vi benytte os af muligheden mens den er der.

Grønland har hårdt brug for nye arbejdspladser, samt nye indtjeningsmuligheder. Derfor vil vi fra Siumut, på det kraftigste, opfordre Naalakkersuit til, at tage kontakt med de udefrakommende investorer, der har vist interesse.

Vi opfordrer samtidig til, at indgå de for alle parter mest fordelagtige aftaler hurtigst muligt.

Siumut skal understrege at den af Naalakkersuisut fremlagte tidsplan i pkt. 18 vil blive fulgt.

Om ganske få år vil Vort Lands økonomi være helt forværret; dette forpligter os til at handle hurtigt og til at samarbejde - dels med udefrakommende, men også herhjemme.

Vi er som et folk kun ganske få i antal; lad os køre afsted imod vore fælles mål på vore hundeslæder - i fællesskab.

Lad os råbe vort mod ud: iju-iju.

Tak

Jens-Erik Kirkegaard

Siumut.