



Forslag til forespørgselsdebat om, hvem er grønlander – hvad vi forstår ved grønlandsk identitet?
(Naleraq's medlemmer af Inatsisartut)

Jeg som person kommer jeg aldrig til at pege på hvem der skal være Grønlander eller ikke Grønlander.

Fra mit synspunkt skal følelsen af at være Grønlander komme indefra. Vores land er så udstrakt at selv fåreholderstederne og landbrug ikke er noget hverdags syn. Men de er grønlandske.

Vi har også nogle grønlandere der ikke spiser kød, der ikke spiser grønlandske mad eller der kan tale Grønlandsk.

Der findes også grønlandere der er bosat i andre lande som vi kan sige imod hvis de føler at de er grønlandere.

Jeg er grønlander, og jeg er stolt over at være grønlander. Jeg er stolt over mit grønlandske sprog og jeg er stolt over at være med til at påvirke udviklingen i mit storslåede Grønland.

Der er nogen der kun snakker dansk og nogen der kun vil snakke dansk selvom de godt kan det grønlandske sprog. De har plads i denne samfund og jeg har kun respekt for at de føler at de er grønlandske.

Vi skal værne om vores kultur og vores grønlandske identitet, og vi skal give vores historie, vores traditioner og vores kultur videre til vores efterkommere. Vi taler om ægte par med børn som er tilpasset til traditioner som findes her i Grønland.

Jeg er altid ærgerlig over at diskussionen tit drejer hen mod hvilken sprog man har. At man skal det grønlandske sprog for at være Grønlander og dette skaber splittelse.

Men vi må ikke lukke os om os selv. Vi skal hilse udefrakommende velkommen og vi skal lade os inspirere af, hvordan man gør tingene andre steder. Vi skal være åbne over for andre mennesker og andre lande. Vi må ikke og skal ikke have nok i os selv. Vi skal hyld mangfoldighed og forskellighed.

Når det er sagt, så er det vigtigt for mig at sige, at vi efter min opfattelse er nødt til at have en forholdsvis bred tilgang til, hvornår man er grønlander. Vi har mange ægteskaber og familier, der er af blandet herkomst, og hvor alle føler sig som grønlandere, og som en vigtig del af det grønlandske fællesskab. Vi må ikke ekskludere disse mennesker.

Vi mener også, at vi skal lade være med fra politisk side at definere en grønlandsk identitet. En identitet er noget, der helst skal opstå nedefra. Altså fra befolkningen selv. En identitet er ikke noget vi skal lade os



påklistre af mere eller mindre velmenende politikere.

Lad os i stedet være stolte af at være grønlandere og af at være i et grønlandsk fællesskab.

Det var Demokraatits foreløbige input til denne debat.