



ATASSUT

FM 2016/46

Steen Lyngø

04. 05. 2016

Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at igangsætte et ekstraordinært vejledningstiltag overfor mellemtrinnet i folkeskolen med det formål at øge elevernes viden om de forskellige uddannelsesmuligheder og deres anvendelsesmuligheder. Tiltaget skal igangsættes i år 2017 og udformes som en pulje midler, der kan ansøges af kommunerne til gennemførelse af studierejser, virksomhedsbesøg og særlig tilrettelagt undervisning omhandlende arbejdsmarkedet.

(Medlem af Inatsisartut Naaja H. Nathanielsen, Løsgænger)

Atassut skal takke Naaja H. Nathanielsen, løsgænger for forslaget og vil gerne knytte følgende kommentarer.

Grønland har satset gennem de sidste mange år stort på at give børn og unge de bedste muligheder for at få sig en god folkeskole og siden en uddannelse. En satsning, som stadigvæk gælder.

Grønland kan med rette være stolt af, at vort land er et af de få steder i verden, hvor det endnu er gratis at gå i skole og tage sig en uddannelse. Grønlandske børn og unge har mulighed for at vælge en uddannelse efter interesse og de får uddannelsesstøtte under uddannelsen.

Børn i mange lande kæmper for bare at få adgang til at få en almindelig folkeskole, for det er nemlig ikke alle lande, der lever op til princippet om, at alle skal have ret til en uddannelse. Det er derfor ikke underligt, at børn i disse lande betragter det at gå i en folkeskole og siden få sig en uddannelse som en ekstraordinær god mulighed for et godt liv.

Princippet om at uddannelse giver en bedste forudsætninger for et godt liv gælder også i Grønland. En borger med en god skolegang og uddannelse har de bedste muligheder for at deltage i og præge sit samfund.

Hvis alle borger skal have de bedste muligheder for et godt liv, er det nødvendigt, at Grønland holder fast i sin bestræbelser for at give det bedste rammer for at få sig en god skolegang og en uddannelse.

En god skolegang og god videre forløb til uddannelserne kræver, at folkeskolen giver børnene de bedste forudsætninger i form af god faglighed og ikke mindst god vejledning til at kunne vælge sin fremtid.

Alt for mange elever kommer alt for ofte i en situation, hvor det først finder ud af hvad de vil og hvordan de kommer videre, efter de har færdiggjort folkeskolen. Det gør, at samfundet mister kontakten med mange børn og unge, fordi de kommer ud til arbejdsløshed i stedet for at komme videre med en uddannelsesforløb.

En bedre vejledning og indsigt i mulighederne vil give barnet et godt udgangspunkt for at vælge rigtigt.

Atassut støtter derfor forslagsstillerens ønske om, at børn skal gives den bedste vejledning vedrørende de forskellige uddannelsesmuligheder og deres anvendelsesmuligheder inden de forlader folkeskolen.

Selv om Naalakkersuisut støtter forslagsstilleren grundlæggende, kommer de dog med en ændringsforslag, der vil gøre, at puljen vil kunne støtte flere tiltag end der var lagt op til i det oprindelige forslag.

Atassut støtter ændringsforslaget fra Naalakkersuisut, fordi det vil åbne op for flere muligheder for børn.