

3. maji. 2017

Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at tage initiativ til, at man i 7 større byer udnytter fjern- og elvarmekapaciteten mere effektivt end i dag. Byerne er Ilulissat, Qasigiannuit, Aasiaat, Sisimiut, Maniitsoq, Nuuk og Qaqortoq. (Medlem af Inatsisartut Peter Olsen Inuit Ataqatigiit)

Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at samle ejerskab, ansvar, drift og vedligeholdelse mv. for alle in- og direkte selvstyrejede varme- og kedelcentraler mv. hos Nukissiorfiit til den 1. januar 2018
(Medlemmer af Inatsisartut, Villy Olsvig, Anders Olsen, Vivian Motzfeldt, Bendt B. Kristiansen og Mala Høy Kúko)

Samfundets indretning, forsåvidt om det drejer sig om teknologi eller om det drejer sig om anden udformning af samfundsindretning, så er det rimeligt let at gennemskue om det nødvendige vidensniveau og højere uddannelsesmæssige kapacitet har ligget til grund for organiseringen heraf.

De to foreliggende forslag ser vi fra Siumut som meget velgennemtænkte.

I henhold til de bekendtgørelser der er gældende, ikke mindst i forhold til den argumentation der ligget til grund for forslag 183 så ses det, at de centrale varme- og kedelcentraler slet ikke udnyttes fuldt ud i forhold til den kapacitet som de er bygget til. Ved således at samle disse varmekærker vil der som konsekvens heraf være en lang række fordele herved, netop at man set udfra et samfundsmæssigt synspunkt vil spare penge, ligesom vi regner med at man vil opnå at den olie der forbruges til opvarmningen vil blive reduceret og dermed mindske luftforureningen betydeligt

Da vi kun er få mennesker i dette land så er vi særligt disponerede for at være nødsaget til at værne ekstra godt om vore værdier og de muligheder der nu engang er til stede til enhver tid og forpligter os også til at tage ansvar for en mere bæredygtig udvikling hvilket Siumut støtter op om. Som eksempel er der følgende overskrift i en af redegørelserne; Afsnit af redegørelsen (til overtagelsen) vedrørende drift af Varmekærkerne”, hvor det som eksempel nævnes at man alene ved at samordne driften af Varmekærkerne i Nuuk vil kunne slukke for nogle af Varmekærkerne. Det fremgår dermed at man på længere sigt har et større potentiale foran sig hvor der kan spares mange penge omkring det offentlige forbrug, ikke mindst som følge af et fald i olieforbruget men også ved at

reducere antallet af Varmeværker og derigennem spare vedligeholdelse og direkte driftsomkostninger.

Vi skal derfor på det foreliggende grundlag uagtet at vi ved, at Naalakkersuisut allerede har igangværende arbejde kørende omkring energiforsyningen, så er de to ovenstående forslags konsekvenser så vidtrækkende for samfundet og så positivt for vort miljø at vi støtter disse forslag fra Siumut.

Vi vil gerne indstille at forslagene inden andenbehandling vurderes i Anlægsudvalget, ikke mindst således at man får foretaget en vurdering af fordele og ulemper i relation til en beslutning nu.

Jens-Erik Kirkegaard

Siumut