



Siverth K. Heilmann

FM 2022/36

Atassut

17. Maj 2022

Forslag til forespørgselsdebat om hvordan offentligt ejede virksomheder og institutioner kan animeres til at forbruge mere af kød af narhval og hvidval fanget af erhvervsfangere?

(Siumuts Inatsisartutgruppe)

Først vil vi sige tak til Siumuts Inatsisartutgruppe for jeres forslag til forespørgselsdebatten, som vi fra Atassut, har følgende forslag til.

Det er korrekt, at vi ofte drøfter at der blandt befolkningen er et større forbrug og køb af mattak, end kød af narhval, som ikke kun er fanget af erhvervsfangere.

Jeg vil atter minde om at snakken om at hjemtage fødevarerområdet, og dermed åbne op for eksport af grønlandsk proviant fanget af fiskere og fangere med henblik på, at holde import af fødevarer mindst muligt, er tom snak.

Det er ikke umuligt at drøfte emnet, og opsøge muligheder for større salg og indtjening for fiskere og fangere i egen kommune. Dog vil det ikke være til gavn, hvis vi ikke opretholder lige vilkår gældende for hele landet, på trods at der udvikles i nogle områder.

Til stor ærgelse, har der været meget begrænset salg af grønlandsk proviant til bl.a. alderdomshjemmet, børnehaver og lignende institutioner i de senere år. Der er utroligt meget sælkød der bliver smidt ud, da kun sælskindet kan afsættes.

På trods af at det grundlæggende i forslaget til forespørgselsdebatten vedr. kød af narhval er udmærket, vil vi med henvisning til vores tidligere mange indlæg fra Atassut mene, at samarbejde mellem kommunerne og Inatsisartut om at forbedre fangernes vilkår vil være den mest realistiske måde at anskue situationen.

Med ovenstående korte indlæg, håber vi på en givtig og resultatskabende debat, med et langsigtet mål.

Tak.