



Nuuk 22. maj 2020
UPA 2020/38
Jens Napätók, Partii Naleraq

Forslag til forespørgselsdebat om hvorvidt der er behov for at revurdere kommunalreformen.

(Medlem af Inatsisartut Aqqalu C. Jerimiassen, Atassut)

Vi vil fra Partii Naleraq først og fremmest udtrykke vores tak til Medlem af Inatsisartut Aqqalu C. Jerimiassen for at have fremsat et forslag til forespørgselsdebat om hvorvidt der er behov for at revurdere kommunalreformen.

Kommunalreformen blev implementeret efter mange års drøftelse om fordelene, hvor en af begrundelserne var, at borgerne ville blive servicere af mere kompetente medarbejder i administrationerne. Der var således også udsigt til at administrationsomkostningerne kunne reduceres. Dette vil medføre at selvom administrationsomkostningerne reduceres, ville borgerne opleve at de får en bedre såvel teknisk som kvalitetsmæssig bedre service.

Med fokus på ledelse, vil der ske besparelser i administrationen, hvor beslutningstagerne er blevet bombarderet med løfter om videnbaserede fordele, en reform vil medføre.

Målsætningen med kommunalreformen har grundlag i visionen om, at borgeren får en service der både har bedre kvalitet medfører billigere administration.

Der er nu gået en årrække siden implementeringen af reoformen, og vurderingen af effekterne melder klart, at processen for udviklingen af administrationen ikke længere har udgangspunkt i mennesket det skal servicere, og har for det meste fokus på processerne i administrationen.

Mange af de mindre bosteders og mindre byers indbyggere opfatter sig som ofre for en central administrations svigt af borgerne, ikke mindst fordi anlægsaktiviteterne og udviklingen er indstillet, på de steder, hvor der ellers tidligere har været aktiviteter.

De større byer er ihærdige med at støtte op om at sikre, at de mindre mindre byer inddrages i en forholdsvis acceptabel udvikling.

Ledelserne i administrationen prioriterer højt teknisk kunnen og høj finansiel indsigt, der kan underbygge den ledelsesmæssige planlægningsarbejde.



De administrative procedurer har derfor ikke længere afsæt i lokal kendskab og der er heller ikke fundering i kendte identitetsmæssige eller politiske procedurer, og vi mener at det bør sikres at identitet ikke mistet i denne sammenhæng.

Mange steder i vort langstrakte kyst, er der borgere, der føler at deres identitet ikke er beskyttede af den politiske administration, og at der ikke iværksættes tiltag, der har til hensigt at værne om deres identitet. De mener ikke at møde forståelse, hvor der er fokus på teknokratiske løsninger fremfor menneskelige faktorer.

Det er forståeligt, at de føler at deres identitet undermineres, og at de ikke får den nødvendige opbakning, når de henvender sig til den kommunale administration.

Kommunalreformen har medført forhåbninger om en forbedret borgerservice, da det administrative service ville kunne udføres direkte ved støtte fra de større byers administrationsmedarbejdere, og det har medført at en flytning af de mere kompetente medarbejdere til centraladministrationerne i byerne, som samtidig har medført at de mindre steders administrationer er blevet drænet for kompetente medarbejdere. Der er endda tilfælde hvor administrationerne har påkrævet at medarbejdere flyttede og dem der har været modstridige fik varsel om firing såfremt de ikke fulgte kravet. Administrationens formål har egentlig været at give en service der styrker borgernes vilkår i de mindre bosteder, men det har desværre været modsat, hvor der samtidig har været indskrænkninger i administrationens åbningstider, der gør det sværere at henvende sig.

Koordineringen på anlægsområdet, mellem kommunen og selvstyret stopper ved centraladministrationen, hvor byens økonomiudvalg med et flertal bag sig prioriterer byens anlægsopgaver fremfor fordeling af midler til de mindre byer og der hvor jeg kommer fra har der eksempelvis ikke været offentlige anlægsaktiviteter i Upernavik i over ti år. Der har ikke været offentlige almenboligbyggeri, selvom borgerne og ikke mindst de unge har ønsker om deres egne boliger, men der har desværre ikke været byggeri af huse i meget land tid. Det er vigtigt at understrege, at det alene ikke er Upernavik, der er i denne situation, og virkelig mange bosteder oplever sammen tendenser. De mindre byer anstrenger sig, men føler at regeringen alene har vilje til at støtte udvikling i de større byer.

Disse forhold udfordrer demokratiet og borgernes rettigheder i den grad fordi borgmestrene prøver at besøge bostederne, men kan ikke nå at besigtige forholdene, og det bevirker at det vliber alene administrative procedurer der ikke har længere afsæt i lokal kendskab og der er heller ikke fundering



Nuuk 22. maj 2020

UPA 2020/38

Jens Napätók, Partii Naleraq

i kendte identitetsmæssige eller politiske procedurer, der bestemmer hvorledes udviklingen skal forløbe.

Borgernes aktuelle situation bør høres af regeringen og der bør snarest tages affære.

Naalakkersuisut bør snarest revurdere konstruktionen med storkommunerne i tæt samarbejde med landets befolkning.

Vi i Partii Naleraq mener, at borgernes meninger bør høres, og de bør selv med afsæt i hvor de bør være med til at bestemme, med deres eget valg, hvilken kommune de vil tilhøre.

Der bør ligeledes bruges ressourcer på at forklare befolkningen, hvilke scenarier, der vil være, og der skal samtidig være plads til modstridende holdninger, og det skal samtidig indskærpes at en omstrukturering skal bero på borgernes valg.

Vi vil fra Partii Naleraq samtidig gøre opmærksom på, at der sker vurderinger af, om de større byer vil kunne blive til selvstændige kommuner, og samtidig vil vi gøre opmærksom på at Kullorsuaq vokser og får løbende flere indbyggere, og vil således også inddrage den tidligere fiskerbygd Alluitsup Paa i vurderingerne.

Vi har ikke opnået det, der var hensigten med etableringen af storkommunerne, som er at nedbringe administrations omkostningerne, reducere administrationspersonalet og forbedre borgerservice, men det har desværre ikke været opnået. De administrative procedurer har ikke længere afsæt i lokal kendskab og der er heller ikke fundering i kendte identitetsmæssige eller politiske procedurer, og vi mener at det bør sikres, at vores lokale identitet ikke mistes i denne sammenhæng. Vi i Partii Naleraq har den holdning, at der bør ske en revurdering af storkommunernes konstruktion og justere rammerne i tæt samarbejde med befolkningen.

Med disse udtalelser til forespørgselsdebatten, vil vi opfordre til, at der sker en strukturreform med afsæt i mennesket, der bor i dette land.

Qujanaq



partii naleraq

Nuuk 22. maj 2020

UPA 2020/38

Jens Napätók, Partii Naleraq