



ATASSUT

UPA 2016/33

Siverth K. Heilmann

25. 04. 2016.

Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut til EM17 at udarbejde en opfølgende redegørelse til "Redegørelse om Landsstyrets strategi for eksport af is og vand fra 2004". (Den kommende redegørelse skal kortlægge, de praktiske barrierer og kommercielle udfordringer potentielle grønlandske eksport drikkevands projekter står overfor på det globale marked. Redegørelsen skal ligeledes udstikke en fremadrettet strategi for eksport af is og vand, dette set i lyset af de hidtidige indhøstede erfaringer med eksport af drikkevand.)

(Medlem af Inatsisartut Jess Svane, Siumut)

Tak til medlem af Inatsisartut Jess Svane, Siumut for fremsættelse af forslaget, som vi fra ATASSUT har følgende kommentarer til:

Temaet for dette forslag er ikke et nyt emne der debatteres i denne sal, ligesom Naalakkersuisut også beviser i at de forventer at kunne færdiggøre Naalakkersuisuts nye strategi for is- og vand om at skabe vækst, beskæftigelse og eksportindtægter til Grønland i slutningen af 2016.

De fleste ting som forslagsstilleren kommer ind på i forslaget er noget som vi fra ATASSUT kan være enige i, at vi har mange områder med vandressourcer som umiddelbart ikke står til at udtømmes ligesom vi ellers har muligheder for i meget højere grad at udnytte smeltevand fra indlandsisen til produktion.

Jeg husker tydeligt dengang olieeftersforskningen kørte på sit højeste med forhåbning om indtjening og udnyttelse, at vi fra ATASSUT havde en motto, om at prioritere udnyttelse af vores Rene Vand og Is til eksport til fremme af økonomisk indtjening.

Ja, vi har masser af områder hvor der er vand der bare fosser ned af fjeldene, hvor der er mange i vort land og udenlændinge drømmer om at kunne opsamle vandet ved fjeldene hvor vandet fosser ned, med store tankskibe, som tænker på at kunne eksportere vores rene vand til andre lande.

Med så flotte og nemme drømme, kan man nok spørge hvad er det så der forhindrer det? Folk og virksomheder med forstand på handel kan nok bedre komme med svar på hvad der er forhindringer og derfor bliver det også spændende at se Naalakkersuisuts strategi inden udgangen af 2016. Og fra ATASSUT kan vi her bl.a. komme lidt ind på hvad vi har kendskab til af forhindringer.

Krav om rene og bakteriefrie produkter.

Med en global forurening er vort land også udsat for den globale forurening.

Lange og omkostningsfulde fragtruter.

Hård konkurrence indenfor den teknologiske udvikling af vandforsyning osv.

Forslagsstilleren har ret i, at der har været flere forsøg med produktion af is og vand fra vort land, som desværre ikke har været så succesrige. Ja, vi kan være taknemmelig for ift. emnet vi debatterer, at der er folk herfra landet og fra udlandet, som har løbet en risiko og prøvet at udnytte vores ressourcer til produktion og til skabelse af arbejdspladser.

Som lovgivere er det vores pligt løbende at tilpasse den nødvendige lovgivning, på den måde kan vi være med til at skabe muligheder i og uden for vort land til skabelse af arbejdspladser og indtjeningsmuligheder for dem der gerne vil starte noget op, uden at give dem alt for mange forhindringer, i samarbejde med kommunerne og borgerne.

Jeg må også sige, at der blandt iværksættere, også kan være nogen der pga. for lidt viden kan være lidt for dristige, der prøver at trods de advarsler, men som tror fuldt ud på deres projekter. Derfor er vi i ATASSUT af den holdning at projektering samt rådgivning skal ligge på et højt plan.

Vi mener i ATASSUT ligesom forslagsstilleren siger, at vi i fællesskab må have interesse i at fremme interessen for udnyttelsen af vand og is til produktion.

Vi takker Naalakkersuisut for deres svar til forslaget og for deres anbefaling til vedtagelse, som vi fra ATASSUT støtter fuldt ud og indstiller det til videre behandling til et relevant udvalg.