



Forslag til forespørgselsdebat om etablering af central videns Center om forældrenes levevilkår. Formålet med forespørgselsdebatten er at der senere hen skal danne grundlag for etablering af en Forældre talsmand.

(Medlem af Inatsisartut Jens Napãtôk', Partii Naleraq)

Jeg vil indledningsvis takke Inatsisartutmedlem Jens Napãtôk', Partii Naleraq, for hans forslag til forespørgselsdebat om forældrene.

Hvad er årsagen til at vi konstant hører om børn der enten bliver anbragt i børnehjem eller hos plejeforældre på grund af forældrenes misrøgt. Og endda om børn, der tænker på selvmord og om andre der begår selvmord. Det drejer sig især om børn og unge, der enten er blevet seksuelt misbrugt eller seksuelt krænket. Om forældre med misbrugsproblemer i forhold til alkohol og euforiserende stoffer.

Er tiden således ikke inde til, at vi begynder at stille krav til gravide, hvor vi siger, at det er obligatorisk at kommende forældre skal på uddannelse i MANU. Når vi kvinder bliver gravide får vi piller, som vi skal indtage indtil vi skal føde, så vores kommende barn, kan få dækket sit vitaminbehov. Et barn har behov for tryghed fra før fødslen og indtil barnet bliver voksen!

For at sikre stærke forældre, der har nok redskaber i forhold til opdragelse af barn stillede Nivi Olsen fra Demokraatit forslag om etablering af en forældreskole tilbage i 2017. Dengang blev forslaget nedstemt, fordi der allerede var igangsat arbejde for at udvikle MANU.

Vores mål i forhold til forældre, er ikke kun disse, vi drøftede også Randi Vestergaard Evaldsens forslag om forlængelse af barselsorloven den 11. april i denne sal - det faktum, at vi i Demokraterne finder familien meget vigtig er meget synligt.

I Demokraatit har vi altid haft den opfattelse, at tidlig Indsats er en af de vigtigste redskaber for at komme samfundsproblemerne til livs.

Beslutningen om at blive forældre indebærer et stort ansvar. Vi kvinder der har været gravide, har under vores graviditet overvejet hvilke ting vi gerne vil prioritere ligesom vi også har forestillinger om hvilket liv vi gerne vil have. Ikke mindst ønsker vi det bedste liv for vores kommende barn.

Og når realiteterne indfinder sig og dagene bliver almindelige som mor, er barnet så meget i centrum, at selv par og enlige har vanskeligheder med at få tid til hinanden. Jeg mener, at vi alle sammen på en eller anden plan kan genkende disse faktiske forhold. Og heldigvis formår vi at overleve som forældre men bevares - uoverensstemmelser - er der også en del af det. Men det drejer sig ikke alene om det, når man får barn tænker man også på hvad man selv har været igennem. Nogle forældre har nemmere ved at etablere



samtaler men der findes også forældre, som ikke taler om tingene - hvilket senere desværre afstedkommer familiære problemstillinger.

Da der ikke findes en skabelon til hvordan forældreskabet skal klares, har vi forældre hver især vores måde at opdrage på, - vi er også godt klar over, at der ikke findes en måde at opdrage på. Hvis livet som en familie skal have en god start er Tidlig Indsats er vejen frem, da dette baner vejen for at vores barn bliver stærk i livet og at familien bliver stærk.

Forslagsstilleren finder det interessant at få kortlagt de andre partiers holdninger til etablering af en forældretalsmand, og en etablering af et centralt register for forældrenes levevilkår?

Demokraatit vil gerne understrege, at tidlig Indsats fra vores side er vejen frem, da dette baner vejen for at vores barn bliver stærk i livet og at familien bliver stærk. Projekter som MANU, som har positiv indflydelse og kommer tæt ind på de enkelte er efter vores opfattelse en af løsningerne.

Hvis vi skal etablere en institution for forældretalsmanden skal vi sikre kontorer, computere og rejseomkostninger, men vi er godt klar over, hvad der sker inde hos de enkelte - jeg er selv mor og selv om jeg ikke har misbrugsproblemer i forhold til alkoholiske drikke og euforiserende stoffer oplever jeg tvivl i forhold til min opdragelse af mit barn, jeg begår også fejl. Da jeg havde børn i daginstitutionen har jeg overværet foredrag om MANU hvor jeg som forælder fik forståelse for min status under udveksling af pædagogiske redskaber og samtidig fik jeg nye redskaber i forhold til min opdragelse.

Jeg er derfor af den opfattelse, at vi fra nu af er nødt til at udvikle MANU projektet, så de bedste redskaber til forældrene tilvejebringes og udvikles.

Vi kan sagtens udvide MANU projektet og ikke kun koncentrere os om tidspunktet omkring graviditeten og tidspunktet umiddelbart efter fødslen - vi skal få mere nytte af MANU's udgivelser blandt andet ved at etablere fælles kurser for nybagte forældre på et tidspunkt, hvor det meste af nybagte forældres tid benyttes indenfor hjemmets fire vægge. Vi vil også på denne måde sikre redskaber til enlige forældre, der har behov for disse.