



21. maj 2019

FM 2019/227
Aqqalu C. Jerimiassen

Forslag til forespørgselsdebat om, hvorledes vi kan styrke markedsføringen af vores fælles ressourcer såsom olie, mineraler, vand og energi.

(Medlem af Inatsisartut, Randi Vestergaard Evaldsen, Demokraterne)

Hvis man tager udgangspunkt i forespørgselsdebatten, er det med skuffelse tydeligt, at se hensigten med, at fremvise embedsfolkernes utroværdighed. En endeløs kritik af Departementet for Erhverv, som Demokraterne tydeligt favoriserer.

Jeg har i min tid som Minister rejst meget i forbindelse med forskning af is og vand, landets potentiale for olieudvinding, samt i forbindelse med muliggørelse for markedsføring af landet. Til trods for sparsomme værktøjer, har jeg formået at opnå meget.

Nu er det blevet yderst interessant at se, hvordan Demokraterne påtænker, at markedsføre landet overfor de eksterne olieselskaber, da de som bekendt tidligere har skåret ned på de mulige investeringer for landets markedsføring, på det omtalte område.

På trods af det, er vi, fra Atassut, glade for at Demokraterne giver en håndsækning, som en bagudvendt støtte, for hvorledes vi bedst muligt markedsfører olieudvinding, samt eksport af vand i landet, og dermed fremfører denne forespørgselsdebat.

Man kan med ærgelse se, at den forrige koalition i 2014 – 2016, samt i 2016 – 2018 ikke havde støttet op omkring investering i olieudvinding, og dermed havde takket nej til de bevillinger, der blev givet - dette skal erkendes og opfattes som en belæring af lektionen, fremfor at være noget, man skal være flov over. Vi mener dog, fra Atassut, at vi nu blot kan takke Naalakkersuisut, for at have fremført et stort arbejde med henblik på atter, at åbne for markedsføringspotentialet, og øge interessen for olieudvinding, selvom vi i dag ikke længere er med i koalitionen, og ikke mindst mener vi, at embedsfolkene bør roses og ikke kritiseres, da de også arbejder hårdt og stabilt.

Grønland er ikke i dag så veludviklet, at olieudvinding og eksport af is og vand, ligeledes blot kan overdrages til selvstændige virksomheder. Når det kommer til erfaring inden for olieudvinding, er landet stadigvæk ungt. Man bør som højreparti også kunne tilsidesætte stoltheden, erkende sandheden, og arbejde for at de ansvarlige kan gøre området attraktivt, da vi på et senere tidspunkt kan overlade dette til de selvstændige virksomheder.

Norge er beundringsværdigt, eftersom de siden 1950'erne arbejdede stædigt på, at finde den bedst mulige måde, indtil de i slutningen af 1960'erne fandt det bedste olieselskab, der skulle udvinde olie. Deres bestræbelser og arbejde for, at få den bedst mulige omsætning de næste 30 år, er lykkedes godt, da olie i dag udgør 57% af landets indtægter.



Vi kommer ingen vegne ved, at pege fingre af embedsfolkene, og beskyldte dem for, at være dårlige investorer. Vi bør i stedet være bedre til at stille opgaver, og have mere fokus på de områder, vi mener, der skal strammes op på. At vi er dårlige til at samarbejde og i evighed diskuterer her i salen, fører os ingen vegne.

Hvis vi tager udgangspunkt i minedrift, har Grønland ellers en del at byde på, for de større mineselskaber. Derudover vil vi, fra Atassut, påpege, at det ikke skyldes embedsfolkene, men os politikere her i salen, som er skyld i at der ingen driftig minedrift er, da vi sjældent tør at tage chancer. Man kan bare se det som et eksempel, hvordan det har været de sidste par år - flere mineselskaber, der var klar til at investere i minedrift, hvor vi her i salen gjorde alt for at skræmme befolkningen, og dermed også søge forhindringer for de selskaber, som kunne have investeret stort, samt kunne have skabt flere arbejdspladser. Hvor meget ville man have opnået i dag, hvis man for længe siden havde lyttet til Formanden for Atassut Siverth K. Heilmann vedrørende iværksættelse af minedrift nær Maniitsoq? Derfor er det ikke på sin plads, at pege fingre af embedsfolkene her - lad os se indad først. Nu er I alle i hvert parti begyndt, at bruge Atassuts ordsprog "Mennesket i centrum", hvis I skal arbejde, må du og jeg også bidrage.

Med hensyn til bevillinger har forslagsgiveren til forespørgselsdebatten nævnt, at der i Lufthavns pakken var blevet afsat penge til Greenland Business, som man mener, at man bør benytte sig mere af, inden for markedsføring af landet, her går jeg ud fra der menes Greenland Venture, og vi, fra Atassut, vil blot sige at, det netop selvfølgelig er formålet med dette.

I forespørgsdebatten under punkt 5 hentydes der til, at man bør mindske rejseaktivitet inden for markedsføring af landet. Tværtimod mener vi, fra Atassut, at investeringerne ikke har været tilstrækkelige, og at de forrige projekter ikke har medført en synlig effekt. Hvorfor skal vi være sparsommelige og nærige overfor de mennesker, som har ydet så meget for vores skyld - vi bør støtte og bakke mere op omkring dem.

Lad os mindske den mistækliggørelse overfor embedsfolkene i dag og spørge hinanden her i salen: Hvordan forestiller vi os, at landet skal fremstå i fremtiden? Skal vi fortsætte med at kritisere at Naalakkersuisut involverer sig i alt? Hvilke argumenter er der for, at vi overdrager det hele til de selvstændige virksomheder her og nu? Hvis man går til bunds i nyhederne, er der lavet en artikel fra d. 8. Marts om Råstofministeren i Canada, der deltog i en større forsamling om minedrift i Toronto, samt d. 4. Marts en artikel om samme Råstofminister Amarjeet Sohi (Liberal Party), der havde præsenteret Canadas landsdækkende planer indenfor minedrift, og jeg kan kun forestille mig, at andre også har været repræsenteret. Det er derfor vanskeligt at se, hvilke mål man har sat sig. Vi, fra Atassut, bakker op omkring, at Greenland Venture har ressourcer til at bidrage til at markedsføre landet, eftersom de har et godt økonomisk fundament. De har flere års erfaring i Grønland inden for investering og erhverv, som er en fordel, som vi sagtens kan benytte os af.

Jeg kan forestille mig, at vi alle jagter indtjening, og salg af vores land, og jeg vil derfor opfordre os alle til at undgå tendensen til at nedgøre hinanden og dermed fremstå, som mere troværdige politikere. Vi må tage os af de opgaver, der er for at vi som et land kan opnå fremskridt - At man har oplevet og erfaret, at blive bedt om at trække sig, er ikke ensbetydende med, at man skal hævne sig og bære nag overfor andre. Andre lande og store selskaber følger med, hvis vi omvendt arbejder



stabilt og viser troværdighed, kan vi udføre de ting, som ellers bliver betragtet som stillestående, og vende det til det gode. Det er jo klart, at ingen af de udefrakommende selskaber finder det attraktivt, hvis man i medierne løbende kritiserer beslutningen omkring bevilling indenfor olieeftersforskning og markedsføring. Vi arbejder for rodet i dag, vi har slet ikke mennesket i centrum, der er alt for mange interne stridigheder her i salen, fremfor at have fokus på de vigtige opgaver i landet. Nu er det på tide, at vi stiller os selv det spørgsmål: Vil vi virkelig gerne fremstå sådan overfor vore efterkommere? Er det det eksempel, vi vil give dem? Er det sådan vi vil fremvise os for resten af verden? Det var nok ikke i spøg, at et tidligere medlem af Inatsisartut sagde: "Man må have fornuft, hvis man skal sidde i Inatsisartut"

Grønland har stadigvæk brug for, at de offentlige myndigheder tager sig af eksport af is og vand, olie og gas, samt minedrift. Tiden skal nok komme, hvor Grønland bliver mere veludviklet og hvor vi så kan overdrage disse områder til selvstændige virksomheder.

Vi mener dog, fra Atassut, så længe tingene forholder sig således, bør vi give mere økonomisk støtte til markedsføring af landet.

Atassut takker forslagsgiveren Randi V. Evaldsen (D) for at have fremkommet med forslaget til forespørgselsdebatten.