



16. marts 2017

FM 2017/63

Jeg fremsætter hermed følgende beslutningsforslag i henhold til § 36 i forretningsordenen for Inatsisartut:

**Forslag til forespørgselsdebat om, hvordan vi kan få sat fokus på vigtigheden af at opdrage vores børn til at blive gode samfundsborgere.**

(Medlem af Inatsisartut Nivi Olsen, Demokraterne)

**Begrundelse**

Respekt og ordentlighed er en vigtig del af det at skabe et godt samfund, hvor det er rart at være. Det er vigtigt, at man taler ordentligt til hinanden. At man husker at sige tak, når nogen gør noget for en. At man husker at vente på sin tur, når man står i kø. At man lytter, når en autoritet (en lærer, en træner etc.) taler. Kort sagt; at man opfører sig ordentligt og respektfuldt.

Her er der nok nogle, der vil spørge: Er det her virkelig et emne for Inatsisartut? Og ja; det er det faktisk.

Vi har et ansvar for at skabe opmærksomhed på, at det helt generelt skal være sådan, at man har respekt for hinanden og at man opfører sig ordentligt. Vi har et ansvar for, at alle – børn som voksne – forstår vigtigheden af at have respekt for lærerne i skolen. At alle forstår, at det er forkert at mobbe, hvad enten det foregår i skolegården eller på de sociale medier.

Alt dette starter i hjemmet. Det er i hjemmet, at den primære opdragelse af vores børn foregår. Det er her børnene lærer at sige tak for mad, at de skal gå i seng, når det bliver sagt og at man skal høre efter, hvad de voksne siger.

Desværre er der alt for mange her i landet, der ikke får en helt basal opdragelse, og derfor har svært ved at respektere deres lærere i skolen, og har svært ved at opføre sig ordentligt over for deres kammerater. Dette udvikler sig ofte til at man også får problemer i sit voksenliv.

Derfor er opdragelse vigtig, og derfor er det rent faktisk et anliggende for os her i Inatsisartut.

Vi er nødt til at italesætte det problem, som blandt andet skolelærere har sagt højt i flere år. Vores børn hører ikke efter i timerne og opfører sig ikke respektfuldt. Det er vi nødt til at gøre noget ved. Vi taber alt for mange ved ikke at gøre noget. Indsatsen skal i mine øjne være flerstrengt.

For det første er vi nødt til at have fat i forældrene før deres børn bliver født, så vi allerede på det

tidspunkt kan sætte normer og standarder for god opdragelse.

For det andet bør Naalakkersuisut publicere materiale om opdragelsesmetoder og lignende og gøre det let tilgængeligt via hjemmesider og de sociale medier.

For det tredje så burde alle voksne foregå med et godt eksempel – det gælder ikke mindst os her i salen. Vi kan altså godt behandle hinanden med respekt, selvom vi ikke er enige.

Demokraterne mener, at grundlaget for at skabe et samfund, der langsomt men sikkert bevæger sig mod selvstændighed starter i det enkelte hjem. Det er her, at hver eneste far og hver eneste mor i dette land har et ansvar for at opdrage deres børn til at blive ordentlige og respektable mennesker, der hver især yder en indsats i det samfund, de er en del af.

Mange sociale problemer, misbrugsproblemer, kæresteproblemer med mere begynder med, at man ikke har fået en ordentlig opdragelse, og derfor ikke er klar over, hvordan man skal opføre sig over for andre.

Derfor er det vigtigt, at vi her fra Inatsisartut tager opdragelse seriøst. Jeg har i dette forslag været inde på et par ting man kunne gøre, og jeg er overbevist om, at der kommer endnu flere idéer fra de øvrige partier og fra Naalakkersuisut.

Tak for ordet.