



Siverth K. Heilmann  
Atassut

EM 2021/90-97-57  
19. oktober 2021

**Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at sikre, at der påbegyndes en optælling af narhvaler i Østgrønland i 2022 med inddragelse af viden fra stedkendte fangere.**

(Medlemmer af Inatsisartut Harald Bianco & Knud Mathiassen, Inuit Ataqatigiit)

**Forslag til Inatsisartut beslutning om at pålægge Naalakkersuisut at foretage en optælling af narhvaler i Østgrønland med inddragelse af viden fra fangere. Optællingen skal danne grundlag for fastsættelse af fremtidige kvoter i Østgrønland.**

(Medlem af Inatsisartut, Lars Poulsen, Siumut)

**Forslag til forespørgselsdebat om fremtidig kvotetildeling til fangst af narhvaler ved Ittoqqortoormiit og Tasiilaq området**

(Medlem af Inatsisartut, Emanuel Nûko, Naleraq)

**Forslag til forespørgselsdebat om fremtidig kvotetildeling til fangst af narhvaler ved Ittoqqortoormiit og Tasiilaq området**

(Medlem af Inatsisartut, Emanuel Nûko, Naleraq)

Først og fremmest takker Atassut medlemmer for inatsisartut Harald Bianco og Knud Mathiassen fra Inuit Ataqatigiit og Lars Poulsen fra Siumut for deres fremlæggelse af af forslag om optælling af narhvaler med inddragelse af erfarende fangere i Østgrønland, samt Emanuel Nûko for forslag til forespørgselsdebat om kvotedeling til fangst af narhvaler ved Ittoqqortoormiit og Tasiilaq området. Fra Atassut har vi følgende bemærkninger til forslaget sammenlagt.

Meget bekendt emne og grundlag, som vi fra Atassut i 1990 i denne lokale og foregående år har drøftet omkring fangernes og biologernes fælles viden og tværfagligt samarbejde, hvor vi med glæde på forhånd vil udtrykke vores enighed.

Vi kan ikke styre naturen, men hvor vi, for at holde styr på levende ressourcer påtager os forpligtigelser til Naalakkersuisut gennem vore arbejde, for at kunne arbejde smidigt for dem vi arbejder for. Ifølge fordeling af Naalakkersuisut, er det Naalakkersuisoq for fiskeri og fangst der har bemyndigelse til fangstkvoter, hvor Naalakkersuisoq for Miljø har andet funktion, hvor Naalakkersuisoq for Fiskeri og Fangst har svært ved at komme uden om anbefalinger fra biologer fra Naturinstitut.

Vi har fra Atassut flere gange fremkommet med budskab om at øge samarbejdet med brugere, biologer omkring viden og vurderingstagen af levende ressourcer.

Forholdene omkring nar- og hvidhvaler har været anderledes i islægperioden, hvor der i Nordvestgrønland har været vågehvalfangst og vores restriktioner af drivjagt af nar- og hvidhvaler ikke har været gældende i nært fortid. Det vi heller ikke skal glemme er, at relativt mange store hvaler og spækhuggere er med til at nedreducere vores fangststyr i Grønlands enorme farvand.

Vi kan mellem inatsisartut, såvel som samfund støtte og være modstander om de mange videnskabelige beretninger om det så er fisk eller landdyr. Men kort sagt, er de til dags dato beviser på det Atassut har udtrykt, at vurderinger fra biologerne ikke altid passer.

Men med hensyn til biologerne er det at man idag følge nar- og hvidhvaler via satellit glædeligt, og at de nu kan samarbejdet med fangerne er positivt.

Optælling via helikopter, som er meget dyr er i sig selv fin nok, men vi mener fra Atassut, at ordningen ved at skønne det antal nar- og hvidhvaler der er fanget i den langstrakte kyst der indberettes til både til kommunen og Direktoratet bør realiseres. Således man kan samarbejde omkring de reelle vurderinger.

Til sidst, er vi fra Atassut enig i forslagstagernes bekymring om nedreduceret bistand. Om vi så er inatsisartut, Naalakkersuisut eller biologer, er det meget vigtigt, at vi kommer over uenigheder mellem os.

Når Naalakkersuisut igen tildeler kvoter, så udtaler biologerne sig gennem mediet, når deres mening rammes ved siden af, os selv og det er deres eget ansvar, så lad der være enighed, selv enten inatsisartut eller Naalakkersuisut vurderes til at fejlbeslutte.

Med dette korte bemærkning, opfordrer vi respektive udvalg om omhyggelig behandling af sagen,

Tak.