



21. august 2020

EM 2020/57

Jeg fremsætter hermed følgende beslutningsforslag i henhold til § 33 i forretningsorden for Inatsisartut:

**Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at undersøge potentialet for en skolesekretæruddannelse med det formål at frigive tid til pædagogisk ledelse hos skolelederen. Undersøgelsen skal klarlægge behov for faglig styrkelse, hvilken uddannelsestype, der er særligt egnet, de økonomiske konsekvenser samt muligheden for at placere uddannelsen på eksisterende uddannelsesinstitutioner. Relevante interessenter skal søges inddraget i undersøgelsen, der skal offentliggøres senest under EM2021.**

(Medlem af Inatsisartut Nivi Olsen, Demokraterne)

### Begrundelse

Her i Grønland har vi truffet et politisk valg om at bruge rigtig mange penge på at skabe en god folkeskole.

Vi bruges således flere penge pr. elev end man gør i Danmark.<sup>1</sup>

På trods heraf er der vist ingen tvivl om, at de fleste af os mener, at den danske folkeskole har et højere fagligt niveau end den grønlandske. Det ses blandt andet ved at sammenligne karaktergennemsnit fra Folkeskolens afgangsprøve.

Det har gennem tiderne ikke skortet på ambitiøse planer, men faktum er, at Folkeskolen fortsat ikke lever op til de standarder, som vi alle ønsker os. Dette fremgår blandt andet af evalueringsrapporten fra 2015.<sup>2</sup>

Denne negative udvikling er vi nødt til at få vendt. Folkeskolen skal være et sted, hvor eleverne lærer noget. Og hvor lærerne trives.

Demokraterne mener, at et af de steder, hvor vi relativt hurtigt kan forbedre tingenes tilstand er ved at fokusere på god skoleledelse. Vores opfattelse er, at en skoleleder i dagens Grønland bruger for meget tid på almindelig drift og administration og for lidt tid på udvikling. I evalueringsrapporten fra 2015 kan man således læse følgende i afsnittet om skoleledelse:

*"En del skoleledere oplever dog, at det kan være vanskeligt at få nok tid til at bedrive pædagogisk ledelse, fordi de administrative opgaver sluger meget arbejdstid."*

Vores forslag til at løse denne udfordring er, at vi skal uddanne skolesekretærer som kan aflaste skoleledelsen på det administrative plan. En undersøgelse, som den jeg her foreslår, vil kunne give os en god idé om, hvorvidt en skolesekretæruddannelse kan være med til at styrke den pædagogiske ledelse på folkeskolerne.

<sup>1</sup> [https://ina.gl/documents/para3637/2020/svar/059\\_2020\\_folkeskolen\\_NIOL\\_svar1\\_og\\_2.pdf](https://ina.gl/documents/para3637/2020/svar/059_2020_folkeskolen_NIOL_svar1_og_2.pdf)

<sup>2</sup> <https://www.eva.dk/grundskole/groenlands-folkeskole>



Demokraatit håber på bred opbakning til dette forslag fra Naalakkersuisut og fra partierne her i Inatsisartut.

**De økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige**

Der vil være udgifter forbundet undersøgelsen. Disse forventes ikke at overstige et akademisk årsværk på 500.000 kroner.

**De økonomiske og administrative konsekvenser for det private erhvervsliv**

Ingen

**De økonomiske og administrative konsekvenser for borgerne**

Ingen