

Dato 9. Maj 2023

FM2023/148

**Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal udarbejde en rapport, hvori der fremsættes forslag til, hvordan det offentlige skal kompensere forældre, der ikke kan få tildelt pasning efter endt barsels- og forældreorlov. Som en del af rapporten skal det fremgå, hvilke økonomiske konsekvenser for det offentlige, der vil være ved forslaget. Arbejdsgruppen skal fremlægge sine anbefalinger senest den 1. januar 2024.**

(Demokraatit Inatsisartutgruppe)

Fra Siumut siger vi tak for forslaget og har følgende ord at sige:

For at sikre, at et barn får en tryk opvækst, skal det offentlige sikre barselsorlov. Ved lov bruger vi det i Grønland om, at det skal være en mulighed, som vi fra Siumut betragende havende af stor værdi.

Emnet er et stort problem, som forslagstillerne taget op, men der er ingen beviser på, hvor stort problemet er, da mange familier laver en ordning imellem sig eller finder en anden form for løsning.

Vi mener fra Siumut, at det centrale i problemet er, at der i Grønland ikke er lavet en naturlig ordning med daginstitutioner til børn, hvorfor at børns mulighed for at være i daginstitution og forældrene på arbejde i tryghed er ikke længere gældende for alle.

Forslagsstillerne taler om, at det offentlige løber fra deres ansvar. Fra Siumut's side synes vi, at dette ikke er en udtalelse, som er rigtig. Vi er nødt til fra den anden side se på ting, som vi skal betragte som vores opgaver og gøre noget ved dem.

I Siumut vægter vi det højt, at et barn skal vokse op i såvel tryghed og vækst, og såfremt dette skal ske, skal forældrene for det første have et trygt arbejde, da de jo ønsker at forsørge sig selv. Dette kan bl.a. sikres ved bl.a. ved, at børnene er i en tryk dagsinstitution eller på anden sikret af det offentlige have mulighed for børnepasning.

En arbejdsmand bør ikke forhindres i sit erhverv, når der af en eller anden årsag er kommet mangel på daginstitutionsplads: Ligeledes skal barnet ikke forhindres i hverken ikke at være tryk eller være i udvikling, hvis det offentlige af en eller anden årsag er kommet til at mangle daginstitutionsplads.



Naalakkersuisut har i deres besvarelse skrevet, at opgaven er igangværende med udgangspunkt i kommunerne.

Vi mener i Siumut, at såfremt dialog er en start, er det noget godt, men dialog vil i sig selv ikke være tilstrækkelig, da løsninger skal have værdi eller bør være mere synlige.

Fra Siumut betragter befolkningstilvæksten som stagnerende som bekymrende. Vi er nødt til at vokse antalsmæssigt som befolkning, og såfremt vi skal gøre det, må vi føde flere børn, og når vi føder flere børn, skal vi have kommet ud af manglen på daginstitutioner.

Når vi hører forslagsstillerne, som siger, at Naalakkersuisut er i dialogfasen, mener vi fra Siumut, at det ville være imødekommende, såfremt det fra Naalakkersuisut fremkommer med en mere klar plan om, hvad de helt præcist vil gøre.

Hvis der kan fremkommes med et klart svar, så skal arbejdet ikke sinkes ved at etablere et udvalg. Såfremt arbejdet i samarbejde med kommunerne kan opstartes, vil vi støtte det fuldtud.

Hans Peter Poulsen

Siumut

*(Denne version er oversat fra grønlandsk. Ved tvivlsspørgsmål er den grønlandske version gældende.)*