



14. februar 2011

I henhold til Inatsisartuts forretningsorden § 37, fremsætter jeg hermed nedenstående spørgsmål til Naalakkersuisut:

Spørgsmål til Naalakkersuisut:

1. Hvad bliver der helt konkret gjort i folkeskolen for at hjælpe læse- og skrivesvage unge?

1b. Naalakkersuisut bedes i den forbindelse vurdere om der er forskel på indsatsen alt efter beliggenheden af skolen. Hvis Naalakkersuisut vurderer, at der er forskel, bedes Naalakkersuisut redegøre for, hvordan man påtænker at udjævne denne forskel.

2. Har Naalakkersuisut planer om at tage initiativer til at indføre egentlige ordblindedetst for eleverne i folkeskolen for på den måde tidligt at kunne identificere problemet?

3. Hvis man ser bort fra, at Naalakkersuisut vil reservere ni pladser på en kommende efterskole til læse- og skrivesvage, hvilke konkrete idéer har Naalakkersuisut så til at hjælpe denne udsatte gruppe af børn og unge? Jeg skal her frabede mig et svar, der blot henviser til, at man vil afholde en konference om emnet i marts, da denne konference fokuserer på voksne. (Medlem af Inatsisartut Andreas Uldum, Demokratesne)

Begrundelse

Jeg vil gerne starte med at takke Naalakkersuisoq for Uddannelse for hendes uden tvivl velmenende forsøg på at besvare mine spørgsmål om ordblinde. Jeg finder dog svarene noget ukonkrete, og har derfor valgt at stille ovenstående opfølgende spørgsmål.

Nedenfor har jeg for en god ordens skyld gentaget den begrundelse, som fremgik af mine spørgsmål af 10. januar 2011.

Begrundelse

I dag er det desværre sådan, at en stor gruppe borgere ikke har en kompetencegivende uddannelse. Mange af disse mennesker har svært ved at gennemføre en uddannelse på grund af fejlslagen skolegang og/eller læsevanskeligheder herunder ordblindhed.

Demokraterne anser det som yderst vigtigt for både det enkelte menneske og for samfundet som helhed, at alle får en kompetencegivende uddannelser. Det er derfor essentielt, at borgere med



læsevanskeligheder får den rette hjælp til at blive opkvalificeret, så de kan blive stand til at gennemføre en uddannelse.

Gennem de årlige finanslove yder samfundet tilskud til såvel højskolerne som til Piareersarfiit. Demokraterne finder det helt rimeligt, at der bliver stillet krav i forbindelse med disse tilskud. Vi anser både højskolerne og Piareersarfiit som aktive supplementter til det resterende uddannelsessystem, der skal sikre, at alle bliver i stand til at gennemføre en kompetencegivende uddannelse. På den måde vil både højskoler og Piareersarfiit være oplagte steder at inddrage i arbejdet med at opkvalificere ordblinde og andre med læsevanskeligheder.

Spørgsmålene bedes besvaret inden for en frist på ti arbejdsdage.