



EM 2016/59
Justus Hansen
17 November 2016

Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at sikre, at information om risici ved deling af nøgenbilleder via MMS og/eller sociale medier bliver en fast del af undervisningen på ældstetrinnet i Folkeskolen.

(Medlem af Inatsisartut, Tillie Martinussen, Demokraatit)

(1. behandling)

Grooming er et begreb, som vi endnu ikke diskuterer ret indgående i landet i forbindelse med seksuelle overgreb, men med tanke på hvor massivt vores børn er repræsenteret på sociale medier, på internettet, og hvor lidt kontrol det er muligt at have med deres adfærd online, bør vi begynde at diskutere dette begreb langt mere indgående, og at undervise vores børn i det.

Grooming er et meget effektivt værktøj krænkere benytter sig af, som en kontrol overfor deres ofre, og en måde at lokke ofrene ind i en spiral af manipulation og løgne der langsomt leder børnene ind i en situation hvor seksuelle overgreb kan finde sted. Igen er dette et fænomen hvor også ressourcestærke børn og unge, kan ende i rigtig skidte omstændigheder, men hvor sårbare børn og unge særligt er i farezonen. Vi kan anbefale at læse mere om det på stopdigitaleovergeb.nu, eller at google ”grooming”. Særligt Red Barnet Danmark, har en ret omfattende kortlægning over fænomenet, og tilbyder undervisningsmateriale til voksne, undervisere og børn og unge.

Grooming er en proces som ikke nødvendigvis kun sker på nettet, hvorfor det giver rigtig god mening at undervise i denne i folkeskolerne. Det lærer ikke alene børn at begå sig på internettet, men også at genkende faresignaler når grooming opstår. Det er en langsom, psykisk proces hvor den voksne vinder børnenes tillid, eller de voksne omkring børnenes tillid, og langsomt lokker dem ind i et spind af løgne, og manipulation med sigte på at sikre børnenes tavshed, når et overgreb finder sted, hvorfor denne form for psykisk overgreb er altødelæggende.

Børn helt ned til mellem 7 og 10 år, har adgang til mobiltelefoner, spilplatforme, og internet, hvorfor vi mener, at vi bør undervise i faldgruber på internettet, herunder også grooming-processer, manipulation og farlige situationer for børn – på en alderssvarende måde. Allerede på yngstetrinnet bør denne undervisning indføres og leges ind, for at give vore børn og unge mulighed for at beskytte sig selv. Desværre allerede fra en ung alder.

Børn og unge der er anbragte på børnehjem, og i plejefamilier, har ret til, ifølge en ombudsmandsbeslutning, at have en mobiltelefon. Her sker der særligt meget grooming, som



pædagoger og voksne omkring disse børn og unge, i mange tilfælde står magtesløse overfor, og hvor krænkerne har frit spil og direkte kontakt til meget, meget sårbare unge.

Der findes desuden et stigende antal sager i lande vi sammenligner os med, hvor børn og unge udstilles på diverse sociale medier eller fora med nøgenbilleder eller billeder af dem i kompromitterende situationer, hvor de mobbes, udstilles og i nogle tilfælde udstiller sig selv. Der findes allerede en del grupper på Facebook de fleste voksne ikke er klar over eksisterer, med nøgenbilleder eller billeder af børn og unge i meget seksualiserede versioner. Hvor de udstiller sig selv, eller hvor nogle andre der har modtaget disse billeder udstiller dem.

Børn med lavt selvværd, eller med svingende voksenkontakt, er særligt sårbare overfor at havne i situationer de ikke kan overskue på de sociale medier. Nogle fordi al kontakt desperat føles som positiv kontakt, andre fordi deres grænser er blevet overskredet i hele deres opvækst – og denne adfærd fortsættes i grupperinger eller af dem selv, og nogle fordi de er desperate efter at få opmærksomhed fra deres jævnaldrene og for at ”passe ind”.

Voksne med pædofile tendenser, grænseoverskridende børn og unge som modtager denne kontakt – og ofte bliver mobbere - eller voksne krænkere der langsomt glider over i overseksualiseret adfærd,- eller ind i seksuelt grænseoverskridende adfærd med børn og unge er konstant til stede på internettet og de sociale medier.

En del børn og unge, men skam også voksne, ender som udstillede på internettet, på porno-sider eller i fora – uden deres samtykke, allerede i dag. Børn og unge skal lære, at de kan havne i situationer hvor deres billeder misbruges; at når først billederne er endt på nettet, kan de ikke trækkes tilbage, og billederne kan følge dem resten af livet.

Liv kan ødelægges, som følge af manglende forholdsregler ved færdsel på nettet. Udveksling af intime billeder med nogen de unge stolede på, eller hævnporno der som regel består af, at unge mennesker i forhold har optaget videoer eller taget billeder af hinanden mens de har sex, hvor disse så efterfølgende deles af en hævngherrig ekskæreste eller måske en ny kæreste på sociale medier.

Børn er børn og skal have lov at være børn, og skal have lov at udvikle en sund seksualitet af deres helt egen, uden nogen voksne ser deres sårbarhed og udnytter den.

Vi bør klæde vore børn og unge – ja, og vore voksne – på til at kunne genkende tegnene på manipulation, grænseoverskridende adfærd og krænkelser.

Vi skal have bugt med det alt for høje antal af børn, der bliver seksuelt misbrugt.



Det er selvklart, at undervisningen ikke skal skræmme børnene, men gøre dem robuste, handlingsorienterede når voksne forsøger at udnytte dem, og samtidig give dem den fuldstændigt klare besked, at det ALDRIG er offerets skyld, men krænkerens skyld, at der begås krænkelser. Men at de også skal beskytte sig selv og hinanden, i en sund seksuel udvikling. Dette er én måde, at bekæmpe overgreb og definere klare grænser for vore børn og unge, at tage snakken om den spændende seksualitet – men sikre dem nogle redskaber til at genkende krænker og krænkelser, både seksuelt, men også i forhold til kontrol, dominans og mobning.

Uanset hvem der forbryder sig mod vore børn og unge, bør vi som samfund betragte det som en forbrydelse, ja sågar en trussel, mod hele vores velfærd, hele vores samfund; vor egen eksistens. Vi har hverken råd følelsesmæssigt, økonomisk eller menneskeligt til, at overse når der begås forbrydelser mod børn. Vi bør tage det personligt. Er det svært at gøre det personligt, så læs nyhederne med et navn foran. For hvert eneste tal der står i en hvilken som helst statistik er der et menneske.

Med disse ord indstiller Demokraterne nærværende forslag til vedtagelse, og sender det i udvalget for familie,- og sundhed til drøftelse inden 2. behandlingen.